

# HISTORISCHE KRING EEMNES





De Groentespecialzaak van  
Eemnes en omstreken!

Lekker Gezond, Laarderweg 24B  
3755 AN Eemnes, TE: 035 5386257

Topkwaliteit Groente & Fruit  
Verse Salades  
Verse Maaltijden  
Verse Soepen  
Vers gesneden Groentemixen  
Verse Sappen  
Fruit Kisten  
Superfood  
Tarwegras-sap



Tarwegras-sap



van der Waaij  
makelaars & rentmeesters



Wakkerendijk 178A - 3755 DH EEMNES - 035-5394470  
info@waaijmakelaars.nl - www.waaijmakelaars.nl



Aanbod Verkoop Aankoop Taxaties Buitenstate

welkoop  
Eemnes www.welkoop.nl



**AUTO CENTRUM EEMNES**

Goed is niet Goed genoeg....



info@autocentrumeemnes.nl

www.autocentrumeemnes.nl



Bramenberg 6  
3755 BX Eemnes

(035) 539 5174 | 06 559 737 39

(035) 539 5169

# HISTORISCHE KRING EEMNES



DOEL VAN DE VERENIGING IS:

Bevordering van de kennis van- en de  
belangstelling voor de geschiedenis in  
algemene zin en de geschiedenis van Eemnes,  
met aansluitend gebied, in het bijzonder.

jaargang 44, nr. 2

Juni 2022

verschijnt viermaal per jaar

Druk: ISSN 1384-0657

Digitaal: ISSN 2666-6200

## BESTUUR

Voorzitter:

Mw. M. Hilhorst-Loerakker, Braadkamp 2  
3755 CJ Eemnes, 06 49 8120 93

Secretaris:

J.A. de Bruijn, Wakkerendijk 1,  
3755 DA Eemnes, 035-531 00 38

Penningmeester:

Mw. E.C.M. Seure-van 't Klooster,  
Raadhuislaan 49, 3755 HB Eemnes,  
035-531 01 29  
HKE-ING Bank NL71INGB0002080362  
HKE-Rabobank NL31RABO0315911425

Leden:

H.A. van Hees, 035-538 98 49  
D.E.C. Scherpenzeel, 06 11 52 27 50  
W. van IJken, 035-538 93 67  
B. Roodhart, 06 49 09 40 69

## LEDENADMINISTRATIE

M.J.H. Springer-de Koning, Ploeglaan 56  
3755 HV Eemnes,  
ledenadministratie@historischekringeemnes.nl

## INTERNET HKE-ACTUEEL

www.historischekringeemnes.nl  
info@historischekringeemnes.nl

## KWARTAALBLAD

Redactieadres:

Kerkstraat 15, 3755 CK Eemnes  
035-538 98 49, info@kleinwee.demon.nl

Redactie: Henk van Hees

Opmaak: ctmedia, Eemnes

Druk: Ditisdrukwerk, Eemnes

## LIDMAATSCHAP

€ 14,- p.j., incl. kwartaalblad, voor leden in  
Eemnes, Baarn, Laren NH, Blaricum en  
Huizen NH. Leden buiten dit gebied betalen  
€ 30,- p.j. i.v.m. verzendkosten.

Opzegging schriftelijk voor 1 december.

Losse nummers: € 4,- (porto € 4,- bij  
1 exemplaar)

Vrienden HKE minimaal € 15,- p.j.

## WERKGROEPEN

Bebouwingsgeschiedenis:

J. Bakker, 035-531 22 83

Beeld en Geluid:

D.E.C. Scherpenzeel, 06 11 52 27 50

Documentatie:

J. Groeneveld, 035-538 16 09

Voorwerpen:

J. Groeneveld, 035-538 16 09

Bibliografie:

H. van der Voort, 06 47 45 20 24 na 19.00 uur

Foto's:

R.J. Ham, 035-531 14 24

Genealogie:

H.A. van Hees, 035-538 98 49

Interviews:

H.A. van Hees, 035-538 98 49

Streekdrachten:

Mw. J.M.C. Eggenkamp, 035-538 72 65

Tentoonstellingen:

D.E.C. Scherpenzeel, 06 11 52 27 50

Website:

R.J. Ham, 035-531 14 24

©2022 Historische Kring Eemnes. Alle rechten voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is slechts toegestaan na toestemming van de redactie. De uitgever heeft er naar gestreefd de rechten van illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen nog bepaalde rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich te wenden tot de uitgever: info@historischekringeemnes.nl. Logo van HKE: ©2009 Joop Smids, Eemnes, met alleenrecht van gebruik voor HKE.



Jaargang 44

67

De Historische Kring Eemnes is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor belastingvrije schenkingen aan de vereniging kunnen worden gedaan.

**FOTO OMSLAG:**

Winnaar van de Publieksprijs: "Koe in de Eemnesser polder bij zonsopkomst".

Foto van Quirien Oosterbroek.

## Inhoud

De Oudheidkamer	69
Van de voorzitter	69
Eemnesser vlag mee op reis! ( <i>Herman Zoetman</i> )	71
In Memoriam Joost Bos - Wim Ket	74
Opening tentoonstelling "De mooiste foto's en meer van het Eemnesser Namenboek" ( <i>Henk van Hees</i> )	75
Koninklijke onderscheiding voor Peter van Hofslot	76
25 jaar geleden werd de laatste Schaatsmarathon Eembrugge verreden ( <i>Henk van Hees</i> )	77
Interview met Els Brouwer-Schaapherder ( <i>Bert Snel</i> )	84
Oproep: Gezocht foto's van Eemnesser bestuurders	94
Naaisters en spinsters in Eemnes door de eeuwen heen ( <i>Henk van Hees</i> )	95
Publieksprijs Fotowedstrijd 40 jaar HKE ( <i>Henk van Hees</i> )	105
De merklap van Mietje van den Brink ( <i>Henk van Hees</i> )	110
Bestuurders van Eemnes deel 7 ( <i>Harry van der Voort</i> )	114
Inleveren kopij	126



## De Oudheidkamer

Raadhuislaan 2a

Telefoon 035-5382375

Geopend: zaterdags van 14-16 uur

Toegang gratis



De Oudheidkamer is op zaterdagmiddag weer gewoon open van 14.00 tot 16.00 uur. Daarbij houden we ons aan de op dat moment geldende coronaregels. Er is een tentoonstelling te bezichtigen die als titel heeft: "De mooiste foto's en meer van het Eemnesser Namenboek". Er zijn dus mooie foto's te zien uit het boek maar ook foto's en materialen, die uiteindelijk niet in het boek terecht zijn gekomen.

"Kijk voor actuele informatie op: [www.historischekringemnes.nl](http://www.historischekringemnes.nl)".

## Van de voorzitter

Voor u ligt alweer het tweede kwartaalblad van dit jaar. Soms vind ik het beangstigend hoe snel de tijd gaat. Hoe ouder je bent, hoe sneller glijdt hij door je handen. Dat is natuurlijk niet waar: tijd trekt zich niks aan van jeugd of ouderdom.

Maar, ter zake! Aan mij weer de eer om een voorwoord te schrijven. Ik krijg van onze hoofdredacteur steeds alle onderwerpen op een rijtje, maar de artikelen zelf ken ik niet. En zo kan het zijn, dat ik, zoals nu, in het duister tast. Er komt een interview met Els Brouwer-Schaapherder.



Ik ben daar erg benieuwd naar, want ik ken haar niet. Maar ongetwijfeld zal zij haar sporen hebben verdiend in Eemnes.

Wie klaar is met de kleermakers, kan zich nu verheugen in een artikel over naaisters en spinsters in Eemnes. Eindelijk zijn de vrouwen aan de beurt!

Van de bestuurders in Eemnes hebben we alweer deel 7. Wat zijn er veel mensen onze huidige wethouders Theo Reijn, Mirjam Havinga en René ten Have voorgegaan. Wie weet, valt hen later ook de eer te beurt, dat er over hen geschreven wordt in ons kwartaalblad. Let dus op dame en heren. U wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Meer zal ik nu niet verklappen: ontdek het zelf. Ga ik ook doen!

En..oh ja, als u binnenkort op vakantie gaat, vergeet dan niet de kleine gemeentevlag mee te nemen. Haal hem nog even op in de Oudheidkamer. Voor een klein prijsje gaat Eemnes mee op reis.

Veel leesplezier!

Marga Hilhorst- Loerakker  
Voorzitter

### Wie wil met ons bezig zijn met familiegeschiedenis?



Veel mensen zijn tegenwoordig bezig met familiegeschiedenis. Internet biedt daarvoor eindeloze mogelijkheden. Populair is op dit moment het TV-programma "Verborgen verleden", waarin de voorouders van bekende Nederlanders worden uitgezocht. Uitzoeken wie je voorouders waren, ook wel genealogie genoemd, is één grote boeiende puzzel!

Lijkt het je ook leuk om met familiegeschiedenis bezig te zijn? Of ben je er al lang mee bezig en wil je er ook wel met een groep aan werken? In beide gevallen ben je van harte welkom bij de Genealogische Werkgroep van de Historische Kring Eemnes. Wij doen met elkaar onderzoek naar families, die in Eemnes wonen of gewoond hebben en we schrijven daar artikeltjes over. We doen alles met elkaar en iedereen doet wat hij of zij aan kan.

Lijkt het je wat om met ons mee te doen? Neem dan contact op met: Henk van Hees, tel. 035 – 5389849 of e-mail: [info@kleinwee.demon.nl](mailto:info@kleinwee.demon.nl)



## Eemnesser vlag mee op reis!

Herman Zoetman



Herman en Elwienke Zoetman op de stadscamping van Litomerice in Tsjechië.

Sinds wij de Eemnesser vlag hebben, heeft deze al op 21 verschillende plaatsen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije en Tsjechië gewapperd. Op bijgevoegd kaartje zijn alle plaatsen te zien. Wanneer onze caravan staat dan plaatsen we de vlag, met enig ceremonieel, en daarna maken we veelal een foto. Een paar daarvan hebben we gegeven voor het HKE-kwartaalblad.



De Eemnesser vlag wappert in het Oostenrijkse Bregenz. Het echtpaar Zoetman kampeerde daar aan de Bodensee.



Misschien hadden we ook een Eemnesser vlag op onze fietsen moeten bevestigen. Dan zou de vlag het afgelopen jaar namelijk ook Slowakije, Liechtenstein en Zwitserland bezocht hebben.



Kaartje met de 21 plaatsen waar de Eemnesser vlag van het echtpaar Zoetman tot nu toe heeft gewapperd.

## Oproep: Stuur ons je vakantiefoto met de Eemnesser vlag!

Het nieuwe vakantie seizoen breekt weer aan. En ook dit jaar zullen er vast en zeker Eemnessers zijn, die onze vlag meenemen op vakantie. Doe ons en de lezers van ons blad een plezier en maak een vakantiefoto met de Eemnesser vlag en stuur deze op naar ons, dan plaatsen we de foto met tekst in ons blad.

Je kunt de foto en de tekst versturen naar het redactie-adres:  
[info@kleinwee.demon.nl](mailto:info@kleinwee.demon.nl)  
Of naar het e-mailadres van de Historische Kring Eemnes.

## IN MEMORIAM

### Joost Bos

(1946-2022)

HENK VAN HEES

Op 16 april jl. is onze voormalige penningmeester Joost Bos overleden. Joost nam deze functie op zich na het zo plotselinge overlijden van Stef van Zanden op 19 april 2016. Iedereen was blij dat hij ons op zo'n moeilijk moment uit de brand hielp. Hij heeft deze functie vervuld tot maart 2018.

Joost had al langere tijd gezondheidsproblemen en zijn overlijden kwam dus niet onverwacht. Wij zijn en blijven hem dankbaar voor zijn inzet t.b.v. de Historische Kring Eemnes. We wensen zijn vrouw Hettie, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie sterkte nu Joost is overleden.



IN MEMORIAM

## Wim Ket

(1929-2022)

HENK VAN HEES



Op 9 april jl. is Wim Ket in Amersfoort overleden. Bij de oudere medewerkers van de Historische Kring Eemnes is hij nog altijd bekend als onze fotograaf. Met name in de beginjaren is Wim zeer actief geweest binnen de HKE.

Zijn dochters zaten op de Zuidwend, de school van Fred Mol, in die tijd bestuurslid van de HKE. Fred maakte geregeld ouders enthousiast voor de HKE. Zo ook Wim

Ket. We kwamen in 1982 op het idee om dia-avonden te gaan organiseren over allerlei Eemnesser zaken. Samen met Wim stelde ik de diaserie samen. Ik deed onderzoek en Wim fotografeerde. Op de avonden zelf deed ik de presentatie en probeerde de aanwezigen aan de praat te krijgen. Dat werd een groot succes. Van 1982 tot en met 1993 verzorgden we zo elk jaar enkele dia-avonden. We hebben daar allemaal met heel veel plezier aan gewerkt. Wim heeft in die tijd 2283 dia's gemaakt. Geregeld ging hij de boer op; niet te dichtbij want hij wilde geen ruzie. Hij was een tijdlang ook de hofphotograaf van de HKE.

Na die tijd verhuisde Wim met zijn Ineke naar Amersfoort en dat betekende het einde van zijn activiteiten voor de HKE. We zijn hem nog altijd dankbaar voor het vele werk, dat hij voor onze vereniging heeft verricht.

We wensen Ineke en zijn verdere familie sterkte nu ze zonder Wim verder gaan.

## Opening tentoonstelling "De mooiste foto's en meer van het Eemnesser Namenboek"

Henk van Hees

Eindelijk, na twee jaar, lieten de coronamaatregelen het toe dat in de Oudheidkamer weer een grote groep mensen bij elkaar kon komen. Dat was op zaterdag 19 februari jl. toen er een nieuwe tentoonstelling werd geopend met de titel: "De mooiste foto's en meer van het Eemnesser Namenboek".

Bruisend van energie heette onze nieuwe voorzitter Marga Hilhorst-Loerakker de aanwezigen welkom. Ze liet de openingshandeling verrichten door de Eemnesser wethouder Wilma de Boer. Daar zat een verhaal achter. In het Eemnesser Namenboek worden alle straatnamen behandeld. Maar om onverklaarbare reden was één straatnaam niet opgenomen nl. Schootvork. Als verwijzing naar deze misser onthulde Wilma de Boer een heuse Eemnesser schootvork. Daarmee was deze nieuwe tentoonstelling geopend.



Tot oktober kan iedereen in de Oudheidkamer mooie foto's bekijken, die wel en niet in het Eemnesser Namenboek terecht zijn gekomen. Eemnes is voor deze expositie in meerdere wijken verdeeld en aan de hand van de foto's wordt de bezoeker meegenomen op een speciale ontdekkingsreis.

*De Eemnesser wethouder Wilma de Boer opent de nieuwe tentoonstelling door het onthullen van een schootvork.*



*Marga Hilhorst-Loerakker, de nieuwe voorzitter van de HKE, heet de aanwezigen welkom.*





## Koninklijke onderscheiding voor Peter van Hofslot

Henk van Hees

26 april jl. is een bijzonder feestelijke dag geworden voor onze HKE-vrijwilliger Peter van Hofslot. Na de zorgen om zijn gezondheid in de afgelopen jaren was er nu alle reden om de vlag uit te hangen. Peter ontving namelijk een koninklijke onderscheiding: hij werd lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg zijn lintje o.a. voor al het werk dat hij voor de HKE heeft gedaan. Sinds 1985 is hij al bezorger van ons kwartaalblad. Nadat onze Oudheidkamer in 1993 werd geopend, is hij gastheer geworden op de zaterdagmiddagen. Nog steeds is hij in deze rol, samen met zijn vrouw, actief. Ook doet hij vanaf het begin al mee met het Klokkenuidigersgilde. Daarnaast is Peter ook op diverse andere terreinen actief of actief geweest. We willen Peter van harte feliciteren met deze onderscheiding en we hopen dat hij nog vele jaren actief mag blijven.



## 25 jaar geleden werd de laatste Schaatsmarathon Eembrugge verreden

Henk van Hees

Opnieuw hebben we een winter achter de rug zonder sneeuw en ijspret. Winters waarin kan worden geschaatst op Nederlands natuurijs worden steeds zeldzamer. Jongeren van nu doen steeds minder de ervaring met natuurijs op.

Ouderen kijken vaak met weemoed terug op strenge winters van weleer, waarin uitgebreid geschaatst kon worden. In dit artikel wordt een stukje Eemnesser schaatshistorie beschreven. Het speelde zich af aan de grenzen van Eemnes, in Eembrugge.

Langs de rivier de Eem stond vroeger in het Eemnesser gedeelte van Eembrugge de Ocrietfabriek. Ter hoogte van dit bedrijf maakte de Eem een grote bocht. In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw is de Eem gekanaliseerd. De grote bocht bij de Ocrietfabriek werd eruit gehaald en zo ontstond het Ocrieteiland.



Affiche van de Tweede Schaatsmarathon Eembrugge op 4 februari 1996.

Dit eiland sprak meteen tot de verbeelding. Tijdens de strenge winter van 1986-1987 leek het een aantal Eemnessers een speciale uitdaging om een schaatswedstrijd te organiseren rond het Ocrieteiland. Zo werd het Schaatscomité Eembrugge geboren, dat bij de oprichting bestond uit Eddy van IJken, Aart de Ruijgt en Jan Schuurman. Zij gingen de Eerste Marathon van Eembrugge organiseren, die verreden werd op 18 januari 1987. De deelnemers moesten rondjes schaatsen om het Ocrieteiland. Eén rondje kwam neer





*Inschrijving Tweede Schaatsmarathon Eembrugge op 4 februari 1996.  
V.l.n.r. Aart de Ruijgt en Eddy van IJken.*

op ongeveer 1100 meter. Er is in totaal drie keer een schaats-evenement rond het Ocrieteiland georganiseerd. Hierna worden deze drie sportwedstrijden nader belicht.

### **Eerste Marathon van Eembrugge op 18 januari 1987**

Er waren dat jaar drie categorieën:

1. *Jeugd tot 16 jaar*  
Zij reden twee rondjes, dus circa 2200 meter.  
Er waren 23 deelnemers en de winnaar was Kees Fris uit Eemnes.
2. *Dames vanaf 16 jaar*  
Zij reden tien rondjes dus circa 11 km.  
Er waren elf deelneemsters en de winnares was Evelien Lieverst uit Bussum.
3. *Heren vanaf 16 jaar*  
Zij reden 25 rondjes dus circa 27,5 km.  
Er waren 55 deelnemers en de winnaar werd Leo Hogerwerf uit Hilversum.



### **Tweede Marathon van Eembrugge op 4 februari 1996**

In 1996 was het weer zo ver. Er kon weer geschaatst worden. Bij de aankondiging van de Tweede Open Marathon om het eiland van Eembrugge werd bekend gemaakt dat de deelnemers geen inschrijfgeld hoefden te betalen. Dit keer waren er vele prijzen beschikbaar gesteld door een groot aantal sponsors.

Het Schaatscomité bestond dit jaar nog steeds uit Eddy van IJken, Aart de Ruijgt en Jan Schuurman. Contactadres was: Eddy van IJken, Eemweg 45A in Eemnes (Eembrugge).

Tussen het vasteland en het Ocrieteiland was een brug. Deze brug vormde wel een belemmering voor het ijsfestijn. Met medewerking van de provincie Utrecht mochten medewerkers van Transportbedrijf Eddy van IJken een deel van die brug tijdelijk verwijderen i.v.m. de marathon.

De omstandigheden waren dit jaar uitstekend. Het ijs was meer dan 15 cm. dik. Op die 4e februari loste Harry Vriezen met zijn jachtgeweer het startschot. Frans van Valkengoed was de speaker. De resultaten van deze Tweede Marathon van Eembrugge waren als volgt:

1. *Jeugd tot en met 15 jaar*  
Zij reden twee rondjes dus circa 2200 meter.  
Er waren 30 deelnemers en de winnaar werd Christiaan Boustra uit Eemnes.
2. *Dames vanaf 16 jaar*  
Zij reden tien rondjes dus circa 11 km.  
Er waren elf deelneemsters (net zoals in 1987!) en de winnares werd Betty Westerveld uit Eemnes.



***Schaatsen***  
**zondag 5 januari**

**DE MARATON  
VAN EEMBRUGGE**

**Deelname gratis!**  
Inschrijven: Harry's bar,  
Eembrugge,  
vanaf 12.00 uur.

STARTTIJDEN:  
0-9 jaar 13.00 uur. (1 ronde)  
10-15 jaar 13.30 uur. (2 rondes)  
16-115 jaar 14.00 uur. (28 rondes)

**Vorst-elijke prijzen!!!**

*Affiche van de Derde Schaatsmarathon Eembrugge op 5 januari 1997.*





Op 27 december 1996 werd het ijs gecontroleerd voor de Derde Schaatsmarathon van Eembrugge. V.l.n.r. ???, Aart de Ruijgt en Jan Schuurman.

### 3. Heren vanaf 16 jaar

Zij reden 25 rondjes dus circa 27,5 km.

Er waren 36 deelnemers en de winnaar werd Fred Drogterop uit Eemnes.

De kranten spraken van een geslaagd schaatsfestijn onder prima omstandigheden! Er reed zelfs een Fiat-500 over het ijs!

### Derde Marathon van Eembrugge op 5 januari 1997

Iedereen die de Schaatsmarathon Eembrugge van 1996 gemist had, kreeg het jaar daarop een herkansing. Er was opnieuw een strenge winter. Het Schaatscomité Eembrugge wilde het duidelijk grootscheepser aanpakken. Het comité werd flink uitgebreid en bestond nu uit:

Eddy van Ijken, Aart de Ruijgt, Jan Schuurman, Elias van Ijken, Egbert van Essen en Jan Perier. Ook nu weer moest een deel van de brug naar het Ocrieteiland tijdelijk verwijderd worden.

Er werden 27 sponsors geworven, die in totaal voor 3150 gulden doneerden. De deelnemers hoefden opnieuw geen inschrijfgeld te betalen. Dan waren er ook nog eens 40 sponsors, die goederen in natura schonken, geschikt als prijzen.

Deze Derde Open Schaatsmarathon Eembrugge werd gepland op zaterdag 4 januari 1997. Maar kort tevoren werd beslist dat op die dag de 15e Elfstedentocht gereden zou worden, de Tocht der Tochten. Dit werd de zware tocht, die gewonnen zou worden door Henk Angenent. Daarom werd de Marathon Eembrugge één dag verschoven naar zondag 5 januari. Er waren die dag in Eembrugge zeven deelnemers, die daags tevoren de Elfstedentocht hadden gereden! Een geweldige prestatie!

Ook nu weer zorgde Harry Vriezen voor het startschot en was Frans van Valkengoed de speaker. Het was een gezellig festijn met verschillende verklede deelnemers. Zo verscheen Jan Manten als boer.



Inschrijving Derde Schaatsmarathon Eembrugge op 5 januari 1997. V.l.n.r. Eddy van Ijken en Aart de Ruijgt.



De resultaten van deze Derde Marathon Eembrugge waren als volgt:

1. *Jeugd tot en met 9 jaar*  
Zij reden één rondje van 1100 meter.  
Er waren 40 deelnemers en de winnaar werd Sytse Holdinga (9 jaar) uit Nederhorst den Berg.
2. *Jeugd van 10 tot en met 15 jaar*  
Zij reden twee rondjes dus circa 2200 meter.  
Er waren 52 deelnemers en de winnaar werd Rolf Gerritse (14 jaar) uit Eemnes.
3. *Dames vanaf 16 jaar*  
Er waren 15 deelneemsters en de winnares werd Jopie van Wegen uit Eemnes. Zij had daags tevoren de Elfstedentocht nog uitgereden.
4. *Heren vanaf 16 jaar*  
Zij reden 28 rondjes dus circa 30 km.  
Er waren 66 deelnemers en de winnaar werd Bert Koelewijn uit Bunschoten.  
In de kranten valt te lezen dat ook dit weer een geslaagd evenement was. Volgens de bladen verschenen er een aantal Eemnesser cracks aan de start zoals Jan Marten Schotsman, Willem Stein, Eric van Hofslot, Gerrit Roodhart, Bas Wortel en Jan van der Sleet. Geen van hen wist echter de gebroeders Koelewijn uit Bunschoten te overtreffen, die met de eer bij de heren gingen strijken. Bij de dames was het opvallend dat drie koppels van twee zussen aan de start verschenen. Het betrof: Jopie en Marian van Wegen, Astrid en Jolanda Manten plus Nancy en Dirkje van Zijtveld.

## 25 jaar later

We zijn nu in het jaar 2022. Gedurende de afgelopen 25 jaar zijn de ijscondities niet meer zodanig geweest dat er een Schaatsmarathon van Eembrugge georganiseerd kon worden. We kunnen nu dus zeggen dat het 25 jaar geleden is dat de laatste marathon daar gereden is. Weliswaar een min of meer treurig jubileum. Het is bovendien ook 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd verreden. Ondanks deze ontwikkelingen zijn er nog veel mensen, die blijven hopen en hoop doet leven!

## Dank

Allereerst dank aan Arda de Ruijgt-Ketelaar. Zij wees ons erop dat het 25 jaar geleden was dat de laatste Schaatsmarathon van Eembrugge werd verreden. Ze tipte ons om er een artikel over te schrijven en voorzag ons ook van de nodige informatie.

Dank ook aan Eddy van Ijken, die ons het archief van het Schaatscomité Eembrugge beschikbaar stelde.



Deelnemers aan de Derde Schaatsmarathon Eembrugge op 5 januari 1997.



## Oproep!

Over enige tijd willen wij met een zekere regelmaat een nieuwsbrief uit laten gaan naar onze leden. Daarvoor hebben wij van u een e-mailadres nodig. Het zou heel fijn zijn, als u dit adres via de mail zou willen doorgeven aan:

[Ledenadministratie@historischekringemnes.nl](mailto:Ledenadministratie@historischekringemnes.nl)

Daarbij uiteraard gevoegd uw naam en postadres, zodat wij weten om wiens e-mailadres het gaat. Het is dan wat gemakkelijker voor ons, als wij u snel willen bereiken.

Alvast bedankt,  
Marga Hilhorst, voorzitter



# Interview met Els Brouwer-Schaapherder

Bert Snel



Schoolfoto van broer en zus Anton en Els Schaapherder. Genomen in 1942.

Els is op 7 mei 1937 geboren in Laren en kreeg de namen Elisabeth Hendrika Maria. Haar ouders waren Johannes (Jan) Schaapherder (geboren Blaricum. 26-12-1908) en Hendrika (Riek) Vos (geboren Laren 06-12-1912). Els had ook nog twee broers: Anton geboren 18-12-1941 en Jaap geboren 02-08-1946. Vader Jan was tuinman maar daarnaast ook tuinarchitect. Naast het inrichten en onderhouden van tuinen kon hij ook voor het ontwerp zorgen. Jan kwam uit een oud Laarder

geslacht van werklieden en spinners.

Zowel de vrouwen als de mannen hielden zich bezig met spinnen. Grootvader Schaapherder is indertijd verhuisd van Laren naar Blaricum. Het gezin, waarin Els geboren werd, woonde aan de Meentweg 35A in Blaricum.



Op de berg, achter de boerderij van buurman Bertus Lanphen. Van boven naar beneden Tine Lanphen, Els Schaapherder en Zus Lanphen. Foto 8 maart 1942

Els had een fijne jeugd en groeide op in een mooie omgeving met veel ruimte om te spelen. Achter het huis lag een hoge zandberg wat een mooie speelplek was. Als je met een vlieger in de hand op de berg stond, dan had je bijna altijd genoeg wind om hem op te laten. Els zette het vliegertouw wel eens vast aan een paaltje, ging dan rustig thuis eten en als ze dan terugkwam stond de vlieger nog steeds hoog in de lucht. Ook de Blaricumse Meent was dicht in de buurt en een mooi speelterrein voor Els en haar buurtgenootjes, de kinderen van Post en

De Gooijer. Ze ging ook vaak helpen op de boerderij van buurman Bertus Lanphen. Ze hielp op de boerderij maar soms ook op het bouwland op de Blaricummer Eng.

Dan hielp ze bij de oogst van het graan, en ze gingen dan de korenschoven binden en op hokken zetten.

Naast haar ouders woonden ook nog drie vrijgezellen tantes: Nel, Kreeltje en Tonia, zusters van haar vader. Els kwam daar vaak ondanks de meningsverschillen tussen haar vader en zijn zusters over een erfenis. Zij vond het wel leuk bij haar tantes. Buurman Bertus Lanphen was een scharende Erfgooier. Toen de Vereniging Stad en Lande van Gooiland werd opgeheven, werd zijn land uitgekocht. Hij kocht een boerderij en verhuisde (emigreerde volgens de buurt) naar Friesland om daar een nieuw bestaan op te bouwen.

Els ging met plezier naar de RK Bernardusschool. Het was een gemengde school voor jongens en meisjes. Maar er was toch wel enige afscheiding tussen de jongens en de meisjes, want ze hadden ieder een eigen speelplein.

Alle kinderen gingen voor schooltijd om 8.00 uur naar de kerk. Van pastoor Jongerius moesten meisjes in de kerk hun hoofd bedekken met een hoedje of een hoofddoek en de jongens moesten hun pet afzetten. De pastoor was daar streng in maar volgens Els was hij niet onaardig. Het godsdienstonderwijs op school werd door twee kapelaans gegeven. Eens per jaar werd er, op de verjaardag van de pastoor, door alle klassen een toneelstuk opgevoerd. Dat was het hoogtepunt van het jaar. Op een morgen in 1946 kwamen de kinderen bij de kerk en zagen dat die nacht de school was afgebrand.

Grote schrik maar meester De Rooij en het schoolbestuur gingen meteen aan de slag om vervangende ruimte te zoeken.

Er werden ruimtes in verschillende boerenschuren ingericht als schoollokaal en al na twee dagen konden de kinderen weer naar school. Dat was een mooi staaltje van snel handelen en goed organiseren. Na ruim een jaar konden de kinderen weer naar



Els Schaapherder met haar versierde fiets voor de Koninginnedagoptocht in Blaricum op 31 Augustus 1948.



de nieuw opgebouwde school. In de zesde klas volgde Els op school een typecursus. Haar vader had haar gestimuleerd om dat te gaan doen. Zij kon dan de rekeningen voor zijn klanten voor hem uittypen.

Na de lagere school ging Els naar de VGLO-school. 's Middags ging zij bij de nonnen naar de naaischool voor een opleiding tot coupeuse. Na de VGLO ging Els werken bij NAS (Net Accuraat en Snel) een kopieerwinkel in Hilversum. Ze deed daar type-werk, stencilwerk etc. Daarnaast ging ze toen ook naar de Handelsavondschool op de Groest in Hilversum. Later is ze in Laren bij Accountantsbureau Verlinde gaan werken.



*Blaricumse Handbalvereniging in 1956.*

*V.l.n.r.: Staand: Nel de Gooijer, Johanna de Jong, ???, Greet Heerschop, Ivonne Kortekaas, Lies Schaapherder, ?? Calis en Els Schaapherder. Zittend: Trees Nagel, Riek de Graaf (Keeper), ???, Emmy Vos.*

In 1955 werd er in Blaricum een handbalclub opgericht en Els werd meteen lid. De club kreeg de naam Blaricumse Handbal Vereniging en alle leden waren meisjes. De jongens hadden daar geen interesse voor; die gingen voetballen bij RK BVC. Het was in tegenstelling tot de voetbalclub geen RK vereniging, maar de kerk hield

toch wel een oogje in het zeil. Kapelaan Miedema was als geestelijk adviseur altijd aanwezig bij de vergaderingen. Omdat de contributie niet altijd voldoende was om de club draaiende te houden, gingen de leden voor de kerkgangers tegen betaling de fietsen in de fietsenstalling zetten. Iedere zondag werd er een wedstrijd gespeeld. Bij een uitwedstrijd werd het team met het vrachtwagentje van groenteboer Lieshoek vervoerd. De vrachtwagen werd leeggeruimd; groentekistjes werden erin gezet en zo kon iedereen zitten. De wedstrijden waren niet altijd dichtbij; ze reden naar Bussum, Laren of Hilversum, maar ook naar Utrecht of Nederhorst den Berg. Els ontwikkelde zich tot een goede handbalster en werd samen met Gineke Calis en Anneke Ruijter uitgenodigd voor het Districtselftal. Zij moesten dan naar andere plaatsen in het land reizen, zoals Enschede en Hengelo om daar hun wedstrijden te spelen. Maar het was natuurlijk een geweldige ervaring om samen op een hoger niveau te spelen.

In de winter van 1956 ging Els schaatsen op de ijsbaan bij Rust Wat, een bekende ijsbaan in die tijd. Daar kwam ze een Eemnesser jongen tegen, Adriaan Brouwer. Het klikte tussen die twee en ze kregen verkering. Op woensdagavond kwam Adriaan naar Blaricum fietsen om Els op te zoeken. De andere avonden moest ze naar de avondschool. Ook kwam Adriaan vaak kijken als Els een handbalwedstrijd moest spelen.

Ze gingen ook samen naar de toneelvereniging Deo et Arti in Eemnes. Daar speelden ze drie keer mee in een toneelstuk, meestal blijspelen of kluchten. De uitvoeringen werden in de RK Vereniging gegeven aan de Kerkstraat. Ze vonden het heel leuk om daaraan mee te werken. Tijdens de gezellige repetities hadden ze ook veel plezier met elkaar.



*V.l.n.r. Jaap, Els en Anton Schaapherder op de ijsbaan bij "Rust Wat" in Blaricum. Hier ontmoetten Adriaan en Els elkaar voor de eerste keer. Foto 1956.*

In 1960 kochten ze samen een huis op het adres Laarderweg 100 in Eemnes, voor de prijs van 10.000 gulden. Er moest heel wat aan opgeknapt worden maar Adriaan was timmerman dus dat was geen probleem. Toen ze het huis gekocht hadden, moesten ze zich in Baarn op het belastingkantoor





Foto t.g.v. het 30 jarig huwelijk van vader en moeder Brouwer, de ouders van Adriaan.  
Foto november 1956. V.l.n.r.: Rij 1: Nel Brouwer en haar man Jaap Makker, Els Schaapherder, Alie Melman en haar man Niek Brouwer, Drikus Brouwer en zijn vrouw Annie van den Hoven.  
Rij 2: Vader Jan Brouwer en moeder Mijntje van Doorn  
Rij 3: Adriaan Brouwer, Jo van Oostrum en haar man Arie van den Boom (zoon uit het eerste huwelijk van moeder Mijntje van Doorn).

melden met hun spaarbankboekjes. Ze wilden daar controleren of ze wel eerlijk aan het geld waren gekomen. Het was natuurlijk allemaal in orde en ze kregen een compliment omdat ze zulke goede spaarders waren.

Ze trouwden op 3 maart 1961 in de Vituskerk in Blaricum. Het feest werd in zaal Faber aan de Huizerweg gegeven. Els had haar trouwjurk en de jurkjes voor de twee bruidsmeisjes zelf gemaakt. Zo had ze toch nog profijt van de coupeuse-opleiding.

Ze gingen daarna in hun huis aan de Laarderweg wonen. Het was allemaal nog heel primitief; er was nog geen WC en ze moesten hun behoefte doen op een oude poepdoos. Die kwam uit op een zinkput, waarvan het overtollige water weer op het slootje voor het huis uitkwam. Al dat afvalwater kwam dan uiteindelijk via de polder weer



Trouwfoto van Els Schaapherder en Adriaan Brouwer, genomen op 3 maart 1961. De bruidsmeisjes zijn: Nicolien Eggenkamp en Annemarie Borssen.

in de Eem terecht. Het was best wel veel werk om het huis op te knappen. Het duurde al met al wel ruim een jaar voordat alles in orde was. Iedere zaterdagmiddag en alle avonden en vrije dagen waren zij daar druk mee. Hun naaste burens waren: aan de Larense kant: de familie Nap (Laarderweg 102), de winkel en het huis van Zwankhuizen (Laarderweg 104) en aan de andere kant: de familie Van Dijk (Laarderweg 98) en op Laarderweg 96 de familie Van den Berg, dat wil zeggen: Herman van den Berg en zijn vrouw Martje van Woudenberg en bij hen in woonde Hein van den Berg, een broer van Herman. De twee broers beheerden het clubhuis van de SV Eemnes. Zij maakten de kleedkamers schoon en verkochten tijdens de wedstrijden koffie, thee, frisdrank en snoep. Aan huis verkocht Martje ook eieren aan de buurtgenoten. 's Zondags was ze natuurlijk gesloten, maar als je tekortkwam kreeg je ze op die dag toch wel mee maar je mocht ze niet betalen. Dat moest je dan op maandag komen doen.



Links de woning Laarderweg 100, waar Els en Adriaan met hun gezin woonden van 1961 tot 1976.

Na haar huwelijk ging Els nog één dag in de week, op maandag, bij het accountantsbureau werken. Ze ging dan alle balansen uittikken. Officieel stond ze niet meer op de loonlijst en ze kreeg haar loon handje contantje uitbetaald, zonder loonstrookje. Ze deed dit totdat de kinderen geboren werden. Adriaan heeft bijna al die jaren bij de firma Eggenkamp in Eemnes gewerkt.



Els en Adriaan kregen samen drie kinderen:

- Hans, geboren 11 mei 1963. Hij is na de lagere school naar de LTS in Huizen gegaan voor een opleiding tot timmerman. Uiteindelijk is hij vrachtwagenchauffeur geworden. Hij heeft nu een zoon Tim en woont in Zaandam.
- Marieke, geboren 18 februari 1966. Zij ging naar de MAVO in Laren en heeft nu twee zoons: Max en Bas. Ze woont in Eemnes en werkt nu bij de Sportschool in Laren.
- Arnoud, geboren 24 mei 1967. Hij volgde een HBO-opleiding tot analist bij een wetenschappelijk laboratorium van Philips in Eindhoven en woont nu in Zweden. Toen de kinderen naar de Lagere School gingen, is Els daar op school vrijwilligerswerk gaan doen. Ze werd leesmoeder, deed cursussen bloemschikken en ging mee met de schoolkampen. Op de fiets voor vier dagen naar Leusden. Hard werken, veel plezier en weinig slaap maar wel een hele mooie ervaring.

In de jaren '70 werden de plannen voor de nieuwe snelweg A27 werkelijkheid en daarvoor moesten een aantal huizen aan de Laarderweg, de Nieuweweg en de Veldweg wijken voor deze autoweg. Ook het huis van Els en Adriaan moest gesloopt worden. Dat was natuurlijk een hele heftige tijd voor de bewoners van die huizen. Weg van je vertrouwde plekje en waar moest je heen? Er moest hard onderhandeld worden met Rijkswaterstaat en de gemeente Eemnes. Gemeentesecretaris Reinhoud heeft zich toen sterk gemaakt om hier een oplossing voor te vinden. In overleg met de Nederlands Hervormde Kerk en de bewoners, Goos Dop en Bram Snel, die een stuk grond moesten afstaan voor de bouw van woningen voor de gezinnen, waarvan het huis zou worden afgebroken. Daarvoor werd een plan ontwikkeld om een straat door te trekken naar het weiland ten zuiden van de Streefoordlaan. Naast Els en Adriaan waren onder anderen ook de families Fecken, Hoofd, Hilhorst en Bokkers gegadigden voor een woning. Aan dit nieuwe stuk Streefoordlaan konden de getroffen bewoners een perceel grond kopen om een nieuw huis op te bouwen. Els en Adriaan kregen een perceel waarop zij een vrijstaand huis konden bouwen. Maar al met al werd dat toch te kostbaar. Zij besloten na overleg met de gemeente het perceel te splitsen en er een twee onder een kap woning op te zetten. Via buurman Bart Hilhorst hoorden ze dat Tjebbe en Anneke van Hees wel interesse hadden om het andere huis te kopen. Zij wonen nu nog altijd naast Els.

Het huis werd natuurlijk gebouwd door de firma Eggenkamp, waar Adriaan werkte. Het werd als casco opgeleverd en werd net als het huis aan de Laarderweg in de vrije tijd afgebouwd. Adriaan deed dit samen met Henk van Hamersveld en Wout Hagen. Het was nog een hele klus om alles op tijd klaar te krijgen. Uiteindelijk vertrokken



*Woning Streefoordlaan 32, waar de familie Brouwer woont sinds 1976.*

Els en Adriaan op 24 december 1976 met hun kinderen van de Laarderweg naar de Streefoordlaan. De dag ervoor was er nog noodglas in het nieuwe huis gezet omdat het dubbele glas niet klaar was. Het was allemaal net op het nippertje klaar want meteen daarna werd het huis aan de Laarderweg gesloopt.

Toen de kinderen wat groter werden ging het gezin vaak op vakantie naar Duitsland en Zwitserland. Ze logeerden dan bij een Bed and Breakfast of huurden een vakantiehuis.

In de jaren '80 ging de firma Eggenkamp failliet. Nog voordat Adriaan een andere werkgever kon zoeken, werd hij al gebeld door bouwbedrijf Vonk uit Hilversum. Die hadden over hem gehoord en wilden hem graag als werknemer hebben. Daar heeft hij tot zijn pensioen in 1992 gewerkt. Hij was toen 58 jaar en kon met de VUT. Er was daarvoor al kanker bij hem geconstateerd waarvoor hij toen onder behandeling was. De behandelingen verliepen aanvankelijk goed, maar hij wilde toch maar zo snel mogelijk met pensioen. Toen de kinderen het huis uit waren, kochten ze een kleine Eriba Puck-caravan die ze bij huis konden stallen. Zo kregen ze wat meer tijd



om er met de caravan op uit te trekken. Zo maakten ze o.a. veel reizen naar het buitenland. Vaak naar Zwitserland waar hun zoon Arnoud toen werkte; daar konden ze hun zoon ontmoeten en tegelijkertijd genieten van het verblijf in de bergen. Samen met Adriaan is Els vier á vijf keer met een georganiseerde Langlaufreis naar Oostenrijk geweest. Ze gingen daar een week langlaufen en kregen dan les van de reisleidster. Zo hebben ze het in de loop van de jaren aardig onder de knie gekregen.



*Het beeldje, dat Els Brouwer-Schaapherder cadeau kreeg bij haar afscheid van De Zonnebloem.*

Adriaan had nu ook tijd om zich aan te sluiten bij de klusgroep van de RK Nicolaas-parochie. Ze deden daar wekelijks allerlei klusjes in de kerk, in de tuin en op het kerkhof. Het was een hele gezellige groep en hij ging daar graag heen. Al met al heeft hij nog een kleine tien jaar van zijn pensioen kunnen genieten. Toen kwam de kanker terug en uiteindelijk is hij daaraan in september 2002 op 68-jarige leeftijd overleden.

Els is daarna ook gastadres voor Vrienden op de Fiets geworden. Ze ontving dan fietssende of wandelende gasten die voor één nacht bij haar kwamen overnachten en dan na een ontbijt weer verder fietsten of wandelden. Ze had dan geregeld wat aanspraak en soms hele leuke ontmoetingen met allerlei verschillende mensen.

Els heeft met veel plezier allerlei vrijwilligerswerk gedaan.

- Zo werd ze lid van de KPO (Plattelands Vrouwen Organisatie) afdeling Eemnes. Daar werd ze secretaresse en organiseerde de excursies naar musea en tentoonstellingen. Soms met de trein naar Friesland. De reiskosten werden door de leden zelf betaald maar de andere kosten werden uit de contributie en een subsidie van de gemeente betaald. Ook werd er iedere maand een educatieve lezing gegeven. Later is de KPO gefuseerd met de Protestantse NCVB.
- Daarnaast is ze ook 40 jaar vrijwilliger geweest bij De Zonnebloem. Dat hield in: oudere en alleenstaande mensen bezoeken, uitjes voor ouderen en mensen met een beperking organiseren, auto's voor vervoer regelen, gezellige middagen organiseren en privé-uitjes voor ernstig zieke of gehandicapte mensen. Bij haar afscheid kreeg zij hiervoor een beeldje.
- Vele jaren lang is Els op zaterdagmiddag ook gastvrouw geweest bij de Historische Kring Eemnes.



*Els Brouwer-Schaapherder. Foto 2022. Gemaakt door Bert Snel.*

Voor al dat vrijwilligerswerk samen heeft zij in 2007 een koninklijke onderscheiding gekregen. Ook werd zij genomineerd voor het Eemnesser Koetje.

Els was ook sportief en heeft 20 jaar op de Tennisvereniging Eemnes gezeten. Daarnaast heeft ze jarenlang gewandeld met Jopie v.d. Wardt, Piet en Thea van Lierop en Door Huiden. Ze wandelden op donderdagmorgen een uur of drie achter elkaar. Meestal in de omgeving, maar soms stapten ze ook wel eens in de auto om ergens anders te gaan wandelen. Naarmate ze ouder werden, gingen ze steeds korter lopen. Nu gaat het voor Els helemaal niet meer. Door ziekte kan ze nu niet meer wandelen en fietsen. Maar gelukkig kan ze met de scootmobiel nog overal komen. Ze gaat er nog steeds op uit en doet haar boodschappen zelf. Op donderdagmorgen gaat ze altijd naar de viering in de RK kerk. Na afloop wordt

er dan samen koffiegedronken in De Waker waarbij er gezellig wordt nagepraat en de nieuwtjes van Eemnes worden uitgewisseld. Het geloof en de kerk zijn altijd heel belangrijk geweest voor haar. De ontmoetingen en het omzien en helpen van elkaar zijn heel waardevol voor haar geweest. Ze heeft het altijd ervaren als een levende en liefdevolle gemeenschap. Ook heeft zij jarenlang, eerst samen met Jos Fecken en later alleen, de bloemstukken en boeketten voor feestelijke vieringen en bruiloften samengesteld en neergezet in de kerk.

Tenslotte is Els iemand die graag leest en dochter Marieke zorgt iedere week voor nieuwe boeken uit de bieb. Al met al hoeft ze zich nog steeds niet te vervelen, heeft ze nog altijd contact met veel mensen en is ze geïnteresseerd in de wereld om haar heen.

Het was dan ook heel leuk om bij haar langs te gaan. En ik wil haar bedanken voor de leuke en open gesprekken samen.



## Oproep Gezocht: foto's van Eemnesser bestuurders

Harry van der Voort

In de komende tijd zullen de bestuurders van Eemnes uit de periode 1945 tot heden in ons kwartaalblad worden besproken. Het gaat in totaal om 130 personen. Als het even kan, willen we van elke persoon een foto publiceren.

In de verzamelingen van de Historische Kring Eemnes zijn niet van alle gemeenteraadsleden en wethouders foto's te vinden.

Daarom zoeken we mensen, die foto's hebben van Eemnesser raadsleden en wethouders. Het mogen portretfoto's zijn maar ook foto's van bijeenkomsten of feestelijkheden. Iedereen die over één of meer van zulke foto's beschikt, wordt gevraagd contact op te nemen met ondergetekende. Mailadres: [genealogie@historischekring.nl](mailto:genealogie@historischekring.nl). Via dit adres kan een afspraak gemaakt worden om foto's te scannen.

Ook is het mogelijk om op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur met de foto's naar de Oudheidkamer te komen. Ze kunnen dan direct gescand worden.

### Eemnes in verleden en toekomst

Jubileum-thema-ochtend  
op 1 september a.s.

De thema-ochtenden van de Eemnesser bibliotheek bestaan 10 jaar. Daarom wordt iedereen uitgenodigd voor een jubileum-thema-ochtend op 1 september a.s van 10.00 tot 12.00 uur in Het Huis van Eemnes.

Het thema is: "Eemnes in verleden en toekomst". Liesbeth Lemckert kijkt terug op 10 jaar Historische Kring en Eemnes. Burgemeester Roland van Benthem kijkt vooruit naar de komende 10 jaren voor Eemnes.

DE TOEGANG IS GRATIS VOOR IEDEREEN!

## Naaisters en spinsters in Eemnes door de eeuwen heen

Henk van Hees

Nu de geschiedenis van de kleermakers in Eemnes is afgerond is het tijd om de blik op de vrouwen te richten en na te gaan wat de rol van de vrouwen was bij het vervaardigen van kleding. Het was niet makkelijk om daar informatie over te vinden. In de archieven draait het meestal om de gezinshoofden en dat waren doorgaans de mannen.

### Bronmateriaal

Toch was er wel het een en ander te achterhalen. Zo hebben we voor de 18e eeuw gebruik gemaakt van Eemnesser Belastinglijsten. Weduwen en alleenstaande

vrouwen kregen ook een aanslag en werden dan in die lijsten genoemd. Voor de 19e eeuw hebben we gebruik gemaakt van de Bevolkingslijsten. Daarin werden de beroepen vermeld, met name ook weer van weduwen en alleenstaande vrouwen. Voor de 20e eeuw zijn enkele adresboeken van Eemnes geraadpleegd. In dit artikel komen een aantal opvallende zaken aan de orde.

### De 18e eeuw in Eemnes Eemnes-Binnen

De oudste Belastinglijst van Eemnes-Binnen dateert van 1750. Daarop komen twee naaisters en twee spinsters voor. De lijst van Eemnes-Binnen over het jaar 1765 ziet er heel anders uit. Nu komen er geen naaisters voor en maar liefst 10 spinsters, die allemaal arm zijn en dus geen belastingaanslag krijgen. En op de



Olieverfschilderij "De spinster" van Nicolaas Maes. Geschilderd rond 1655. Het bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.





lijsten van 1776, 1790 en 1805 komen helemaal geen naaisters en spinsters meer voor.

## Eemnes-Buiten

De oudste Belastinglijst van Eemnes-Buiten is van 1776. Daarop komen geen naaisters en spinsters voor. Op de lijst van 1790 vinden we een heel bijzonder geval: Wijmpje Isaksz van Wijk (1719-1807) weduwe van Teunis Janse van Ravensteijn, staat daarop als spinster met een aanslag van maar liefst acht gulden!! Doorgaans zijn spinsters arm en betalen ze geen belasting. Zou Wijmpje van Wijk zo'n grote omzet hebben gedraaid?

Op de lijst van 1805 vinden we in Eemnes-Buiten geen spinsters en één naaister: Grietje Janse Ruitenbeek (1739-1811), weduwe van de kleermaker Elbert Harmense Krieger.

## De 19e eeuw in Eemnes

Om meer te weten te komen over naaisters en spinsters in Eemnes in de 19e eeuw hebben we gebruik gemaakt van Bevolkingslijsten, die vanaf 1820 in bepaalde jaren verschenen zijn. De resultaten staan in bijgaand overzicht.

Jaar:	Eemnes Binnen		Eemnes Buiten	
	naaisters	spinsters	naaisters	spinsters
1821	0	7	1	18
1834	1	0	6	16
1846	0	0	7	9
1850	1	0	6	18
1860	1	0	4	0
1876	0	0	3	0

## Waar woonden de spinsters?

Opvallend is dat in Eemnes-Binnen na ca. 1830 geen spinsters meer voorkwamen. Daar is geen verklaring voor gevonden.

In Eemnes-Buiten kwamen spinsters voor tot circa 1850. Hun aantal lag gemiddeld rond de 17. Het merendeel van deze vrouwen woonde op de tweede helft van de Meentweg. Daar woonden in die tijd de armere mensen en het spinnen werd veel gedaan door arme vrouwen.



## Beroep voor weduwen en alleenstaande vrouwen

Er is ook gekeken naar de burgerlijke staat van de vrouwen, die naaister of spinster waren. In de Bevolkingslijsten was terug te vinden of de vrouwen wel of niet alleenstaand waren. Van gehuwde vrouwen werd in de regel geen beroep vermeld. Bij de weduwen werd het beroep wel genoteerd. Bijgaand overzicht geeft een indruk.

Jaar:	Eemnes Binnen naaisters		Eemnes Binnen spinsters		Eemnes Buiten naaisters		Eemnes Buiten spinsters	
	AS*	W*	AS	W	AS	W	AS	W
1821	0	0	0	7	0	1	2	16
1834	0	1	0	0	4	2	1	15
1846	0	0	0	0	5	2	2	7
1850	1	0	0	0	3	2	3	15
1860	1	0	0	0	3	1	0	0
1876	0	0	0	0	3	0	0	0

\* AS > alleenstaand    W > weduwe

Het is duidelijk dat het merendeel van de spinsters weduwe was. Als spinster konden zij in hun eigen onderhoud voorzien. Wat de naaisters betreft is er een stabiel beeld. Naast drie à vier alleenstaanden waren er tegelijkertijd één à twee weduwen, die naaister waren.

## Voor wie werkten de spinsters?

Met name in de 19e eeuw werkten veel vrouwen thuis als spinster in dienst van een groothandelaar of onderaannemer. Het is niet bekend voor wie de vrouwen in Eemnes werkten. In Amersfoort was in die tijd een niet onbelangrijke textielindustrie. Ook Naarden kende een

*Oude foto van een spinster met spinnewiel; eind 19e eeuw. Mooi beeld van huisarbeid. Bron: Hollandse Hoogte. Spaarnestad foto.*



lakenindustrie, waarvoor gesponnen wol geleverd werd door spinsters. Mogelijk was er ook verband met de spinnerij en weverij in Laren. Het is de moeite waard om naar deze achtergronden nader onderzoek te doen.

Door de toenemende industrialisatie nam het aantal spinsters na 1850 snel af. In Eemnes treffen we na circa 1860 geen spinsters meer aan.

### De situatie van de naaisters

Veel meisjes leerden vroeger al op jonge leeftijd naaien. Dat hoorde bij de opvoeding. Het is bekend dat in Eemnes in de 19e eeuw veel meisjes na schooltijd op naai/ handwerkles gingen bij een naaijuffrouw. Aan het eind van hun opleiding moesten de meisjes laten zien wat ze allemaal geleerd hadden op het gebied van



Deze merklap is in 1829 gemaakt door Jannetje van der Zwaan (1813-1889). Zij was een leerlinge van de naaister Willemijntje van Oostveen, weduwe van schoolmeester Teunis Langedijk.



Detail van de merklap van Jannetje van der Zwaan uit 1829. In het kadertje: IVDZ = Jannetje van der Zwaan, de maakster en WLD = Willemijntje Langedijk, geboren van Oostveen. Zij was de naaijuf. Links en rechts onder: TVDZ = Tijmen van der Zwaan en LVDZ = Lammertje van der Zwaan, geboren Kolschoten.

naaien en borduren. Dat werd dan gedaan in de vorm van een merklap. Een soort examenwerkstuk. Er zijn in Eemnes nog diverse oude merklappen bewaard gebleven. Naast de initialen van familieleden staan daarop vaak de initialen van de naai- of handwerkjuffrouw. Twee bekende dames, die Eemnesser jonge meisjes merklappen leerden maken, waren: Willemijntje van Oostveen, weduwe van Teunis Langedijk en Naatje de Graaf.

Willemijntje van Oostveen werd gedoopt (geref.) op 28 november 1790 te Maartensdijk, waar haar vader Lambert schoolmeester was. Ze trouwde in 1817 met de Eemnesser Teunis Meijers Langedijk, schoolmeester te Eemnes-Buiten. Haar man stierf helaas al weer zes jaar later, waarna Willemijntje zelf als naaister de kost ging verdienen voor haarzelf en haar drie kinderen. Ze zal ook wel wat onderwijzersbloed gehad hebben en dat bracht haar ertoe om naailes te gaan geven aan Eemnesser jonge meisjes, zo tussen de tien en vijftien jaar. Willemijntje stierf te Eemnes op vijf september 1859. Er is één merklap bewaard gebleven met haar initialen erop.





Deze merklap is in 1857 gemaakt door Theodora (Dirkje) Hilhorst (1845-1935). Zij was een leerlinge van de naaister Naatje de Graaf (NDG).

Johanna Maria (Naatje) de Graaf werd in Eemnes geboren op 18 april 1825 als dochter van kleermaker Jan de Graaf (1780-1848) en naaister Aagje Taling (1779-1864). Ook bij haar zat het naaien in het bloed en zij werd naaister, bij haar vader in de kleermakerij voor het Dikke Torentje in Eemnes-Binnen. Ze trouwde in 1860 met haar overbuurman Jakob van Isselt (1833-1903). Hij was kleermaker van beroep en

dat kwam goed uit. Ze namen het bedrijf van de ouders van Naatje over. Naast het werk in de kleermakerij en het geven van naailessen kregen Jakob en Naatje ook nog



Deze merklap is in 1857 gemaakt door Theodora (Dirkje) Hilhorst (1845-1935). Zij was een leerlinge van de naaister Naatje de Graaf (NDG).

de zorg over zes dochters. Het is niet bekend waarom maar in 1877 stopten ze met het bedrijf voor het Dikke Torentje. Jakob was toen 44 jaar oud. Het gezin verhuisde op 14 mei 1877 naar Baarn, waar Jakob weer een kleermakerij begon. Naatje bleef actief als naaister en stierf te Baarn op 6 mei 1904.

### Naaister of spinster of iets anders?

Het kwam ook voor dat één en dezelfde vrouw enige tijd naaister is geweest en ook enige tijd spinster. En mooi voorbeeld daarvan is Femmetje Gerritse de Bruijn (ca. 1700-1775) uit Eemnes-Binnen. Vanaf 1750 zijn daar de Belastinglijsten bewaard gebleven en kunnen we haar volgen. Van 1750 t/m 1752 werd ze vermeld als naaister en kreeg ze een kleine aanslag voor de belasting. Van 1753 tot 1762 werd ze vermeld als een naaister, die arm was en dus geen aanslag kreeg voor de belasting. Van 1764 t/m 1773 werd ze vermeld als een spinster, die arm was en dus geen belasting hoefde te betalen.



Nog al wat vrouwen komen in het begin van de 19e eeuw in de Bevolkingslijsten voor als spinster maar worden later in de tijd teruggevonden als werkster. Hiervoor heb ik geen verklaring gevonden.

### Bijzonderheden

Zo af en toe wordt een spinder genoemd, een man, die spint. Bijvoorbeeld Cornelis de Raad en de Laarder Jan Bakker (Bevolkingslijst 1834). Eveneens op de lijst van 1834 vinden we Maria Christina Zalm (1805-1872), weduwe van Petrus Engelen met een bijzonder beroep nl. klermaakster. Af en toe komt er ook nog een wever of weefster voor, zoals bijvoorbeeld Lambert Vos en Lambertus van Zanten.



Schilderij "De jonge naaister" van Jozef Israëls (1824-1911).

### Lijst van Eemnesser naaisters

Om de Eemnesser naaisters ook bij naam te noemen, is als bijlage een lijst van deze vrouwen toegevoegd. De namen zijn afkomstig uit de volgende bronnen:

- Belastinglijsten Eemnes
- Bevolkingslijsten van 1821 – 1834 – 1846 – 1850
- Bevolkingsregisters van 1860 en 1876
- Registers van de Burgerlijke Stand van 1811 tot en met 1920
- Adresboeken van Eemnes van 1938 en 1950

De lijst is niet compleet. In de hiervoor genoemde bronnen werden meestal alleen die vrouwen genoemd, die de kost verdienden. Veel weduwen en alleenstaanden. Jonge dochters, die naaiwerk deden voor verschillende families bijvoorbeeld, zul je hier niet terugvinden. In de adresboeken komen moderne benamingen voor zoals coupeuse ofwel naaister en costumière ofwel kostuumnaaister.

- Dirkje Bos (1908-1987), ongehuwd
- Marritje Bosch (1782-1848) getrouwd met Albert Spelt, overl. 1848
- Antje van den Brink (1811-1876) getrouwd met Petrus van 't Klooster, overl. 1895

- Femmetje Gerritse de Bruijn (ca. 1700-1775) weduwe Teunis Gerritsz Tobiasz
- Iefke Dop (1791-1858), ongehuwd. Dochter van Jan Meinsz Dop en Sjouwke Simons.
- Margaretha Dop (1906-2000) getrouwd met Tijs Blom; costumière
- Jacoba van Droffelaar (Jaappikje Bart Janse) (1771-1850), weduwe van Arie Hoedeman.
- Magdalena H.M. van Duijne (geb. 1930) costumière-coupeuse
- Teuntje van Eijden (1805-1888) getrouwd met Jacobus van den Berg, overl. 1893
- Theodora (Dirkje) van Eijden (1882-1947) getrouwd met Albert van Isselt, overl. 1921
- Maria Engermans (ca. 1765-1826), geboren te Zweden; getrouwd met Hendrik Schomburg, tuinman op "Eemlust".
- Leopoldine Fabian (1910-1992) costumière; pleegdochter van Aagje en Jan van Dalen
- Gerritje Fokken (1822-1879) getrouwd met Teunis Beukbergen, overl. 1898
- Johanna Maria (Naatje) de Graaf (1825-1904) getrouwd met Jakob van Isselt, overl. 1903
- Maria Agneta de Graaf (1818-1888) getrouwd met Hendrik van der Geer, overl. 1889
- Margaretha Hendrina Groen (1925-2015), costumière-coupeuse
- Catharina Maria Groenendaal (1780-1832) ongehuwd
- Maria Elisabeth Harder (1801-1838) getrouwd met Willem Beking, overl. 1876
- Jannetje Heek (1771-1809) getrouwd met Pieter van Es, overl. 1853
- Marritje Hoogeboom (1798-1826) ongehuwd
- Aaltje van Isselt (1831-1918) huisnaaister, getrouwd met Klaas Spruit, overl. 1896
- Fijtje Janse van Isselt (1786-1847) getrouwd met Gerrit Wiggerts, overl. 1831
- Aartje van de Kamp (geb. 1920) Streefoordlaan 14
- Marritje Klinkenberg (1758-1840) getrouwd met Joost Schouten, kleermaker, overl. 1827
- Geertje van 't Klooster (1838-1869) ongehuwd.
- Johanna van 't Klooster (1829-1908) ongehuwd
- Annetje Kool (1823-1901) getrouwd met Rutger Ruijter. overl. 1901
- Dorothea Krieger (1817-1901) gehuwd met Cornelis Hilhorst. Vader Jan Krieger, kleermaker.
- Nelletje Kuijer (1833-1901) getrouwd met Jacob van 't Klooster, overl. 1891
- Kuintje van de Kuinder (1821-1863) getrouwd met Gerrit Pieter Kroes,
- Maria Langeveld (1807-1871), gehuwd met Bastiaan Westerhoven (1805-1875).



- Grietje Tijmense Luijf (1797-1868), getrouwd met Dirk Jacobse van den Berg, overl. 1853
- Willemijntje van Oostveen (1790-1859), weduwe van Teunis Meijers Langedijk, overl. 1823 schoolmeester aan de openbare school te Eemnes Buiten.
- Annetje Post (1805-1844), ongehuwd.
- Petronella/Nelletje Post (1793-1863) weduwe van Jelis Hilhorst (1789-1828)
- Anna Riggeling (1915-2009) getrouwd met Thijmen Bast, overl. 1968
- Evertje de Rooij (1795-1891) ongehuwd
- Agatha Roos (1777-1867) getrouwd met Dirk Fecken
- Grietje Janse Ruitenbeek (1739-1811), weduwe van Elbert Harmense Krieger
- Reijertje de Ruijter (1825- 1880) dochter van Rutger Ruiten en Rijkje van Eijden
- Geertje Schaap (1791-1861) ongehuwd.
- Gerritje Scherpenzeel (geb. 1916), woonde Laarderweg 45
- Antje Schoonoord (1816-1897) getrouwd met Gijsbert Stalenhoef, overl. 1883
- Antje Schothorst (1811-1898) ongehuwd en Geertje Schothorst (1820-1873) ongehuwd.
- Annetje Schram (1806-1865) getrouwd met Gerrit Mol, overl. 1857
- Gijsbertje Snel (1831-1891) ongehuwd
- Gerbrechtje Snellenberg (1786-1831) getrouwd met Hermanus Tak, overl. 1830
- Jannetje Snellenberg (1776-1837) naaister, ongehuwd.
- Lubbertje Snellenberg (1767-1838) weduwe van Sijmen de Vries, overl. 1829
- Steffania Spoor (1783-1861) getrouwd met Arie Barentlo, overl. 1863
- Willemijntje Steenhof (1828-1894) ongehuwd
- Weduwe Cornelis Hendriksz Stump (overl. na 1744) Eemnes-Binnen
- Maria Elbertse Swanenburg (1745-1822) getrouwd met Hendrik Janse de Graaf, kleermaker, overl. 1813
- Anna Jacobse Tak (1752-1824) getrouwd met Anthonie Boog, overl. 1810
- Willemijntje Takkée (1796-1880) getrouwd met Dirk Schaap, overl. 1871
- Agatha Taling (1779-1864) getrouwd met Jan de Graaf, kleermaker, overl. 1848
- Nelletje Timmer (1823-1900) getrouwd met Gijsbert Brouwer, overl. 1894
- Treijntje Timmer (1811-1853) getrouwd met Hendricus Benedictus van Hees, overl. 1890
- Klaasje van Wegen (1820-1850), ongehuwd
- Maria Wiggerts (1792-1859), getrouwd met Peter Peterse van Keulhorst, overl. 1862
- Christina de Wit (1795-1854), ongehuwd.

## Publieksprijs Fotowedstrijd 40 jaar HKE

Henk van Hees



*HKE-voorzitter Marga Hilhorst overhandigt de prijs aan Jan de Bruijn, één van de drie fotografen, die door de publiekskeuze op de tweede plaats terecht kwam.*

Het is er dan eindelijk toch van gekomen. Na bijna twee jaar wachten i.v.m. corona is de eindstand van het stemmen voor de Publieksprijs van de Fotowedstrijd 40 jaar HKE bekendgemaakt. Op 28 september 2019 werden de winnaars van de drie categorieën, die door de jury waren aangewezen, bekendgemaakt. Op diezelfde dag werd de tentoonstelling “Beelden van Eemnes” geopend. Op deze expositie waren alle 130 ingezonden foto’s voor de fotowedstrijd te zien. Tot de sluiting in maart 2020 kon het publiek stemmen voor de Publieksprijs. De uitslag zou bij de sluiting bekend gemaakt worden. Dat is er nooit meer van gekomen want in maart 2020 zaten we midden in de corona.

Nu we op 19 februari jl. voor het eerst weer bij elkaar konden komen om de nieuwe tentoonstelling te openen, was er ook de gelegenheid om de prijzen uit te reiken n.a.v. het stemmen voor de Publieksprijs. Onze voorzitter Marga Hilhorst verbrak de spanning toen ze de uitslag van de stemming gaf. Er waren in totaal 272 stemmen uitgebracht. De winnaar van de Publieksprijs bleek Quirien Oosterbroek. Hij behaalde 17 stemmen voor zijn foto “Koe in de Eemnesser polder bij opgaande zon”.



De tweede plaats werd gedeeld door drie personen. Ze behaalden 12 stemmen.

- Gerard Roodhart met “Gezicht op Eemnes vanaf de Zomerdijk met koeien in ochtendnevel”.
- Jan de Bruijn met “Goyergracht-Noord in de sneeuw”.
- Quirien Oosterbroek met “Hervormde kerk van Eemnes-Buiten met lichte luchten”



*Gerard Roodhart, één van de drie fotografen, die door de publiekskeuze op de tweede plaats terecht kwam.*

De derde plaats was ook voor Quirien Oosterbroek. Hij scoorde met zijn foto “Zonsopkomst met schapen aan het begin van de Meentweg” 8 stemmen.

Maar liefst negen foto's belandden op de vierde plaats. Zij waren goed voor 7 stemmen.

Het betrof:

- Johan Elders met “Sluisje tijdens ijsskoude zonsopkomst”
- Willy Oosterbroek-Zoeten met “Boerderij Van Valkengoed, Wakkerendijk 134”.
- Malou Wayper met “Zonsopkomst in Eemnes”.
- Johan Elders met “Mien Elders, trots op haar aardappelen”.
- Jeroen Voorburg met “Eén van de waaien in de polder”.
- Johan Elders met “Aalscholvers in boom”.
- Lambert Rademaker met “Hervormde kerk Eemnes-Buiten met bloedmaan”.
- Sandra Timmerman met “Schaatsen op de Vaart”.
- Johan Elders met “Mien Elders trots op haar bloemen en bonen”.

De vijfde plaats werd gedeeld door twee personen met elk zes stemmen:

- Gerard Roodhart met “Koeien op het kavelpad”.
- Willy Oosterbroek-Zoeten met “Teus Schotsman, 7 april 1997”.

Bij dit artikel staan afbeeldingen van de foto's, die op de eerste, tweede en derde plaats eindigden. Het bestuur van de HKE bedankt nogmaals iedereen, die heeft meegedaan aan de fotowedstrijd.



*Winnaar van de Publieksprijs: “Koe in de Eemnesser polder bij zonsopkomst”.  
Foto van Quirien Oosterbroek.*



*“Gezicht op Eemnes vanaf de Zomerdijk met koeien in de ochtendnevel”.  
Foto van Gerard Roodhart, waarmee hij op de tweede plaats kwam bij de publiekskeuze.*





*"Goyergracht Noord in de sneeuw".  
Foto van Jan de Bruijn, waarmee hij op de tweede plaats kwam bij de publiekskeuze.*



*"Hervormde kerk van Eemnes-Buiten met lichte luchten".  
Foto van Quirien Oosterbroek, waarmee hij op de tweede plaats kwam bij de publiekskeuze.*



*"Zonsopkomst met schapen aan het begin van de Meentweg".  
Foto van Quirien Oosterbroek, waarmee hij op de derde plaats kwam bij de publiekskeuze.*

## **Gezocht: Foto's van grote Eemnesser gezinnen**

**Onze volgende tentoonstelling gaat over grote Eemnesser gezinnen. Volgens ons zijn dat gezinnen met zes of meer kinderen. We zijn nog op zoek naar foto's van zulke gezinnen. Wanneer je ons kunt helpen aan dit soort foto's, stuur dan een mailtje naar:**

**Voorzitter@historischekringeemnes.nl of bel het nummer van de voorzitter: 06-49812093.**

**Wij nemen dan contact met u op.**

**Marga Hilhorst  
Voorzitter HKE**



# De merklap van Mietje van den Brink

Henk van Hees

Enige tijd geleden heeft Reinier Hillhorst uit Laren aan de Historische Kring Eemnes een bijzondere merklap geschonken. Dit handwerk is in 1852 gemaakt door Mietje van den Brink uit Eemnes. Wie was zij?



Merklap van Mietje van den Brink (1839-1915).

Mietje van den Brink is geboren in Eemnes op 19 april 1839 als dochter van Roelof van den Brink (1804-1880) en Grietje van de Heesteege (1812-1895). Zij werd geboren op het adres Meentweg 51-53. Het gezin Van den Brink woonde in de jaren daarna op diverse andere plekken in Eemnes.

Mietje trouwde op 7 november 1866 in Eemnes met Hendrik van Wijk. Hij woonde op de boerderij Meentweg 5. Na haar huwelijk ging Mietje daar ook wonen. Uit het huwelijk van Hendrik en Mietje zijn 10 kinderen geboren, o.a. Geertje (1868-1927), getrouwd met Aart van der Wardt, Grietje (1873-1951), getrouwd met Jan Hagen en Antje (1882-1973), getrouwd met Jan Hillhorst. Mietje is overleden in



Detail van de merklap van Mietje van den Brink: HVDB BT LBD ANNO 1852 RVDB GVDHS.

Eemnes op 8 september 1915.

## Vermeldingen op de merklap

Toen ze dertien jaar oud was, in 1852, heeft Mietje de merklap gemaakt. Zoals gebruikelijk staan er op het handwerk diverse initialen, die verwijzen naar namen van verwanten. Geheel onderaan, aan weerszijden van de pot met rozen staat haar eigen naam:

**MVDB** ofwel Mietje van den Brink



Detail van de merklap van Mietje van den Brink: MVDB = Mietje van den Brink.





Onderaan de bovenste helft staat:

**IHS** dit is een monogram ofwel de weergave van de eerste drie letters van de naam Jezus.

Daar weer boven staan de initialen van de volgende namen plus de datering:

**HVDB** ofwel Hendrik van den Brink (1801-1876)

**BT** ofwel Barbara Tijken (1787-1859)

**LBD** (???)

**ANNO 1852**

**RVDB** ofwel Roelof van den Brink (1804-1880)

**GVDHS** ofwel Grietje van de Heisteege (1812-1895)

## Achtergronden bij de vermeldingen

Geheel rechts bovenaan staan dus de namen van de ouders van Mietje: haar vader de dagloner Roelof van den Brink en haar moeder Grietje van de Heisteege, geboren in Hoogland. Zij trouwden in 1836 en kregen 13 kinderen. Mietje was hun derde kind. Het was gebruikelijk dat de initialen van de ouders op de merklap werden geborduurd.

Links bovenaan staan de initialen van Hendrik van den Brink en Barbara Tijken, oom en tante van Mietje. Het is niet gebruikelijk dat ooms en tantes voorkomen op een merklap. Dat zou kunnen betekenen dat Mietje een goede relatie heeft gehad met deze familieleden. Het zouden bijvoorbeeld haar peetouders kunnen zijn. Hendrik van den Brink trouwde in 1831 met de 14 jaar oudere Barbara Tijken uit Eemnes. Zij kregen geen kinderen en bewoonden de boerderij Meentweg 11. Hendrik heeft het waarschijnlijk goed gedaan. Van dagloner klom hij op tot boer en had genoeg geld om de boerderij Meentweg 11 te kopen. Hij zal ook over zekere



Bidprentje van Mietje (Maria) van den Brink (1839-1915).

capaciteiten beschikt hebben want van 1851 tot zijn dood in 1876 was hij raadslid en wethouder van de gemeente Eemnes.

Na BT (Barbara Tijken) staan de initialen LBD. Het is tot nu toe niet gelukt om te achterhalen waar deze letters naar verwijzen. We houden ons aanbevolen voor tips van onze lezers.

De lotgevallen van deze merklap

Nadat Mietje in 1852 haar merklap had gemaakt zal deze ongetwijfeld opgehangen zijn in de ouderlijke woning. Na haar huwelijk in 1866 met Hendrik van Wijk zal de merklap meeverhuisd zijn naar de boerderij Meentweg 5. In 1923 trouwde haar jongste dochter Antje met Jan Hilhorst, die woonde op Meentweg 123. Zij moet de merklap meegenomen hebben van haar ouderlijk huis op Meentweg 5 naar Meentweg 123. Rond 1960 zou de lap "gered" zijn door B. Hilhorst-van Valkenhoef. Zij was getrouwd met Gijs Hilhorst, zoon uit het eerste huwelijk van Jan Hilhorst met Meinsje Elders. Zij vond de merklap bij het vuilnis van haar schoonvader en heeft het handwerk mee naar Laren genomen. Daar heeft het in haar huis aan de Heideveldweg gehangen totdat haar zoon Reinier het op 5 maart van dit jaar heeft geschonken aan de Historische Kring Eemnes.

Met dank aan Reinier Hilhorst mogen we constateren dat de merklap in onze Oudheidkamer een veilig onderkomen heeft gevonden.



Harry van der Voort

Nu de bestuurders uit de eerste periode van 1811 tot 1851 zijn besproken, is het de beurt aan de bestuurders uit de tweede periode. De tweede periode loopt van 1851 tot 1941. In 1851 werden als gevolg van de wijziging van de Kieswet in 1850 en de invoering van de Gemeentewet van 1851 voor het eerst de leden van de gemeenteraad gekozen. In 1941 maakte de Duitse bezetter een einde aan de gemeenteraad als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners. De derde periode loopt van 1945 tot heden.

Deze tweede periode omvat 46 mannen die in Eemnes burgemeester, wethouder of raadslid waren. In dit deel komen de laatste elf van hen aan bod. Van elke bestuurder is een korte levensschets samengesteld. Hierin wordt verteld wie zij waren, waar zij woonden en wat zij in het dagelijks leven deden.

#### Jhr. Cornelis Röell

Cornelis Röell werd op 25 november 1867 in Amsterdam geboren als zoon van mr. Willem baron Röell en jonkvrouw Johanna Isabella Dedel. Hij trouwde in Soest op 26 maart 1896 met jonkvrouw Maria Henriëtte Rutgers van Rozenburg. Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren, allen zonen, die volwassen werden. Cornelis Röell was luitenant ter zee 1e klasse en kamerjonker van koningin Wilhelmina. Hij woonde te Baarn in



*Jhr. Cornelis Röell (1867-1907). Hij was van 1895 tot zijn dood in 1907 burgemeester van Eemnes.*

de verdwenen villa "Zeerust", die aan de Prinses Marielaan 4 op de hoek met de Bruglaan stond. In de tuin van deze villa lag een eigen tennisbaan. Cornelis was van protestants-christelijke huize. Hij was penningmeester van het hoofdbestuur van de Christelijk-Historische Partij. Cornelis Röell overleed in Baarn op 24 maart 1907. Omdat hij voor zijn vader overleed werd Cornelis Röell nooit baron; de titel ging direct over op zijn oudste zoon. Hij was zwager van jhr. Louis Rutgers van Rozenburg. De Jhr. C. Röellaan in Eemnes is naar hem vernoemd.

Jonkheer Cornelis Röell werd op 1 juli 1895 burgemeester van Eemnes, en op 19 augustus 1895 tevens gemeentesecretaris en ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Hij zou burgemeester blijven tot zijn dood in 1907. Jhr. Cornelis Röell was 11 jaar en 8 maanden bestuurder.

#### Jhr. Louis Rutgers van Rozenburg

Louis Rutgers van Rozenburg werd geboren in Amsterdam op 11 oktober 1877. Hij was een zoon van jonkheer Louis Rutgers van Rozenburg en Catharina Elisabeth Schouwenburg. Hij trouwde op 25 mei 1905 in Jutphaas met Henriette Elisabeth barones van Hardenbroek. Zij werden de ouders van drie kinderen, twee zonen en een dochter. Hun kinderen werden allen volwassen. De familie woonde te Baarn aan de Nassaulaan 49-51. Louis Rutgers van Rozenburg was de laatste burgemeester van Eemnes die ontheffing verkreeg van de verplichting om te wonen binnen de gemeente waarvan men burgemeester was. Hij was van protestants-christelijke huize. Louis Rutgers van Rozenburg overleed in Baarn op 6 november 1966. Hij was zwager van jhr. Cornelis Röell.

Jhr. Louis Rutgers van Rozenburg werd op 29 mei 1907 burgemeester van Eemnes. Tijdens zijn ambtsperiode werd onder zijn bezielende leiding een groot aantal modernisering en vernieuwingen doorgevoerd. In 1907 werd het huis Bellevue, Wakkerendijk 30, dat tot dan als tijdelijk ziekenhuis werd gebruikt, aangekocht en ingericht als gemeentehuis en woning van de gemeenteveldwachter. In de tuin achter het huis werd een houten barak gebouwd die in noodgevallen als ziekenhuis dienst kon doen. Na lange discussies in de gemeenteraad werd het postkantoor aan Wakkerendijk 6 in 1914 uitgebreid met een hulptelegraafkantoor en een hulptefoonkantoor. Ook maakte hij het mogelijk dat Eemnes werd aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit maakte het mogelijk dat het waterschap in 1920 kon besluiten om het stoomgemaal om te bouwen tot een elektrisch gemaal. In 1922 werd in de gemeenteraad besloten dat het bouwen van nieuwe huizen aan de Streefoordlaan en de Molenweg meer gestructureerd diende te worden. Dit leidde er uiteindelijk



toe dat in 1926 aan Piet Schiloo, gemeentearchitect van Laren, de opdracht werd gegeven om een uitbereidingsplan voor Eemnes te maken. In het kader van de volksgezondheid was de aanleg van de drinkwaterleiding in de periode van 1924 tot 1926 en vervolgens de aansluiting van de huizen en boerderijen hierop een belangrijke modernisering. Hierin werd Rutgers van Rozenburg krachtig gesteund door wethouder Bertus Groen. Het zou heel wat overredingskracht van hun zijde vergen om de boeren over te laten stappen van water uit de pompen naar water uit de kraan. Het water uit de pompputten was inmiddels door meststoffen, die diep de bodem ingedrongen waren, zo vervuild dat het voor menselijke consumptie eigenlijk niet geschikt meer was.

Groot respect dwong burgemeester Rutgers van Rozenburg af met zijn doortastend optreden tijdens de stormvloed in januari 1916. Gewaarschuwd in de nacht van 13 op 14 januari door Baarnaars, spoedde Rutgers van Rozenburg zich naar de Baarnsedijk. Daar aangekomen overzag hij de gevolgen van de storm. Hij liet zich door zijn chauffeur naar Eemnes-Binnen rijden en nam daar direct de leiding over de werkzaamheden op zich en stelde zijn auto met chauffeur ter beschikking voor vervoer van mensen en materialen naar de rampplekken. Drie dagen was hij in de weer om erger te voorkomen en 'zijn' dorp, inwoners en vee te redden. Bij zijn afscheid van het Waterschap in 1916 werd hem als dank voor zijn inspanningen een prachtig geïllustreerd gedenkboek aangeboden.

Aan het einde van 1935 kondigde Rutgers van Rozenburg onverwachts zijn vertrek aan. Op 31 december 1935 werd hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend. Het officiële afscheid was tijdens de bijzondere raadsvergadering van 2 januari 1936.

Rutgers van Rozenburg was tevens gemeentesecretaris en ambtenaar van de



*Jhr. Louis Rutgers van Rozenburg (1877-1966). Hij was van 1907 tot 1936 burgemeester van Eemnes.*

Burgerlijke Stand. Ook was hij voorzitter van het Waterschap Eemnes (1907-1916) en lid van de Commissie tot Beheer van de Eembrug namens Eemnes (1907-1936). Jhr. Louis Rutgers van Rozenburg was 28 jaar en 7 maanden bestuurder. De Rutgers van Rozenburglaan in Eemnes is naar hem genoemd.

Voor een uitgebreide beschrijving van het optreden van jhr. Louis Rutgers van Rozenburg als burgemeester van Eemnes in 1916 zie Tijdschrift van HKE 2016 nr. 2, p. 129-140, en over het Gedenkboek zie Tijdschrift van HKE 2018 nr 2, p. 92-100.

## Mijndert Seldenrijk

Mijndert Johan Seldenrijk werd op 17 september 1877 in Eemnes geboren als zoon van Pieter Seldenrijk en Everdina Meerveld. Hij trouwde op 31 oktober 1900 in Eemnes met Jannigje Meijer. Zij kregen drie kinderen, twee dochters en een zoon, die allen volwassen werden. Mijndert was landbouwer en woonde op de boerderij Wakkerendijk 166. Hij was protestants-christelijk. Mijndert overleed op 30 september 1973 in Baarn.

Mijndert Seldenrijk werd op 19 december 1913 beëdigd als raadslid. Hij werd telkens herkozen als raadslid voor de CHU tot aan de Tweede Wereldoorlog. Op 2 september 1919 werd Mijndert gekozen als wethouder. Hij bleef dit maar één termijn en in 1923 na de verkiezingen van dat jaar trad hij af als wethouder. Op 20 februari 1936 werd hij opnieuw gekozen als wethouder en bleef dit tot de verkiezingen in 1939. Hij werd op 1 september 1941 door de bezetter afgezet. Na de oorlog keerde Mijndert terug als raadslid in de tijdelijke raad van 1945 tot 1946. Na de eerste vrije gemeenteraadsverkiezingen van na de oorlog keerde Mijndert niet meer terug in de raad. Hij was bij elkaar 28 jaar en 8 maanden bestuurder.



*Mijndert Seldenrijk (1877-1973)*



## Pieter Seldenrijk

Pieter Seldenrijk werd geboren in Eemnes op 27 december 1829. Hij was een zoon van Mijndert Seldenrijk en Maria Femmetje Wijbrands. Pieter trouwde op 29 november 1876 in Barneveld met Everdina Meerveld uit Amersfoort. Zij kregen twee kinderen, beide zonen. Eén zoon werd volwassen. Pieter Seldenrijk was boer op een boerderij in Eemnes-Binnen op Wakkerendijk 244. Daarnaast was hij bakker. Zijn bakkerij had hij op Wakkerendijk 230. Pieter had meer interesse in de landbouw en liet de bakkerij over aan zijn knechten. Hij was protestants-christelijk. Pieter overleed op 29 januari 1906 in Eemnes. Hij was de vader van Mijndert Johan Seldenrijk.



*Pieter Seldenrijk (1829-1906)*

Pieter Seldenrijk werd op 2 december 1876 raadslid van Eemnes. Hij werd tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in de zomer van 1903 telkens herkozen. In 1903 werd hij niet meer herkozen en op 31 augustus 1903 trad hij af. Pieter Seldenrijk was 26 jaar en 9 maanden bestuurder.

## Abraham Snel

Bram Snel werd geboren in Eemnes op 31 augustus 1886 als Abraham. Hij was een zoon van Cornelis Snel en Anna Maria van der Linden. Bram was protestants-christelijk. Hij was tuinman. Daarnaast was hij tevens doodgraver op de Algemene Begraafplaats aan de Laarderweg. Op 30 oktober 1914 trouwde Bram in Eemnes met Johanna Dop uit Eemnes. Uit hun huwelijk werden vijf kinderen, twee zonen en drie dochters geboren, die allen volwassen werden. Na zijn huwelijk woonde Bram met zijn gezin enige tijd op Wakkerendijk 234, het huis van zijn grootvader Abraham van der Linden. In 1923 liet hij een nieuw huis met werkplaats en schuur bouwen aan de Steefoordlaan 16, nu nr. 20. Het ontwerp van het huis was van zijn zwager Jan Dop Czn. Bram was jarenlang ouderling in de N.H. Kerk van Eemnes-Buiten. Hij zat van 1925 tot 1959 in het bestuur van de School met den Bijbel en van 1949 tot 1952



*Abraham Snel (1886-1959)*

in het bestuur van de protestants-christelijke kleuterschool van Eemnes. Bram overleed op 6 oktober 1959 in Eemnes. Abraham Snel werd op 14 mei 1920 raadslid. Hij bleef dit tot 31 augustus 1923. Bram had zich niet meer herkiesbaar gesteld bij de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar. In 1936 werd hij opnieuw raadslid na de plotselinge dood van Harmen Pas. Hij bleef raadslid tot de verkiezingen in 1939. Hij was 6 jaar en 9 maanden bestuurder.

## Gerrit Stalenhoef Izn.

Gerrit Stalenhoef werd op 26 december 1818 geboren in Eemnes als zoon van Isaac Wouters Stalenhoef en Marritje Rigter. Gerrit was rooms-katholiek. Hij was landbouwer. Hij was één van de rijkere boeren en bezat veel land in Eemnes. Gerrit woonde tussen 1845 en 1853 te Amersfoort. Na zijn terugkeer woonde hij op de boerderij Wakkerendijk 42. Gerrit trouwde in Eemnes op 8 mei 1843 met Annetje de Boer uit Eemnes. Zij werden de ouders van zes kinderen, vier dochters en twee zonen, die allen volwassen werden. Op zijn oude dag woonde Gerrit in bij zijn zoon Izak op Meentweg 85 en was tot zijn dood nog actief als landbouwer. Gerrit overleed op 1 maart 1893 op 74-jarige leeftijd. Zijn vader Isaac was voor hem jaren lang gemeenteraadslid en wethouder van Eemnes.

Gerrit Stalenhoef werd in de raadsvergadering van 1 mei 1876 als nieuw raadslid beëdigd. In dezelfde raadsvergadering werd hij tot wethouder gekozen. Gerrit bleef wethouder tot 31 augustus 1879, maar hij was raadslid, met de nodige herverkiezingen, tot zijn dood op 1 maart 1893. Gerrit was 16 jaar en 10 maanden bestuurder.





Foto uit 1977 van de boerderij Wakkerendijk 42. Gerrit Isaaczoon Stalenhoef (1818-1893) heeft hier lange tijd gewoond in de 19e eeuw.

## Anthonius Stoutenburg

Teus Stoutenburg werd in Eemnes geboren op 25 januari 1876 als Anthonius Stoutenburg. Hij was een zoon van Geurt Stoutenburg en zijn tweede vrouw Evertje Kuijer. Teus was rooms-katholiek. Hij was landbouwer en nam na zijn huwelijk de boerderij 'Snellenberg' op Wakkerendijk 154 over van zijn vader. Teus trouwde op 16 juni 1903 in Eemnes met Rijkje van Klooster uit Eemnes. Uit hun huwelijk werden negen kinderen, zeven dochters en twee zonen, geboren. Zes van de dochters en de twee zonen werden volwassen. Zijn vrouw erfde de boerderij De Oude Suukerkist op Wakkerendijk 118. Teus liet in 1912 deze afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe boerderij bouwen. De familie verhuisde vervolgens naar deze nieuwe boerderij die eveneens De Oude Suukerkist werd genoemd. Teus overleed op 30 mei 1969 in Eemnes.

Teus kwam voor het eerst in 1908 in de Raad, en werd op 22 mei beëdigd. Hij werd telkens herkozen totdat hij op 1 september 1941 werd afgezet. Teus kwam



na de oorlog terug in de tijdelijke raad van 1945 tot 1946. Hij was eerst korte tijd wethouder van 31 maart 1922 tot 31 augustus 1923. Daarna was hij lange tijd wethouder van 1927 tot 1939 en van 8 november 1940 tot 1 september 1941. Teus was van 1919 tot 1946 hoofdingeland van het Waterschap Eemnes. In de gemeentelijke stukken komt Teus voor als A. Stoutenburg en na 1935 meestal als A. van Stoutenburg. Teus Stoutenburg was 34 jaar en 3 maanden bestuurder.

Anthonius (Teus) Stoutenburg  
(1876-1969)

## Aart Stoutenburg

Aart Stoutenburg werd op 1 augustus 1811 in Eemnes geboren. Hij was een zoon van Peter Aarts Stoutenburg en Wilmpje Harder. Hij trouwde in Eemnes op 13 november 1849 met Klaasina Beukeboom uit Weesperkarspel. Na haar dood in 1856 hertrouwde Aart op 11 mei 1857 in Eemnes met Fijtje Franse Makker uit Eemnes. Uit het eerste huwelijk werden 5 kinderen geboren, waarvan er vier doodgeboren waren; alleen het eerst geboren kind, een zoon, werd volwassen. Uit het tweede huwelijk werden zeven kinderen, drie zonen en drie dochters en wederom weer een doodgeboren kind, geboren. Vier kinderen werden volwassen. Aart was rooms-katholiek. Hij was landbouwer op de boerderij op Wakkerendijk 158 en hij was hoofdingeland van het Waterschap Eemnes van 1865 tot 1876. Aart overleed op 2 oktober 1876 in Eemnes. Hij was een neef van Hannes Aartse Stoutenburg (Johannes van Stoutenburg).





Aart Stoutenburg werd op 16 oktober 1851 raadslid. Op 21 september 1853 werd hij tot wethouder gekozen. Hij bleef raadslid en wethouder, met tussentijdse herverkiezingen, tot zijn dood op 2 oktober 1876. Aart was 25 jaar en 1 maand bestuurder.

Bidprentje van Aart Stoutenburg (1811-1876)

## Hannes Stoutenburg

Johannes van Stoutenburg werd als Hannes Aartse Stoutenburg geboren in Eemnes en in de rooms-katholieke kerk van Eemnes gedoopt op 12 februari 1796. Hij was zoon van Aart Pieterse Stoutenburg en Nelletje Albers Hoefsloot. Hannes trouwde op 10 augustus 1842 met Knelia Hijnese Rijniersen uit Eemnes. Hun huwelijk bleef kinderloos. Hannes was aanvankelijk landbouwer op Meentweg 65, de boerderij van zijn vader, maar na zijn huwelijk werd hij winkelier. Hij woonde na zijn huwelijk op

Kerkstraat 1 / Wakkerendijk 4. Hannes was zelf niet onbemiddeld, maar zijn vrouw erfde van haar vader niet alleen het huis op de hoek van de Kerkstraat en Wakkerendijk maar ook een groot aantal percelen bouw-, wei- en hooiland. Uit het bewaard gebleven register van verhuur van deze landerijen, blijkt dat zij een aanzienlijk inkomen genoten uit de huuropbrengst. Johannes overleed te Eemnes op 11 september 1869. Hij was een oom van Aart Stoutenburg.

Hannes Stoutenburg was raadslid van 16 oktober 1851 tot en met 31 augustus 1867. Hij werd in de zomer van 1867 niet meer herkozen. Hannes komt in de gemeentelijke stukken alleen voor onder de naam J. (Johannes) van Stoutenburg. Hij was 16 jaar bestuurder.



Handtekening van Hannes Stoutenburg (1796-1869). Hij schrijft zijn naam zelf als Johannes van Stoutenburg.

## Mr. Pieter Jacob Teding van Berkhout

Pieter Teding van Berkhout stamde uit een adellijke familie. Leden van zijn familie werden in de loop van de 19e eeuw opgenomen in de Nederlandse adel. Echter door een treurige samenloop van omstandigheden zou Pieter geen jonkheer worden. Zijn vader werd twee maanden na zijn onverwachte dood in 1885 opgenomen in de Nederlandse adel als jonkheer. Echter voor het verkrijgen van adeldom moet men bij het verlenen ervan in leven zijn. Hierdoor werd zijn zoon wel jonkheer, maar Pieter zelf niet.





*Mr. Pieter Jacob Teding van Berkhout (1847-1885). Hij was van 1880 tot zijn dood in 1885 burgemeester van Eemnes.*

Pieter Jacob Teding van Berkhout werd op 27 mei 1847 in Amsterdam geboren als zoon van, toen nog, mr. Pieter Jacob Teding van Berkhout en Hieronyma Maria Antonia Fortunnata barones van Slingelandt. Hij trouwde in Rotterdam op 29 mei 1873 met Sara Maria Ketelaar. Uit hun huwelijk werden drie kinderen, twee dochters en een zoon, geboren. Alleen de zoon werd volwassen. Pieter Teding van Berkhout was van protestants-christelijke huize. Hij studeerde rechten en werd in 1872 benoemd tot burgemeester van Hasselt. Na zijn benoeming tot burgemeester van Baarn en Eemnes woonde hij met zijn gezin in Baarn in de villa Spoorstraat 2, waar hij op 22 april 1885 overleed.

Pieter Teding van Berkhout werd op 30 mei 1880 burgemeester van Eemnes en Baarn. Hij werd door de gemeenteraad van Eemnes tevens benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Zijn benoeming tot gemeentesecretaris van Eemnes werd bij KB van 10 juni 1880 bekrachtigd. Hij spande zich in het bijzonder in voor de verbetering van het onderwijs in beide gemeenten. Pieter Teding van Berkhout was tevens voorzitter van het Waterschap Eemnes. Tijdens zijn voorzitterschap van deze organisatie werd de watermolen bij het Sluisje vervangen door een stoomgemaal. Hij bekleedde deze ambten tot zijn dood in 1885. Pieter Teding van Berkhout was 5 jaar bestuurder in Eemnes. De Teding van Berkhoutstraat in Baarn is naar hem vernoemd. Een ambtsketen, vermoedelijk van Pieter Teding van Berkhout, wordt bewaard in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam.

### **Arnoldus van der Wardt.**

Arnoldus (Aart) van der Wardt werd in Eemnes geboren op 16 juli 1831. Hij was leerlooier en rooms-katholiek. Aanvankelijk woonde hij op Wakkerendijk 11 en had



*Mr. Pieter Jacob Teding van Berkhout (1847-1885). Hij was van 1880 tot zijn dood in 1885 burgemeester van Eemnes.*

achter nr. 11A, 13 en 15 zijn leerlooierij. Het bedrijf was daar door zijn grootvader gesticht. In 1879 liet Aart een nieuw huis met leerlooierij bouwen achter Wakkerendijk 24-26, ter hoogte waar nu Jhr. C. Röelllaan 1 staat.

Aart trouwde tweemaal. Zijn eerste vrouw was Gerarda Schimmel uit Baarn. Zij trouwden in Baarn op 31 mei 1867. Uit hun huwelijk werd een dochter geboren, die maar enkele dagen heeft geleefd. Na de dood van zijn vrouw in 1895 trouwde Aart voor de tweede maal, en wel op 21 april 1896 in Eemnes met Geertje van Wijk uit Eemnes. Zij kregen 8 kinderen, 5 dochters en 3 zonen. Het laatste kind, dochter Barbara Maria, werd 5 maanden na zijn dood geboren. Drie dochters en twee zonen werden volwassen. Aart overleed op 15 januari 1908 in Eemnes.

Arnoldus van der Wardt werd op 15 juli 1890 gemeenteraadslid. Hij bleef dit, met tussentijdse herverkiezingen, tot zijn overlijden in 1908. Op 3 september 1890

werd Aart tot wethouder gekozen wat hij eveneens met de nodige herverkiezingen bleef tot zijn overlijden. Hij was 17 jaar en 6 maanden bestuurder.



## ADVERTEERDERS:

Autocentrum Eemnes  
BP Koot  
Eemoptiek  
Eric Hoofd schildersbedrijf  
De Kaasschuur  
Grandcafé Eemland  
Groentespecialzaak  
Lekker Gezond  
Hoveniersbedrijf Ben Makker  
KringloopCentrum Eemnes  
Notariskantoor Eemnes  
Van der Waaij,  
Makelaars en Rentmeesters  
Welkoop, Groen & Doen

## SPONSERS:



**Bouwbedrijf Theo van der Wardt**  
Nieuwbouw . verbouw . onderhoud  
Zonnebaarsweg 2 | Eemnes | Mob 06 55 805 550



**ct media** *vormgeving & intermediair*  
ook voor:  
- autobeledding  
- reclameborden  
- vlaggen/stickers  
[www.ctmedia.nl](http://www.ctmedia.nl) 06 14 69 99 70

Vrienden van de Oudheidkamer

## Inleveren kopij

Kopij voor het volgende kwartaalboekje ontvangen wij graag voor:

**15 augustus 2022**

e-mail naar: [info@kleinwee.demon.nl](mailto:info@kleinwee.demon.nl)

Bij het aanleveren van te veel kopij zullen de artikelen op volgorde van aanlevering geselecteerd worden voor publicatie. Artikelen die aansluiten bij de actualiteit krijgen voorrang.

*Auteurs die in dit tijdschrift publiceren geven daarmee onvoorwaardelijk toestemming tot het in digitale vorm opnemen in openbare databases.*



**ringloopCentrum** Eemnes - Huizen **100% KRINGLOOP!**  [KCEEMNES.NL](http://KCEEMNES.NL)

**Heb je spullen over?**  
Schenk ze aan ons en je krijgt **10% korting\*** op je volgende aankopen in onze winkels! Heb je zelf geen geschikt vervoer, of zijn je spullen te groot of te zwaar om naar ons KringloopCentrum in Eemnes of Huizen te brengen? Maak dan gebruik van onze gratis ophaalservice. Bel of maak je ophaalafpraak via onze website. Wij halen ook spullen op in BLARICUM, EEMNES en LAREN.

**KringloopCentrum Eemnes** | **KringloopCentrum Eemnes Huizen** | **Openingstijden inbreng:**  
**Zuidersingel 4, 3755 AZ Eemnes** | **Machineweg 2a, 1271 EE Huizen** | **Maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur** | **Zaterdag 9.30 - 16.30 uur**  
**Tel. 035-5380808** | [www.kceemnes.nl](http://www.kceemnes.nl) | **WEBSITE** [www.kceemnes.nl](http://www.kceemnes.nl) \*Geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

**NOTARISKANTOOR EEMNES**

MW. MR. W.A. VAN DER SLUIS - BONT, NOTARIS  
MR. E.H. SCHADE, NOTARIS  
ORIËNTEREND GESPREK (30 MINUTEN) GRATIS

LAARDERWEG 19 - 3755 AK EEMNES  
TELEFOON (035) 533 67 04 - [INFO@NOTARISKANTOOREEMNES.NL](mailto:INFO@NOTARISKANTOOREEMNES.NL)  
[WWW.NOTARISKANTOOREEMNES.NL](http://WWW.NOTARISKANTOOREEMNES.NL)

**HOVENIERSBEDRIJF**

**BIM**  **BEN MAKKER**

ROERDOMP 18  
3755 GH EEMNES  
T: 035-5311332  
M: 06-51447934  
E: [BENMAKKER@PLANET.NL](mailto:BENMAKKER@PLANET.NL)  
W: [BENMAKKER.NL](http://BENMAKKER.NL)

**UW MAKKER IN DE TUIN**  
TUINONTWERP AANLEG  
ONDERHOUD SIERBESTRATING

**EEMLAND**  
grandcafé & evenementen  
LAARDERWEG 19 EEMNES

Grandcafé Eemland biedt talloze mogelijkheden voor het organiseren van uw bijeenkomsten of evenementen. Onze zalen bieden ruimte voor groepen van 10 tot 300 gasten. Ons team staat klaar voor al uw wensen en een goede verzorging van uw gasten.

Tel. 035-5315864 - [info@grandcafe-eemland.nl](mailto:info@grandcafe-eemland.nl) - [www.grandcafe-eemland.nl](http://www.grandcafe-eemland.nl)



**ERIC HOOFD** SCHILDERSBEDRIJF

AL UW  
SCHILDERWERK  
IN VERTROUWDE  
HANDEN

Tel. 06-518 864 13



**BP KOOT**

Tanken - Wassen - Shop

contactlenzen

optometrie

brillen

**e e m**



**o p t i e k**

eemoptiek.nl  
info@eemoptiek.nl

035 - 621 24 99  
laarderweg 44 - eemnes



*de Kaasschuur*  
Sinds 1968



ambachtelijke kazen  
[www.dekaasschuur.nl](http://www.dekaasschuur.nl)

exclusieve wijnen  
Laarderweg 45

heerlijke noten  
3755 AL Eemnes