

ERIC HOOFD SCHILDERSBEDRIJF

AL UW
SCHILDERWERK
IN VERTROUWDE
HANDEN

Tel. 06-518 864 13



 **BP KOOT**
Tanken - Wassen - Shop

contactlenzen

optometrie

brillen

e e m



o p t i e k

eemoptiek.nl
info@eemoptiek.nl

035 - 621 24 99
laarderweg 44 - eemnes



de Kaasschuur
Sinds 1968



ambachtelijke kazen
www.dekaasschuur.nl

exclusieve wijnen
Laarderweg 45

heerlijke noten
3755 AL Eemnes

HISTORISCHE KRING EEMNES





De Groentespecialzaak van
Eemnes en omstreken!

Lekker Gezond, Laarderweg 24B
3755 AN Eemnes, TE: 035 5386257

Topkwaliteit Groente & Fruit
Verse Salades
Verse Maaltijden
Verse Soepen
Vers gesneden Groentemixen
Verse Sappen
Fruit Kisten
Superfood
Tarwegras-sap



van der Waaij
makelaars & rentmeesters



Wakkerendijk 178A - 3755 DH EEMNES - 035-5394470
info@waaijmakelaars.nl - www.waaijmakelaars.nl



Aanbod

Verkoop

Aankoop

Taxaties

Buitenstate

welkoop
Eemnes www.welkoop.nl



AUTO CENTRUM EEMNES

Goed is niet Goed genoeg...



info@autocentrumemnes.nl

www.autocentrumemnes.nl



Bramenberg 6
3755 BX Eemnes

(035) 539 5174 | 06 559 737 39

(035) 539 5169

HISTORISCHE KRING EEMNES



DOEL VAN DE VERENIGING IS:

Bevordering van de kennis van- en de
belangstelling voor de geschiedenis in
algemene zin en de geschiedenis van Eemnes,
met aansluitend gebied, in het bijzonder.

jaargang 42, nr. 1
maart 2020
verschijnt viermaal per jaar

Druk: ISSN 1384-0657
Digitaal: ISSN 2666-6200

BESTUUR

Voorzitter:

Mw. N.E. Lemckert, Zilverschoon 11
3755 TH Eemnes, 035-5311913

Secretaris:

J.A. de Bruijn, Wakkerendijk 1,
3755 DA Eemnes, 035-5310038

Penningmeester:

Mw. E.C.M. Seure-van 't Klooster,
Raadhuislaan 49, 3755 HB Eemnes,
035-5310129
HKE-ING Bank NL71INGB0002080362
HKE-Rabobank NL31RABO0315911425

Leden:

H.A. van Hees, 035-5389849
D.E.C. Scherpenzeel, 06-11522750
W. van IJken, 035-5389367

LEDENADMINISTRATIE

D.E.C. Scherpenzeel, Zilverschoon 35
3755 TH Eemnes,
ledenadministratie@historischekringemnes.nl

INTERNET HKE-ACTUEEL

www.historischekringemnes.nl
info@historischekringemnes.nl

KWARTAALBLAD

Redactieadres:

Kerkstraat 15, 3755 CK Eemnes
035-5389849, info@kleinwee.demon.nl

Redactie:

Henk van Hees, Ruud Ham

Opmaak:

Peter Bosman en Hans van Gelder

Druk:

Ditisdrukwerk, Eemnes

LIDMAATSCHAP

€ 14,- p.j., incl. kwartaalblad, voor leden in
Eemnes, Baarn, Laren NH, Blaricum en Huizen
NH. Leden buiten dit gebied betalen
€ 29,- p.j. i.v.m. verzendkosten.
Opzegging schriftelijk voor 1 december.
Losse nummers: € 4,- (porto € 3,70 bij 1 exempl.)
Vrienden HKE minimaal € 15,- p.j.

WERKGROEPEN

Bebouwingsgeschiedenis:

R.T. v.d. Schaaf, 035-5386094

Beeld en Geluid:

D.E.C. Scherpenzeel, 06-11522750

Documentatie:

J.J. Groeneveld, 035-5381609

Voorwerpen:

H.H.M. van Roy, 035-5312531

Bibliografie:

H. van der Voort, 06-47452024 na 19.00

Foto's:

R.J. Ham, 035-5311424

Genealogie:

H.A. van Hees, 035-5389849

Interviews:

H.A. van Hees, 035-5389849

Streekdrachten:

Mw. J.M.C. Eggenkamp, 035-5387265

Tentoonstellingen:

Vacature

Website:

R.J. Ham, 035-5311424

© 2020 Historische Kring Eemnes. Alle rechten voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is slechts toegestaan na toestemming van de redactie. De uitgever heeft er naar gestreefd de rechten van illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen nog bepaalde rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich te wenden tot de uitgever: info@historischekringemnes.nl. Logo van HKE: © 2009 Joop Smids, Eemnes, met alleenrecht van gebruik voor HKE.



De Historische Kring Eemnes is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor belastingvrije schenkingen aan de vereniging kunnen worden gedaan.

FOTO OMSLAG:

Bijschrift: Het schilderij "Oorlogsbelevissen" van Nettie van Wijland laat zien wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde op de boerderij Wakkerendijk 118 in Eemnes.

Inhoud

Tentoonstelling Oudheidkamer	59
Van de voorzitter	59
In memoriam Bart Nouwens	61
Salon Dekkers Eemnes gesloten (<i>Henk van Hees</i>)	63
Wim Westerhuis als Eemnesser dorpsfotograaf (<i>Rom van der Schaaf</i>)	70
Jubilerende verenigingen	
Volkstuindersvereniging "De Eemakker" (<i>Karel Marks</i>)	76
Comité Volkskerstzang Eemnes (<i>Luc Fennema en Max Haringman</i>)	82
75 jaar vrijheid	
De dropping te Eemnes op 10 en 11 april 1945 (<i>Henk van Hees</i>)	88
Eemnesser onderduiker Fred Witsenhuijsen overleden (<i>Henk van Hees</i>)	92
De Tweede Wereldoorlog op boerderij Stoutenburg (<i>Henk van Hees</i>)	93
Vermelding in nieuw boek van de dropping (<i>Henk van Hees</i>)	103
Kwartierstaat van Gerrit Hilhorst, alias Gart Riest (<i>Michel Majoor</i>)	107
Rectificatie (<i>Livia van Eijle</i>)	118
Kleermakers in Eemnes [5] (<i>Henk van Hees</i>)	119
Kleermakerij op Wakkerendijk 150 (<i>Bertie van Wijk-Blom</i>)	120
Kleermakerij op Wakkerendijk 142-148 (<i>Henk van Hees</i>)	121
Kleermakerij op Wakkerendijk 114 (<i>Henk van Hees</i>)	123
De maatboekjes van kleermaker Hendrik van Hees (<i>Henk van Hees</i>)	127
Wil Gommers overleden (<i>Henk van Hees</i>)	133
Vacature Historische Kring Eemnes	133
De Eemnesser vlag en corona (<i>Henk van Hees</i>)	134
Adverteerders en Sponsors/Inleveren kopij volgend nummer	136

De Oudheidkamer

Raadhuislaan 2a

Telefoon 035-5382375

Geopend: zaterdags van 14-16 uur

Toegang gratis



Tentoonstelling:

Jubilerende Eemnesser verenigingen

Met deze nieuwe tentoonstelling zal aandacht worden besteed aan zes Eemnesser verenigingen die in 2018, 2019 of 2020 een jubileum vierden of gaan vieren. Met ingang van 4 juli a.s. is de Oudheidkamer elke zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur weer geopend voor het publiek. Men kan dan ook weer de tentoonstelling over de jubilerende verenigingen bezoeken. In verband met de coronamaatregelen kan echter slechts een beperkt aantal mensen tegelijkertijd worden toegelaten.

Van de voorzitter

Dit kwartaalblad is tot stand gekomen in een tijd vol tegenstellingen. Vieren van 75 jaar bevrijding en tegelijkertijd leven met alle beperkingen van de coronamaatregelen. Vreugde om zoveel Eemnessers die kiezen voor de Eemnesser vlag als het symbool van verbondenheid en trots op de inzet van onze mensen om de Eemnesser vlag overal snel te bezorgen. Zo ook op de vrijwilligers van het Klokkenluidersgilde die de verbondenheid wekelijks laten klinken. Verdriet om het overlijden van Bart Nouwens die de afgelopen jaren samen met Ruud Ham de uitstraling van de tentoonstellingen in de Oudheidkamer en nu



ook in het Huis van Eemnes sterk verbeterde. Blij met de 6 verenigingen die met de nieuwe tentoonstelling hun jubileum extra feestelijk maakten. En teleurgesteld omdat we de beoogde feestelijke opening af moesten blazen vanwege de coronamaatregelen en omdat we de Oudheidkamer en daarmee deze mooie tentoonstelling ook de volgende dag al helemaal moesten sluiten. Ook de uitreiking van de publieksprijs voor de mooiste foto van onze Fotowedstrijd ging daarmee niet door.

Ook de Algemene Ledenvergadering moest helaas worden uitgesteld en daarmee het afscheid van Jaap Groeneveld als bestuurslid. We hopen de ALV nu te kunnen combineren met de najaarslezing. Jaap heeft veel betekend voor de HKE. We zullen daar zeker tijdens de ALV nog op terug komen. Gelukkig blijft Jaap wel als vrijwilliger verbonden aan de HKE en kunnen we blijven genieten van zijn kennis en grote inzet.

Al deze gebeurtenissen komen in dit blad aan de orde. Het kwartaalblad is zeker geen alternatief voor de Rotonde of de Laarder BEL met alle lokale nieuwtjes, maar het is wel het blad waarin veel van de geschiedenis van Eemnes wordt vastgelegd. Geschiedenis maken we immers iedere dag.

En er zijn nog meer verhalen te lezen. Bij de viering van 75 jaar bevrijding horen de herinneringen aan de oorlog. Een variatie aan thema's komt in dat verband aan bod: verzet, onderduiken en geschilderde oorlogsherinneringen.

Deze keer komen de ambachten van kleermaker en kapper aan de orde. De kleermakers passen in de lopende serie over de kleermakers in Eemnes. Het kappers-echtpaar Lex en Corrie Dekkers heeft ook geschiedenis geschreven met het verzorgen van heel wat haardossen in de afgelopen 45 jaar.

In de nieuwe Zuidbuurt groeit het aantal straten en daarmee het aantal Eemnesser familienamen op de straatnaambordjes. Op die bordjes is nu ook een korte toelichting gezet over de familie. Maar er valt natuurlijk veel meer te vertellen. Al heel wat namen zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Deze keer wordt dat weer bevestigd in de kwartierstaat van Gerrit Hilhorst.

Ik hoop dat u coronavrij van de verhalen kunt genieten. U kunt ook weer gaan genieten van onze Oudheidkamer en van de tentoonstelling over de jubilerende verenigingen. Met ingang van zaterdag 4 juli a.s. zal onze Oudheidkamer elke zaterdagmiddag weer geopend zijn van 14.00 tot 16.00 uur. I.v.m. de coronamaatregelen kan de tentoonstelling slechts bezocht worden door een beperkt aantal mensen. Ook in de werkkamer moeten we een grens stellen aan het aantal bezoekers. Wanneer u iets wilt kopen, b.v. een Eemnesser vlag, dan kunt u altijd terecht!

Uw voorzitter Liesbeth Lemckert

In memoriam

**Bart Nouwens
(1949 – 2020)**

Plotseling werd het stil.....

Op maandag 17 februari jl. aan het eind van de ochtend, werden we in Eemnes opgeschrikt door loeiende sirenes. Je vraagt je dan onwillekeurig af: wie is er nu aan de beurt? De hulpverleners spoedden zich de polder in, ter hoogte van de Meentweg. Al snel daarna vertelden Eemnessers aan elkaar door dat Bart Nouwens overleden was. Tijdens een fietstochtje door zijn geliefde polder is hij zo maar van zijn fiets gevallen omdat zijn hart voor hem het slotakkoord gaf.....



Zo kwam een einde aan een zeer actief leven. Bart was geboren en getogen in Amsterdam. Via Hilversum is hij in 1974 in Eemnes terecht gekomen. Hier groeide en bloeide hij in het verenigingsleven. Op het moment van zijn overlijden was hij voorzitter van de voetbalvereniging SV Eemnes, van de Gooise Pluimvee- en Kleindierenfokkers Vereniging, van de Eemnesser Hengelsportvereniging "Flevo" en van het Comité voor de Eemnesser Koeientrofee. Bart was een geboren bestuurder, die het vooral als zijn taak zag om mensen te stimuleren actief te worden. Er werd van hem gezegd dat hij een bestuurder was "met een helicopterview". Hij hield er niet van om zich bezig te moeten houden met details. Hij had zijn eigen stijl van optreden, met charme en de nodige humor!

Bart was niet alleen als voorzitter actief. Hij heeft o.a. deel uitgemaakt van commissies binnen het CDA en hij is ook actief geweest voor onze Historische Kring



Eemnes. Van 2011 tot en met 2017 was hij bij ons algemeen bestuurslid. Hij was de eerste, die aan onze vergaderingen meedeed met behulp van zijn laptop. Maar bestuurslid zijn lag hem uiteindelijk toch niet zo en hij stopte met die functie in 2017.

Hij had inmiddels andere activiteiten binnen de HKE ontdekt, die hem meer boeiden. Hij was de grote man van onze Tentoonstellingscommissie geworden. Met zijn vaste maat Ruud Ham wist hij veel moois tot stand te brengen. Hij was er de man niet naar om zelf historisch onderzoek te doen of om zelf materiaal voor een tentoonstelling te verzamelen. Nee, hij was meer de man van de creatieve ideeën en deed zijn werk vooral achter de computer. Aangeleverde afbeeldingen en informatie gaf hij met Ruud vorm achter de computer, waarna het werd geprint op grote vellen. Vervolgens richtten Bart en Ruud samen de exposities in. We hebben daar prachtige voorbeelden van gezien. Ik denk nog met veel plezier terug aan de exposities over "Eemnesser Merklappen" en over "De Eerste Wereldoorlog in Eemnes".

Bij de openingen van de exposities liet Bart zich meestal ook niet onbetuigd. Hij wist het publiek dan te vermaken met een humoristische openingspeech.

Dat gaan we nu allemaal missen. En we beseffen dat we niet de enige Eemnesser vereniging zijn, die hem gaat missen. Maar wij, als Historische Kring Eemnes, zijn ook dankbaar voor die negen jaren waarin Bart zich voor onze vereniging heeft ingezet. We hopen dat die dankbaarheid een kleine troost zal zijn voor zijn vrouw Anneke, zoon Michael en schoondochter Laura en zijn kleinkinderen.

Persoonlijk zal ik hem missen als collega-Sinterklaas: elk jaar stond hij bij de intocht stralend te midden van de kinderen voor Het Oude Raadhuis. Daar gaven wij elkaar dan een collegiale hand: een mooie herinnering, die ik bij me zal blijven houden!

Namens de Historische Kring Eemnes

Henk van Hees

Salon Dekkers Eemnes gesloten.

Het einde van een kappersdynastie!

HENK VAN HEES

Na 45 jaar kunnen de Eemnessers niet langer hun haren laten verzorgen in de kapsalon van Lex en Corrie Dekkers. Veel Eemnessers betreuren dit. En omdat Lex en Corrie i.v.m. de coronacrisis ook niet echt afscheid hebben kunnen nemen van hun vele klanten, zijn er mensen geweest, die gevraagd hebben om bij dit afscheid stil te staan met een artikel in het kwartaalblad van de Historische Kring Eemnes. Lex en Corrie hebben aangegeven dat ze niet alleen hun zaak hebben gesloten maar dat er daarmee ook een eind is gekomen aan een kappersdynastie: een familie met drie generaties kappers, die van 1910 tot 2020 actief zijn geweest in de haarverzorging. Dit artikel geeft een kort overzicht van die 110 jaren.

GROOTVADER COR DEKKERS (1887-1968)

Cornelis Dekkers werd in 1887 geboren in Capelle in Noord-Brabant. Zijn vader



Krantenfoto met zoon Wim (links) en vader Cor Dekkers (rechts) voor hun kapperswinkel aan de Zuidsingel 2 in Amersfoort. Foto circa 1950.





Kapsalon Dekkers op het adres Torenzicht 66, gefotografeerd op de dag van de opening: 29 april 1975.



Klaar voor de opening van Kapsalon Dekkers in Eemnes op 29 april 1975. V.l.n.r. mevr. R. Dekkers-Gillesen (moeder van Lex), Corrie Dekkers-Verheuvél en Lex Dekkers.



Impressie van de opening van Kapsalon Dekkers in Eemnes op 29 april 1975. V.l.n.r. Metha van Oostrum-Calis, Corrie Dekkers-Verheuvél en Mieke van Oostrum-Vos.



Het interieur van de eerste Kapsalon Dekkers in Eemnes in de noordelijkste unit op Torenzicht 66. Gefotografeerd op 29 april 1975.

Willem was brievenbesteller. Cor werd kapper en trok de wijde wereld in. Hij kwam terecht in Amersfoort en begon daar op 1 mei 1910 een dames- en herenkapsalon. Dit moet één van de eerste dameskapsalons in Amersfoort geweest zijn. Op 18 mei 1911 trouwde hij in Gorinchem met Maria van der Vet.

Cor heeft zijn kapperszaak gehad op het adres Zuidsingel 2 in Amersfoort. Zijn oudste zoon heette ook Cor. Hij werd net als zijn vader kapper, emigreerde naar Australië en was daar zijn hele werkzame leven actief als kapper.

VADER WIM DEKKERS (1924-2016)

Ook Wim, de jongste zoon van Cor Dekkers, ging in het kappersvak. Geen verrassing omdat hij opgroeide tussen de krulspelden en haarnetjes. Hij volgde zijn opleiding aan de Amersfoortse Kappersschool en ging daarna werken in de zaak van zijn vader. In 1954 kon hij die bloeiende kapperszaak overnemen. Bij het 50-jarig bestaan in 1960 is de zaak verhuisd naar een ruimer pand op Zuidersingel 11. Wim





De vernieuwde Kapsalon Dekkers op Torenzicht 66A. Foto van 18 november 1981.

was ook actief in de kappersbranche, met name op het gebied van de opleidingen. De zaak van Wim is nog voortgezet tot 1994.

Wim had nog een tweede passie en dat was de watersport. Hij is heel actief geweest als waterpoloër, wedstrijdzwemmer en coach. Hij moet een heel goede trainer zijn geweest.

LEX DEKKERS EN CORRIE VERHEUVEL

Ook bij Lex, de zoon van Wim en Rie Dekkers-Gillesen, stroomde het kappersbloed. Hij begon in 1970 met de tweejarige Kappersopleiding in Utrecht. Daar leerde hij niet alleen het vak maar hij ontmoette er ook Corrie Verheuveel uit Kedichem, de vrouw met wie hij zijn leven verder ging delen. Corrie en Lex volgden dezelfde opleiding en werden ook tegelijkertijd gediplomeerd. Daarna ging Lex in 1972 in de kapsalon bij zijn ouders werken. Corrie kwam van Kedichem naar Amersfoort. Na



De buitenkant van de nieuwe Salon Dekkers op het adres Torenzicht 66A, naast de Slijterij "t Wapen van Eemnes". Foto van 18 november 1981.



Interieur van Salon Dekkers op Melkpad 81, geopend op 6 januari 2004.



eerst nog in twee andere kapsalons gewerkt te hebben, kwam ze in 1974 in de zaak van de ouders van Lex werken.

EEN EIGEN ZAAK IN EEMNES!

Corrie en Lex hadden zoveel liefde voor het vak dat ze besloten om een eigen zaak te beginnen. Ze kregen een kans in het Winkelcentrum "Torenzicht" in Eemnes. Achter de groentewinkel van de gebroeders Van Oostrum op Torenzicht 66 waren enkele winkelunits. Corrie en Lex kwamen in de achterste unit, waarin R. Manifarges uit Baarn een jaar lang een kapsalon had gerund. Op 29 april 1975 konden Corrie en Lex daar hun eigen zaak openen. Ze kregen een goede naam in Eemnes en bouwden een mooie klantenkring op. In 1981 vond er een herindeling plaats van de units in het winkelcentrum. Corrie en Lex kwamen meer naar voren. De ruimte was wel wat kleiner maar juist intiemer. Op 18 november 1981 werd hun vernieuwde zaak geopend. Zo'n 20 jaar later kwam Eemnes in de ban van een nieuw Winkelcentrum dat aan de Laarderweg bij het toenmalige gemeentehuis zou moeten verschijnen.

De besluitvorming kostte erg veel tijd. Corrie en Lex hadden uiteindelijk geen zin om dat allemaal af te wachten. Ze kochten een pand op het adres Melkpad 81 en zetten daar hun kappersbedrijf voort. Op 6 januari 2004 zijn ze daar in hun nieuwe



Interieur van Salon Dekkers op Melkpad 81, geopend op 6 januari 2004.



Corrie Dekkers-Verheul en Lex Dekkers, gefotografeerd in april 2020.

pand begonnen. Hun vele trouwe vrouwelijke en mannelijke klanten wisten hen ook hier te vinden.

DE FINALE EN CORONA

Na 16 jaar gefloreerd te hebben aan het Melkpad, kwam voor Corrie en Lex de finale in zicht. Omdat hun kinderen niet in het kappersvak werkzaam zijn, zou de zaak definitief gesloten moeten worden. Dat was niet alleen het einde van hun bedrijf maar ook van een kapperstraditie bij de familie Dekkers van exact 110 jaar. Het is mooi om te merken dat Corrie en Lex gevoel voor historie hebben. Ze kozen als sluitingsdatum voor hun kapsalon: 29 april 2020. Exact 45 jaar na hun start in Eemnes. Ze hadden al een mooi afscheid in hun gedachten en toen gooide de coronacrisis roet in het eten. Op 25 maart werd door de overheid besloten dat alle kapperszaken in Nederland gesloten moesten worden i.v.m. mogelijke besmetting. Ruim een maand eerder dan gepland moesten Corrie en Lex in alle stilte een punt zetten achter hun mooie vak. Hoe anders dan ze gehoopt en verwacht hadden. Ze hebben inmiddels wel laten weten dat ze op een nader te bepalen datum iedereen nog een keer willen uitnodigen om echt afscheid te nemen.

Het staat in ieder geval wel vast dat veel Eemnessers met voldoening terugkijken op 45 jaar Kapsalon Dekkers, nu vastgelegd in dit artikel. Een kleine troost voor Corrie en Lex.



Wim Westerhuis als Eemnesser dorpsfotograaf

ROM VAN DER SCHAAF

Oudere Eemnessers herinneren zich de persoon Wim Westerhuis (1910-2006) als schoenmaker en als beheerder van het R.K. Verenigingsgebouw. Enkel weten, dat hij ook enige tijd het postagentschap beheerde. Bezig met de HKE-verzameling van foto's van bebouwingsgeschiedenis ontdekte ik in 2019, dat Wim Westerhuis zijn leven lang aandacht heeft gehad voor belangrijke veranderingen in Eemnes. Van vóór zijn 20^{ste} jaar tot zijn 90^{ste} jaar fotografeerde hij onderwerpen die te maken hadden met gebeurtenissen in Eemnes. Dit artikel geeft vooral aandacht aan zijn foto's van mijlpalen van bebouwing en wegen.



Het huis met de vlaggenstok was tot 1959 de woning van de schoenmaker Westerhuis met zijn gezin. Dat is het linker deel van het dubbele pand (Wakkerendijk 10 en 8). Tot 1946 was hier ook het postagentschap (foto ca. 1957 door Wim Westerhuis).



Toen het R.K. Verenigingsgebouw in 1977 was verkocht, werd de beheerder Wim Westerhuis voor zijn domein gefotografeerd (foto Ernst Nieuwenhuis).

PERIODES IN ZIJN LEVEN

Willem Anthonius Westerhuis is geboren op Wakkerendijk 10. Een foto in dit artikel geeft een indruk van het pand, dat in 1961 is afgebroken. Daar had zijn vader Daniël Westerhuis (1883-1946) vanaf 1908 een schoenmakerij. In 1928 kwam er ook het PTT-postagentschap voor Eemnes. Wim is in 1943 getrouwd met Maria ten Haaf (1918-1992), die uit Soest kwam. Zij gingen wonen op Kerkstraat 2. Vanaf die datum was daar formeel het postagentschap gevestigd. Maria was al iets eerder de vervangster op het postagentschap op Wakkerendijk 10. Het postagentschap ging in mei 1946 over naar Wakkerendijk 1, waar G.J. de Bruijn de beheerder werd.

Na het overlijden van zijn vader (1946) werd Wim de schoenmaker op Wakkerendijk 10. In die tijd was hij ook commandant van de brandweer. Als zijn ploeg een wedstrijd tussen brandblussers had gewonnen, werd thuis de vlag uitgestoken en kregen de leden bij Wim thuis een broodmaaltijd. Maria en Wim kregen in de periode 1945 tot 1950 vier dochters en een zoon. In 1959 verhuisden het gezin en de schoenmakerij naar Kerkstraat 9. Wim Westerhuis was, samen met zijn vrouw, al



vanaf 1956 beheerder van het er naast gelegen R.K. Verenigingsgebouw. Dat bleef zo tot het in 1976 werd gesloten. Het pand is in 1977 door de R.K. kerk verkocht en in december 1985 gesloopt voor de bouw van een rijtje van 6 nieuwe huizen: Kerkstraat 9 t/m 19. Wim en zijn vrouw verhuisden in 1978 naar het seniorenappartement De Waag 28. Maria Westerhuis ging toen alleen nog door met de catering bij de *Hooiberg*, waar in die tijd de sociëteit voor senioren was (hoek De Waag- Wakkerendijk). Wim deed er alle klusjes.

HET FOTOGRAFEREN

Westerhuis kreeg een fototoestel toen hij 12 jaar was. Vanaf dat moment was fotograferen zijn hobby. Aan de Gooi- en Eemlander vertelde hij in 1991: "Als er wat gebeurde stond ik vooraan". In duizenden foto's heeft hij de geschiedenis van het dorp vastgelegd. De oudste afdrucken die de HKE kreeg zijn van ca. 1930 en de nieuwste is van 2005.

In de periode 1952-1964 fotografeerde ook C.L. Vermandel veel veranderingen in Eemnes. Ook hij wordt beschouwd als dorpsfotograaf. Maar het betrof een veel kortere periode. Uit die periode vonden we in de verzameling van Wim Westerhuis over bebouwing slechts één foto, genomen achter zijn huis. Misschien is de reden dat hij toen thuis geen donkere kamer meer had en laten afdrukken voor hem te kostbaar was.



In 1983 was dit het beeld van de panden Kerkstraat 9 en 11, die stonden naast de kerk, waar nu het rijtje woningen Kerkstraat 9 t/m 19 is (foto Wim Ket).

SELECTIE FOTO'S DOOR WIM WESTERHUIS VAN CA. 1930 TOT 1990

Voor dit artikel heb ik aansprekende foto's gekozen, die voldoende scherp zijn. Het is een selectie van de periode 1930 tot 1990 uit de ruim 150 foto's van Wim Westerhuis over bebouwing. Die kreeg de Werkgroep Bebouwingsgeschiedenis uit zijn nalatenschap. Wat betreft gebeurtenissen met personen zijn er nog ruim 150 foto's on-



Zicht naar de Meentweg aan het begin van de Wakkerendijk in 1930 of enkele jaren later. Van rechts naar links zie je de panden Wakkerendijk 3 en 1.



Zicht naar het zuiden in het centrum van het dorp ca. 1935. Dit was kort nadat de zeedijk grotendeels was afgegraven. Links zie je het mennegat bij huisnr. 17/19. Rechts staat een fiets met melkbusen tegen het hekje voor huisnummer 10, waar de familie Westerhuis woonde.



Wakkerendijk 7. De woning die is gebouwd voor burgemeester Van Ogtrop. Deze foto is gemaakt op 22 januari 1939. Dat was een aantal maanden nadat de bouw gereed was gekomen en de burgemeester er met zijn vrouw was komen wonen.





Begin 1968. De bouw van het blok seniorenwoningen aan De Waag is net begonnen. De heima-chine staat er nog.

Baggeren van de oostelijke havenarm in 1947. De haven werd toen nog intensief gebruikt. Dat blijkt uit een andere foto die Wim Westerhuis toen ook maakte, waarop 3 tjalken in een ander deel van de haven.



1990. Vanaf het Schoolpad zie je in het midden van de foto het pand van Binder 2 en 4. Daarnaast de seniorenwoningen. Tussen het Schoolpad en de Binder ligt de Stadijksingel (in aanleg).



De foto is genomen vanaf de toren in de Kerkstraat. Je ziet de situatie van Torenzicht op 3 mei 1980, toen de bouw van het inmiddels afgebroken politiebureau (Torenzicht 23) bezig was. Daar tegenover is het grasveld van de Braadkamp er nog met (rechts) het kantoortje van de AMRO-bank.

der beheer van de Werkgroep Foto's. Helaas zijn veel foto's uit de periode tot ca. 1950 onscherp. Op de achterkant van bijna elke afdruk schreef Westerhuis wanneer de foto is genomen en soms ook de plaats. Deze serie geeft een indruk van de grote veranderingen in 60 jaar.

NOOT:

Dank gaat uit naar dochter Ria van Oostrum-Westerhuis, die informatie gaf voor dit artikel.



Jubilerende verenigingen

Volkstuindersvereniging "De Eemakker"

OPGERICHT 1979
40 JAAR JONG!



Veel verenigingen kennen een periode van bloei, stabiliteit en neergang, maar weten zichzelf uiteindelijk toch weer overeind te houden. Dat is ook de rode draad die door ruim 40 jaar geschiedenis van de Eemakker loopt.

De Eemakker heeft vooral in haar beginjaren roerige perioden gekend. Met als bijzondere uitdagingen de uitbreiding van het volkstuinencomplex, uitbreidingsplannen van bedrijven in de naaste omgeving van het volkstuinencomplex met mogelijke gevolgen voor "De Eemakker, gevolgd door een periode van afnemende belangstelling vanaf eind jaren 90... De storm lijkt sinds het laatste decennium geluwd te zijn. "De Eemakker" maakt nu een rustige periode door waarin leden de gezonde en sportieve activiteit van het "hobbymatig tuinieren" uitoefenen.

Voor de geschiedenis van Volkstuindersvereniging "De Eemakker" gaan wij terug naar de tweede helft van de zeventiger jaren en wel naar het jaar 1976, toen de gemeente Eemnes haar inwoners uitnodigde om zich in te schrijven voor een aantal nog aan te leggen volkstuinen in het "Plan De Akker". Het lange wachten werd beloond; op 29 maart 1979 kregen degenen die zich hadden ingeschreven het bericht van de gemeente "dat binnenkort tot uitgifte van tuintjes kan worden overgegaan". Dit zou gebeuren tijdens een bijeenkomst op 6 april 1979 in "De Hilt". Door de aanwezigen bij die vergadering werd besloten tot het oprichten van een vereniging voor volkstuinhouders, "Volkstuindersvereniging Eemnes i.o." In de eerste ledenvergadering op 10 mei 1979 werd na een selectie van 31 namen besloten de vereniging de naam Volkstuindersvereniging "De Eemakker" te geven, bedacht door het toenmalige lid, de heer W. Piël.

De jaren 80 waren voornamelijk gericht op het uitbreiden van het volkstuinencomplex. Eigenlijk had het bestuur al kort na de oprichting door dat de animo voor een volkstuin onder de Eemnessers groeiende was. Indicatie hiervoor was de groeiende wachtlister onder andere van belangstellenden uit het derde deelplan. De grote belangstelling is te verklaren uit het feit dat het toentertijd van huis uit gewoon was dat Eemnessers over een moestuin beschikten. Andere verklaringen zijn onder meer de slechte economische situatie in die tijd, de toenemende belangstelling voor na-



Het prille begin van Volkstuindersvereniging "De Eemakker" in 1979 met de heer C. de Jong, indertijd secretaris.



De heer R. Holl, lid sinds 1979.



Opruimdag bij "De Eemakker" met de heer E. Visser en de heer F. van Dongen.



De heer H.W.M. van Dorrestein, lid sinds 1979.





De heer R. de Kruif, lid sinds 1979. Foto uit 2018 met dank aan de Laarder Courant De Bel.



Ineke en Bart Groenesteijn, lid sinds 1979. Foto uit 2018 met dank aan de Laarder Courant De Bel.



Karel Marks, momenteel secretaris van "De Eemakker".



De heer B. Groen, lid sinds 1979.

tuur en milieu en meer ruimte voor vrijetijdsbesteding. Het beroep dat op de gemeente Eemnes werd gedaan had succes: Begin 1984 kwam er een tweede complex van ongeveer 0.59.60 ha, gelegen aan de Noordersingel met ruimte voor 25 hele en 16 halve tuinen. Vanwege de groeiende wachtlijst deed het bestuur in 1984 nogmaals een beroep op het college om medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een derde complex. De gemeente kwam met een oplossing voor de korte termijn, maar de leden besloten uiteindelijk toch om hiervan af te zien.

De jaren negentig brachten ook andere uitdagingen met zich mee: De gevolgen van uitbreidingsplannen van bedrijven in de naaste omgeving van het volkstuinencomplex en dan met name de mogelijke milieuaspecten. De bestuurders van de vereniging waren in die tijd druk met het behartigen van de belangen van De Eemakker, tot aan de Raad van State toe! Wie herinnert zich nog de perikelen en berichten in de media rond het verplaatsen van het milieuparkje op het voormalige vrachtwagenparkeerterrein van toentertijd buurman Zonneveld & Verhoef aan de Noordersingel naar het parkeerterrein van "De Eemakker" (1992), uitbreidingsplannen van deze firma (1993/1994) en de uitbreidingsplannen van de firma Kroeze (1998 / 1999). Minder tijd kostte het oplossen van de uitbraak van rundvee door de afrastering van het 2^e complex in 1995... alhoewel in mei 1996 toch nog de melding kwam dat er een



Foto van het bestuur van "De Eemakker", genomen in 2019, toen een nieuw huurcontract met de gemeente Eemnes voor een periode van 15 jaar werd ondertekend. V.l.n.r. Alice Kooi (algemeen bestuurslid en lid van de tuincommissie), Esther van Egmond (algemeen bestuurslid), Frans Musters (penningmeester), Karel Marks (secretaris) met de jubileumtaart, wethouder Theo Reijn, namens de gemeente Eemnes en Marlies Polfliet (voorzitter).





Viering van het 40-jarig jubileum van "De Eemakker" in De Hilt op 6 april 2019.

koe op het 2^e complex was gesignaleerd. Eind jaren negentig dienden zich de eerste tekenen aan van een verminderde belangstelling voor een volkstuin; begin 1998 werd een deel van het tweede complex afgesloten.

Het einde van de groei en de daling van het ledenaantal zet zich voort in de jaren 2000; in 2002 werd het gehele tweede complex afgestoten. Ook het probleem van loslopende kippen hield de gemoederen bezig; veel zaden en groenten werden door deze kippen opgegeten. Er kwam zelfs een serieus advies om de dieren als het donker was en zij "op takken in het bosschage" zaten, te vangen. Het duurde uiteindelijk tot 2006 voordat dit probleem was opgelost.

Met de komst van de Welkoop in 2005 vond de laatste mutatie plaats in het volkstuintencomplex. Als compensatie voor de opgeofferde grond werd een deel van de volkstuinten verplaatst naar een strook grond grenzend aan het volkstuintencomplex langs de A27. Zo is een volkstuintencomplex ontstaan met bomen en veel tuinen aan het water. De vereniging telt anno 2020 86 tuinen (50 van circa 150m² en 36 halve tuinen), waar het goed tuinieren is voor de leden. De aandacht is nu vooral gericht op het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van onze leden voor het onderhoud van hun volkstuin en het creëren van voorwaarden voor het ontspannen uitoefenen van het "hobbymatig tuinieren". Was eerst de vereniging een bolwerk van mannen, nu zien wij dat het aantal vrouwen op de tuin ieder jaar toeneemt en in 2020 zelfs gegroeid is tot 40% van het ledenbestand. De tuinen zijn er daar-

door zeker fleuriger op geworden. Voor meer informatie over "De Eemakker", zie [www. Eemakker.nl](http://www.Eemakker.nl)

Karel Marks

ARDA DE RUIJGT EN "DE EEMAKKER"

Omdat ook Arda te boek staat als één van de mensen, die al meer dan 40 jaar tuint bij "De Eemakker", wil ze toch aangeven, dat dit historisch gezien niet helemaal correct is. Daarom schreef ze het onderstaande stukje:

"De tuin stond op naam van Aart en tijdens zijn ziekte ben ik er steeds meer taken in gaan overnemen. Daarna ben ik er mee doorgedaan om lekker bezig te zijn

Aart had thuis als jochie al de taak om rondom hun huis de tuin aan te harken. Zijn ouders hadden in een deel van hun tuin ook groentes. De meeste kinderen hatten de klussen die ze moeten doen, maar hij ging het werk in zijn tuin leuk vinden. Toen we in Warmond woonden, toen we net getrouwd waren, greep hij dan ook

meteen de kans toen er een tuin vrij kwam. En toen er in Eemnes een volkstuintvereniging werd opgericht is hij ook hier direct lid van geworden.

Destijds waren de leden over het algemeen jonge mensen die hun tuin in de avonden, na hun werk, bijhielden; meestal als een fijne ontspanning. Tegenwoordig zijn er veel ouderen, die overdag op hun "landje" bezig zijn.

Helemaal in deze coronatijd is het heerlijk om even tussen de 4 muren van je woning weg te kunnen en daar een poosje te kunnen gaan zitten.

Ik heb dit geschreven omdat het niet zo is dat ikzelf al zoveel jaren tuint, maar dat ik de hobby van Aart heb voortgezet".



Arda de Ruijgt-Ketelaar op haar volkstuin. Foto uit 2018 met dank aan de Laarder Courant De Bel.

Arda de Ruijgt-Ketelaar



40 jaar Comité Volkskerstzang Eemnes 1979 - 2019

In 1977 werd in de gemeente Eemnes voor het eerst een Volkskerstzang gehouden en wel in de katholieke H. Nicolaaskerk. De organisatie was toen in handen van de gezamenlijke kerken van Eemnes en Laren.

Na afloop konden de aanwezigen meedoen aan een schriftelijke enquête, georganiseerd door de Commissie Kerken in Gesprek en het Evangelisatiewerk van de Gereformeerde kerk. De uitslag van die enquête gaf aan dat de kerstzangdienst aan de verwachtingen had voldaan. Ook werd het idee geopperd om jaarlijks een algemene Volkskerstzang te houden in de sporthal De Hilt, die in 1978 gereed zou komen. Men nam aan, dat daar ook degenen, die niet tot de regelmatige kerkgangers behoorden, in grotere getale zouden verschijnen. (aldus de G&E van 17 januari 1978). Ook de kerken en de gemeente Eemnes stonden positief tegenover dit idee. Met name burgemeester mev. De Leeuw-Mertens ondersteunde de initiatieven van het begin af aan.



Impressie van de Volkskerstzang in de RK Nicolaaskerk van Eemnes op 17 december 2013.



Flyer Volkskerstzang 1982



Flyer Volkskerstzang 1983

Mevrouw Do van Leeuwen-Vermandel, echtgenote van het Eemnesser oud-raadslid Kees van Leeuwen (KVP), nam het eerste initiatief om dit idee van een Eemnesser Volkskerstzang te realiseren. Medio 1979 benaderde zij Max Haringman en samen stonden zij garant voor de start van het Comité Volkskerstzang Eemnes. Het Comité, later Werkgroep Volkskerstzang Eemnes genoemd, bestond uit inwoners van de gemeente Eemnes, w.o. leden van verschillende kerkelijke richtingen, humanisten en niet-kerkelijken. Men vond dat de Volkskerstzang op neutraal terrein gehouden moest worden en daarvoor werd de kleine sportzaal in De Hilt gekozen.

Er werd in 1980 een subsidie van 6300 gulden aangevraagd bij de gemeente Eemnes o.a. voor de organisatie en de aanschaf van vloerbedekking in de sportzaal. Niet iedereen in de gemeenteraad van Eemnes was het daar mee eens.

Men vond het sociaal-maatschappelijke aspect van de Volkskerstzang echter wel belangrijk. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad in november 1980 om garant te staan voor het bedrag van max. 1000 gulden en werd er 8511 gulden uitgetrokken voor de aanschaf van een dekvloer van tapijttegels, opdat de kwetsbare vloer van de sporthal niet zou worden beschadigd.

Deze Volkskerstzang zou wel een zo breed mogelijk karakter moeten krijgen en





Band van het Leger des Heils verzorgt muziek tijdens de Volkskerstzang op 17 december 2013.

moest aantrekkelijk zijn voor alle gezinden. Het zou de bedoeling moeten zijn dat de inwoners van Eemnes de sfeer van kerst konden ervaren; dat zou vooral moeten gebeuren door zingen en dan met name het zingen van kerstliederen. De gezamenlijke kerken stelden zich daarnaast nog garant voor eventuele tekorten bij de organisatie van de Volkskerstzang. De

eerste algemene Volkskerstzangavond vond plaats op 23 december 1980 in De Hilt aan de Hasselaarlaan te Eemnes. Mevrouw Do van Leeuwen nam het voortouw bij het samenstellen van het programma o.a. met Sjaan Staal-de Bont. Zo werden toen een aantal gevluchte Vietnamezen, die in Eemnes woonden, als zangkoor uitgenodigd. O.a. burgemeester mevrouw Fine de Leeuw-Mertens werd uitgenodigd om te spreken. De heer Zegerius van het Leger des Heils werd gevraagd om een gedicht voor te lezen. Ben van Ootmarssen ontwierp speciale flyers. Met medewerking van de gemeente Eemnes mochten vanaf toen elk jaar een paar duizend flyers huis aan huis bezorgd worden. Dit werd gedaan door leden van het Comité.

Er moest vooraf veel gebeuren. De dekvloer van tapijttegels moest gelegd



Luc Fennema, lid van de Werkgroep Volkskerstzang Eemnes voert het woord op 20 december 2011.



Het Kinderkoor van de RK kerk in Eemnes zingt tijdens de Volkskerstzang op 20 december 2011.

worden. De schijnwerpers uit de toneelzaal moesten in de sportzaal worden opgehangen. Klapstoelen werden gehuurd en moesten worden neergezet. De piano uit de toneelzaal moest worden overgebracht naar de sportzaal. Lampverlichtingsnoeren moesten worden gehuurd en opgehangen langs de muren. Tuincentrum De Bruin leende beplanting uit voor rond het podium. De eerste gigantische kerstboom werd geschonken door een ander bedrijf. Het veranderen van de sportzaal in een zaal waarin een paar honderd mensen bijeen konden komen, kostte in die tijd enorm veel inspanning. En na afloop moest alles weer worden opgeruimd. Met behulp van talrijke vrijwilligers lukte dat vele jaren prima.

De eerste Volkskerstzang in 1980 kreeg goede reacties en zodoende was voor Eemnes een nieuw evenement geboren. De leden van het Comité probeerden elk jaar een nieuw aantrekkelijk element in het programma op te nemen.

Vele jaren subsidieerden de gereformeerde/hervormde gemeente uit Laren, de RK kerk uit Eemnes, de Evangelische Gemeente van Eemnes en de gemeente Eemnes deze algemene Volkskerstzang.

Er kon van De Hilt gebruik gemaakt worden voor de Volkskerstzang totdat de kosten en de huur van De Hilt te hoog werden. Ook was de organisatie van de arbeidsintensieve Volkskerstzangen in De Hilt op een gegeven moment niet meer vol





Burgemeester Roland van Ben them spreekt tijdens de Volkskerstzang van 20 december 2011.



Dominee Job de Bruijn tijdens de Volkskerstzang van 20 december 2011.



Pastoraal werkster Wies Sarot tijdens de Volkskerstzang van 20 december 2011.

te houden met vrijwilligers. Daarom moest er toen worden omgezien naar een nieuwe locatie. Vanaf 1996 werd door de R.K. parochie van de H. Nicolaas de kerk aan de Wakkerendijk te Eemnes beschikbaar gesteld.

Tot op heden vindt de jaarlijkse Volkskerstzang daar plaats. Bijzonder is het, dat elk jaar in de mooi verlichte en versierde kerk een prachtige kerststal te zien is.

In de loop der jaren hebben vele Eemnesser (kinder-) zangkoren of zangkoren uit de buurgemeenten deelgenomen aan de Volkskerstzang en zij hebben de bezoekers van hun prachtig gezongen liederen laten genieten.

De begeleiding van de samenzang vond o.a. plaats door verschillende muziekkorpsen, zoals de Oranje-Harmonie uit Hilversum en diverse brassbands van het Leger des Heils. Diverse bekende Eemnesser organisten/pianisten hebben met het orgel of de piano ook liederen van samenzang begeleid. Daarnaast heeft in de beginjaren een blokfluitgroep met pianobegeleiding o.l.v. Lies Tingen aan de Volkskerstzang deelgenomen.

Vanaf de eerste Volkskerstzang hebben de verschillende burgemeesters hun kersttoespraak tijdens de volkskerstzang uitgesproken. Ook vele voorgangers van verschillende (kerkelijke/humanistische) richtingen hebben aan de Volkskerstzang meegewerkt.

Vanaf 1980 hebben duizenden inwoners, volwassenen en kinderen en mensen van allerlei gezindten en leeftijden de Volkskerstzang bezocht.

Tot op de dag van vandaag wordt de Volkskerstzang nog steeds gehouden.

Hoewel het aantal bezoekers in de afgelopen jaren een wisselend beeld te zien gaf, bleef het enthousiasme bij de bezoekers na afloop groot. De sfeer, de zang en muziek, de toespraken en het zingen van vele kerstliederen waardeerde men zeer.

De trekker van het eerste uur van het Comité Volkskerstzang was Max Haringman uit Eemnes. Hij heeft dit gedaan tot 1998. De andere pionier van het eerste uur, mevrouw Do van Leeuwen, was in 1994 al gestopt als lid van het Comité.

De Werkgroep Volkskerstzang Eemnes heeft een steeds wisselende samenstelling gehad. Vele tientallen inwoners van Eemnes hebben aan de Volkskerstzang hun steentje bijgedragen. Aan hen zijn we veel dank verschuldigd. Momenteel bestaat de Werkgroep uit de volgende Eemnessers: Anneke den Dunnen, Jan Hillhorst en Luc Fennema. Laatstgenoemde heeft in 1998 de taak van Max Haringman overgenomen.

Luc Fennema en Max Haringman



Paul Snoek leidt één van zijn koren tijdens de Volkskerstzang van 20 december 2011.



75 JAAR VRJHEID

De dropping te Eemnes op 10 en 11 april 1945

Ons kwartaalblad nr. 2 van het jaar 2015 was geheel gewijd aan de wapendropping in Eemnes van 10 en 11 april 1945. Als gevolg hiervan zijn verzetsman Dick Buis en buurtbewoner Wies Vlasman op 11 april 1945 in Laren geëxecuteerd. Peter Bruin heeft daar toen uitvoerig onderzoek naar gedaan en het resultaat daarvan was het speciale themanummer uit 2015 onder de titel “Het verhaal van Vlasman en Buis”.

Een belangrijke rol bij deze dropping speelde de verzetsgroep Laren-Blaricum-Eemnes van de Binnenlandse Strijdkrachten. Aan het hoofd van die groep stond toen Mauf Branse. Hij werd op 15 november 1910 in Haarlem geboren als Maurits Jacob Otto Branse. Hij moet een opleiding tot onderwijzer gevolgd hebben en in augustus 1931 verhuisde hij met zijn moeder, die toen weduwe was, en de rest van het gezin van Haarlem naar Beijemansweg 10 in Laren. Na een aantal jaren is de familie naar Blaricum verhuisd. Daarna moet Mauf in het verzet terecht zijn gekomen; hij werd reserve-kapitein. Hij overleefde de oorlog en stierf op 19 januari 1980. De dropping en vooral de nasleep daarvan heeft de mensen in Eemnes en omgeving nog lang bezig gehouden. Tien jaar na de dropping van 1945 schreef Branse een brief naar het toenmalige tijdschrift “De Spiegel”. Hij vertelde daarin zijn versie van de gang van zaken rond die dropping. Hij wilde ook laten zien hoe men zich hier had ingezet voor de vrijheid!

Hieronder volgt de volledige tekst van zijn ingezonden brief:

Ook zij vchten voor onze vrijheid

Ik was destijds de leider van de sabotageploegen Laren-Blaricum-Eemnes. Van de wapens, aangevoerd via de Eemnesservaart is ook een partij stenguns, Lee Enfieldgeweren en handgranaten met een paard en wagen naar mijn huis gevoerd door de



Foto van de Groep Branse van de Binnenlandse Strijdkrachten Blaricum-Eemnes-Laren met o.a. Jan, Bep en Joop van der Zwaan uit Eemnes. Op de voorgrond zittend tweede van rechts is Mauf Branse.

toenmalige wachtmeester der Rijkspolitie Hols te Blaricum en de toenmalige ambtenaar ter secretarie Blaricum, thans burgemeester van Giethoorn, H. van der Goot. Ik heb deze wapens bewaard en er met mijn ploegen, tezamen dertig man, mee geoefend; thuis en later op de Blaricumse Meent en tenslotte met bijbehorende munitie uitgereikt.

In de nacht van de wapendropping, die niet plaats greep in de Eemnesser polder, maar in een weidegebied tussen de Gooiergracht op de grens van Noord-Holland en Utrecht aan de rand van Laren, de weg van Laren naar Eemnes en de Wakkerendijk, hadden mijn ploegen twee taken: het gewapend afsluiten van het droppinggebied en het onschadelijk maken van een uitkijkpost op de watertoren aan de Rijksweg Amsterdam-Amersfoort.

Langs de randen van het veld, had ik vier ploegen geposteerd en ik bevond mij met 6 anderen, waarvan er twee als politieagent waren gekleed aan de Gooiergracht bij de weg Laren-Eemnes.

Aan mijn posten had ik de opdracht gegeven niemand door te laten, tenzij de overmacht te groot zou zijn.

Nadat de dropping kort voor 23.00 uur had plaatsgevonden, hoorde ik van mijn uiterste post, die zich aan de dijk bevond in de richting van Baarn, hevige vuur. Kort

daarna verscheen er een sterke afdeling Duitsers, naar mijn schatting ca. 40 man uit Laren, die wij natuurlijk ongehinderd lieten passeren. Nadat ik het bericht had ontvangen, dat de containers met wapens veilig in de (Maria)school waren geborgen, liet ik drie van de bewakingsploegen inrukken en begaf mij naar de school om mij van de stand van zaken te overtuigen.

Omdat ik wenste te weten wat het vuren te betekenen had gehad, ging ik gewapend met mijn stengun op de fiets vergezeld van Dick Buis, die achter mij reed over de Wakkerendijk in de richting van Baarn naar mijn vierde ploeg, doch voordat ik deze bereikte, sprongen er achter de dijk enige honderden meters van de school, vijf



Foto genomen kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen de wapendropping, die op 10 april 1945 in Eemnes was gehouden, werd nagespeeld op het terrein waar de wapens waren gedropt.

gedaanten op, die "Halt" riepen en ons beiden onmiddellijk met automatische wapens onder vuur namen.

Mijn eerste gedachte was dat mijn eigen mensen aan het schieten waren. Ik liet mij van de fiets vallen, de stengun vloog uit mijn hand en ik drukte mij tegen de heg van een boerderij. Toen er een lichtpistool werd afgevuurd, begreep ik, dat ik de Duitsers als schietschijf diende, die opnieuw het vuur openden. Waar Dick Buis lag, die niet eens gewapend was, wist ik niet. Toen het licht doofde, sprong ik op, rende de dam van een boerderij op, wierp mij bij het afvuren van een tweede lichtkogel weer op de grond en ontsnapte tenslotte over het achter de boerderij gelegen droppingterrein naar de school terug.

Omdat ik beslist wilde weten, wat het lot was van Buis en mijn mannen, die verderop lagen, ben ik enige uren later, nadat ik mij weer van een wapen had voorzien en vergezeld van twee gewapende kameraden teruggekeerd en werden wij nogmaals onder vuur genomen. Nadat wij ons wederom in veiligheid hadden gesteld, heb ik de dag afgewacht in het café van de familie Staal, ben vervolgens naar Laren teruggekeerd om rapport uit te brengen en de onopgehelderde zaken verder te onderzoeken.

Mij bleek toen, dat de overval op de watertoren (in Laren) was mislukt, zodat waarschijnlijk de post aldaar de Duitsers in Laren had gewaarschuwd. Verder ontdekte ik, dat mijn groep op de Wakkerendijk twee Duitsers, die van Baarn kwamen, had neergeschoten en dat was het vuren geweest, dat ik na de dropping had gehoord.

Tenslotte bleek mij dat Buis gevangen werd gehouden in de tuin van een villa, uit de aangrenzende tuin waarvan ik hem heb gezien; zittend op een bank, zijn arm in een doek, onder bewaking van een soldaat met het geweer in de aanslag. De middelen om hem en de Eemnesser burger te bevrijden zijn toen beraamd, maar een uitvoering daarvan kon niet meer gegeven worden, omdat hij weggevoerd was.

Na de bevrijding heb ik een mis voor de zielenrust van Dick Buis in de R.K. kerk te Eemnes bijgewoond, waarbij ook Wout Staal aanwezig was en vorig jaar is op de plaats, waar de executie plaatsvond een eenvoudig monument opgericht. Wout Staal werd door H.M. de Koningin onderscheiden met het Kruis van Verdienste.

Uit het tijdschrift "De Spiegel" van 25 mei 1955, blz. 28

BRON:

Peter Bruin. Het verhaal van Vlasman en Buis. Themanummer in Kwartaalblad Historische Kring Eemnes. 37e jaargang, nr. 2, 2015.

Henk van Hees

Eemnesser onderduiker Fred Witsenhuijsen in Australië overleden

Fred Witsenhuijsen, een bijzonder mens, is op 18 februari jl. in Australië overleden op de leeftijd van 95 jaar. Fred kwam uit een joodse familie en hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog lange tijd in Eemnes ondergedoken.

Alfred Louis Witsenhuijsen werd geboren te Rotterdam op 8 oktober 1924. Hij groeide op in Den Haag en Amsterdam. Tijdens de oorlog had hij al snel in de gaten dat hij moest onderduiken. Dat deed hij dan ook vanaf 18 augustus 1942. Nadat hij verborgen was in Den Haag en Achterveld, kwam hij in mei 1943 bij Willem Mol en zijn vrouw Willempje van Middendorp op Kerkstraat 18. Ze hadden een groot gezin maar er was toch nog plek voor Fred en twee andere onderduikers: Jaap Huismans en Elisabeth van Bregt. Ze zijn heel goed geholpen door de familie Mol en konden daar blijven tot januari 1945. Ze overleefden alle drie de oorlog.

In 1948 ging Fred als journalist naar Nederlands-Indië en in 1951 verhuisde hij voorgoed naar Australië. Hij trouwde daar met Mary Rappolt en ze kregen twee kinderen: Max en Juliet.

In 2010 heb ik samen met Wiebe van Ijken Fred en Elisabeth Jans-van Bregt weer met elkaar in contact gebracht na 62 jaar. Van 14 tot en met 17 september 2011 organiseerden we een reünie in Eemnes. Een groot feest. Willem Mol en zijn vrouw Willempje van Middendorp waren inmiddels al lang overleden maar Fred was ze nog steeds dankbaar voor hun hulp. Daarom heeft hij voor hen de onderscheiding Yad Vashem aangevraagd. Op 14 oktober 2018 is deze in het Eemnesser gemeentehuis postuum toegekend aan vader en moeder Mol. Een ontroerende plechtigheid.

Fred heeft vreselijke dingen meegemaakt. Hij verloor vrijwel zijn hele familie tijdens de oorlog. Toch heeft hij me meermalen gezegd dat hij een mooi leven heeft gehad: een prachtige carrière in Australië en een schare kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Zijn positieve levensinstelling en zijn levenslust hebben hem ver gebracht. Ik werd er altijd blij van als ik hem weer sprak en hij bleef tot op het laatst perfect Nederlands spreken.

Op 6 maart jl. was er een herdenkingsdienst voor Fred in Buderim in Queensland, Australië, die we online konden volgen. Een waardig afscheid.



De Tweede Wereldoorlog op de boerderij van Stoutenburg

Een verhalend schilderij van Nettie van Wijland



Nettie van Wijland, die het schilderij "Oorlogsbelevissen" maakte op 14 maart 1945.



Nettie van Wijland met haar man Gerard van Stoutenburg en hun dochter Minka.

HET SCHILDERIJ

Eind vorig jaar heeft het bestuur van de Historische Kring Eemnes de leden opgeroepen om materiaal te leveren voor een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Cees en Ria Stoutenburg reageerden daar op omdat ze in het bezit waren van een bijzonder schilderij. Dit kunstwerkje laat zien wat er zoal is voorgevallen op de boerderij "De Sukerkist" op Wakkerendijk 118 in Eemnes. Cees Stoutenburg was tot 1990 de laatste boer op deze boerderij. Zijn voorouders Stoutenburg en Van Klooster woonden er al vanaf 1783.

DE BEWONERS TIJDENS DE TWEDE WERELDOORLOG

Het schilderij laat o.a. de bewoners van de boerderij zien tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat waren: de oude Teus Stoutenburg, zijn zoon Antoon en diens vrouw Mie van der Wardt. In 1944 werd hun oudste dochter Ria geboren. Dan waren er evacués uit Arnhem, die er verbleven van oktober 1944 tot augustus 1945. Dit waren Jan Balk en zijn vrouw, samen met hun kinderen Frans, Lies en Toos. Frans Balk was vergezeld van zijn vrouw Annie Prins. Ook woonden er nog twee boerenknechten op de boerderij: Dorus Spijker en Jaap Makker.

NETTIE VAN WIJLAND MAAKTE HET SCHILDERIJ

Het schilderij heeft een afmeting van 58 bij 40

meestal met waterverf en met Oost-Indische inkt, die ze met een kroontjespen opbracht. Nettie van Wijland is overleden te Utrecht op 20 mei 1985.

DE AFBEELDING

In het vervolg van dit artikel wordt het schilderij per tafereel besproken. Bij elke afbeelding wordt informatie gegeven.



Frans Balk en Annie Prins met hun zoontje Jan, dat in maart 1945 is geboren op de boerderij van de familie Stoutenburg.



Frans Balk in zijn latere leven als trambestuurder in Arnhem



1. ACHTER DE METER OM.

Gedurende lange tijd was er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen of beperkt elektriciteit verkrijgbaar. Slimmeriken wisten daar wel raad mee. Zodra het donker was, klommen ze in de dichtstbijzijnde elektriciteitspaal. Ze draaiden dan een bepaalde knop om en er was weer stroom. Als ze naar bed gingen moest die knop natuurlijk weer terug gedraaid worden.

De familie Stoutenburg kreeg licht omdat buurman Henk Horst of één van zijn zonen elke avond in de paal klom.



2. HIER IS LONDEN!

De radio was tijdens de Tweede Wereldoorlog erg belangrijk, ook bij de familie Stoutenburg. Zoals velen luisterden ook de bewoners van Wakkerendijk 118 steeds naar de uitzendingen van Radio Oranje vanuit Londen. Op die manier kon iedereen de stand van zaken met de oorlog bijhouden.



3. SLAPERS (TEVENS ETERS).

Ook bij de boerderij van Stoutenburg kwamen veel mensen langs die onderweg waren. Wie een slaapplek zocht, mocht in de hooiberg slapen. Veel van deze mensen waren op hongertocht naar Oost- of Noord-Nederland. Daarom staat er naast de hooiberg een bordje met de tekst "Naar de IJssel".

4. WACHT LOPEN.

Alle jongemannen moesten tijdens een groot deel van de oorlog 's avonds en 's nachts wacht lopen in hun woonbuurt. De wijk waar de familie Stoutenburg onder viel, liep van Wakkerendijk 102 (Hoogenhout) tot Wakkerendijk 136 (Herman Post). De mannen liepen in kleine groepjes en moesten controleren of alles veilig was. Ze patrouilleerden over de weg maar ook achter de boerderijen langs. Om de vijf dagen was je als jongeman aan de beurt om een avond en nacht wacht te lopen.



5. HET AARDAPPELPROBLEEM.

Op een gegeven moment ontstond tijdens de oorlog een tekort aan aardappelen. Er was nauwelijks aanvoer. De enige oplossing was dat je zelf aardappelen ging verbouwen.



6. TWE DER ONTELBAREN.

Vooraf in het laatste deel van de oorlog ontstond voedselschaarste, met name in de steden. Tijdens de hongerwinter kwamen er ook bij de familie Stoutenburg ontelbaar veel mensen aan de deur met de vraag om voedsel.

7. FRANS

Dit is Frans Balk (1920-2007) uit Arnhem. Hij was met zijn familie geëvacueerd bij de familie Stoutenburg. Hij arriveerde in Eemnes in oktober 1944 en is weer vertrokken naar Arnhem in juni 1945. Hij ging als eerste terug om de boel weer te verkennen.



De rest van de familie Balk ging in augustus 1945 terug. Frans Balk is in Arnhem altijd trambestuurder van beroep geweest. Hij was in 1944 getrouwd met Annie Prins. Bij de familie Stoutenburg in Eemnes is hun zoontje Jan geboren. Waarschijnlijk had Frans verstand van fietsen.

8. ANNIE

Dit is Annigje Jantje Prins (1920-1998). Ze werd Annie genoemd en ze was getrouwd met Frans Balk. Ook zij was evacué bij de familie Stoutenburg. Dit schilderij is door Nettie van Wijland gemaakt op 14 maart 1945. Annie was toen hoogzwanger. Een week later, op 21 maart 1945, werden Annie en haar man Frans Balk ouders van een zoon Jan, geboren op de boerderij van Stoutenburg. De kleine Jan was een gezond kind, vernoemd naar zijn grootvader Balk. Hij is nog dezelfde dag door kapelaan Boelens gedoopt in de katholieke kerk van Eemnes. Zijn peettante was Lies Balk, een zus van vader Frans, ook geëvacueerd bij de familie Stoutenburg. Zijn peetoom was Antoon (Anthonius Petrus Joseph) Stoutenburg, die toen de boerderij runde. De tweede naam van de kleine was ook Antonius!



9. DORUS EN J. MAKKER

Dit waren twee boerenknechten op de boerderij van Stoutenburg. Ze waren er voor dag en nacht en ze maakten dus het hele leven op de boerderij mee. Ook de belevenissen met de evacués. Dorus was Theodorus Spijker (1922-2003), die in 1951 getrouwd is met Bep Hoofd uit Eemnes. De andere knecht is Jaap Makker (1920-2002), die in 1952 getrouwd is met Nel Brouwer uit Eemnes. Zij waren de ouders van o.a. Theo en Ben Makker.



10. Toos

Dit is Toos Balk uit Arnhem, dochter van Johannes Balk en Wilhelmina Klappers en dus een zus van Frans en Lies. Toos was een geestelijk gehandicapt meisje.



11. LIES

Dit is Elisabeth Johanna Balk, ook een dochter van papa Johannes Balk en mama Wilhelmina Klappers. Ze was eveneens geëvacueerd bij de familie Stoutenburg. Lies is later geëmigreerd naar Zuid-Afrika.



12. BALK

Dit is Johannes Wilhelmus Balk (1886-1957) uit Arnhem, in 1944 geëvacueerd naar de boerderij van Stoutenburg in Eemnes. Daar werd hij papa Balk genoemd. Hij was bakker van beroep en daarom staat hij hier afgebeeld met een gebakken brood. Hij was getrouwd met Wilhelmina Klappers.



13. VOLLE MELK

De grote man is Antoon Stoutenburg (1913-1977), die juist in die periode de leiding over de boerderij overnam van zijn vader. Dagelijks kwamen er veel mensen uit de omgeving aan de deur om verse melk van de koe te kopen. Zij worden aangeduid met de kleine mensen. Antoon Stoutenburg was in 1943 getrouwd met Mie van der Wardt.



14. KIND IN BAD

De moeder is Mie van der Wardt (1915-1987), de vrouw van de boer Antoon Stoutenburg. Zij doet hun eerstgeboren kind in bad. Dochter Ria was geboren op 10 maart 1944 en was dus ongeveer één jaar oud toen het schilderij werd gemaakt.

15. BROOD KLAARMAKEN

Dit is Teus Stoutenburg (1876-1969), de vader van Antoon. Hij woonde ook nog op de boerderij. Vele jaren heeft hij daar de leiding gehad. Hij was in 1903 getrouwd met Rijkje van Klooster. Rijkje had de boerderij "De Sukerkist" in eigendom en door hun huwelijk kwam Teus op de boerderij. Teus was bekend om zijn karakteristieke lok en zijn alpino-pet. Naast het werk op de boerderij is hij altijd erg actief geweest in de gemeentepolitiek en bij de Boerenleenbank. Diverse keren was hij waarnemend burgemeester van Eemnes.



16. MAMA BALK

Dit is Wilhelmina Berndina Klappers (1886-1957), die in 1915 trouwde met Johannes Wilhelmus Balk. Zij waren de ouders van Frans, Lies en Toos Balk. Ze werd op de boerderij mama Balk genoemd. Ze kwam in oktober 1944 naar Eemnes en in augustus 1945 is ze met haar kinderen weer teruggegaan naar Arnhem. Ze zal vast wel deskundig geweest zijn in het bakken van pannenkoeken.



Dit bijzondere verhaal zou ik willen afsluiten met een woord van dank voor Cees en Ria Stoutenburg, omdat ze dit schilderij beschikbaar stelden en mij de nodige informatie gaven. Ook wil ik Minka van Stoutenburg bedanken, de dochter van Gerard van Stoutenburg en Nettie van Wijland. Zij voorzagen mij van foto's en de nodige informatie.

Henk van Hees

Vermelding in nieuw boek: de dropping in Eemnes van 10 april 1945

Onlangs werden wij door één van onze leden geattendeerd op het pas verschenen boek "Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog. Verhalen uit de Gelderse Vallei, Veluwe en Krimpenerwaard". Een in 2019 verschenen uitgave van de Historische Kring Leusden, samengesteld door José Huurdeman.

Wij waren vooral benieuwd omdat een fragment uit dit boek gaat over Karel van Ginkel (1917-1997), die actief was bij het verzet en die in de nacht van 10 op 11 april 1945 bij de dropping in Eemnes geweest zou zijn. Met toestemming van de auteur laten we hier het fragment volgen waar het om gaat:

"WAKKERENDIJK

Karel van Ginkel heeft meerdere keren de dood in de ogen gezien. Toch had hij steeds het geluk aan zijn zijde: hij kon, soms op het nippertje, steeds weer op tijd ontsnappen. Maar op de Wakkerendijk in Eemnes raakte hij gewond door een kogel.

In de nacht van 10 en 11 april 1945 vlogen achttien Engelse bommenwerpers op een "Special Duty"-vlucht naar Nederland om op verschillende afwerpterrains wapens te droppen voor het verzet. Eén van de terreinen lag bij Eemnes. Op verschillende plaatsen waren gewapende wachtposten van de NBS uitgezet.

Vlak voor middernacht wierp een Halifax-bommenwerper vijftien containers en vier manden af. Met melkbuswagentjes werd de lading afgevoerd naar de zolder boven de gymzaal van de rooms-katholieke Mariaschool. Terwijl ze daarmee bezig waren, hoorden de mannen schoten uit de richting van de Wakkerendijk. Het lukte hen nog om alles te bergen voordat de Duitsers ten tonele verschenen.

Het bleek dat de wachtposten van de Binnenlandse Strijdkrachten twee Duitsers



Karel van Ginkel.

op een tweespan hadden aangehouden, die daar echter geen gehoor aan gaven, waarop de BS'ers het vuur openden. Eén van de Duitsers belandde zwaar gewond op straat, waar hij een genadeschot kreeg en zijn lichaam in de sloot werd gelegd, zodat hij niet direct gevonden zou worden. De ander lag zwaargewond op de wagen, die werd meegesleurd door de op hol geslagen paarden. Anderhalve kilometer verderop kwam de wagen pas tot stilstand. Uit angst voor de reacties van de Duitsers sloegen de daders op de vlucht.

Het onderzoek door de Duitsers leidde tot de arrestatie van een verzetsman en van een bewoner van de Wakkerendijk, voor wiens woning dit voorval had plaatsgevonden. Beiden zijn nog dezelfde dag op 11 april 1945 in Laren als terrorist gefusilleerd. Rond half één 's nachts arriveerde (na de dropping) een colonne Duitse wagens uit Laren (op de Wakkerendijk).

Karel van Ginkel en een chauffeur reden in een kleine vrachtwagen achter dit Duitse konvooi over de Wakkerendijk. Hij vervoerde wapens en dacht door er achter te rijden veilig te zijn, want zo'n colonne rijdt wel door, maar ze wisten niet dat de colonne de Wakkerendijk als bestemming had. Onverwacht stopte de wagen voor hen en ze botsten ertegenaan. Karel en zijn metgezel konden wegkomen met hun wagen, maar Karel werd geraakt door een kogel, die zijn hoofd schampte. Onderweg kwamen ze er nog achter dat er een dode Duitser aan de achterkant van hun wagen hing, die ze nabij de boerderij van Jan Roodhart aan de Wakkerendijk (nummer 88) langs de weg gelegd hebben.

De gewonde Karel is naar een bevriend huisarts in Maarn gegaan, die hij kende uit de tijd dat hij Jan Thijssen in Maarn bezocht. Deze arts heeft hem zo goed en zo kwaad als dat ging, behandeld. Vele jaren later, in de jaren '70, heeft Karel nog contact gehad met deze arts, die zeer verbaasd was dat hij deze verwonding had overleefd".

Op een andere plaats in het hoofdstuk over Karel van Ginkel schrijft José Hurdeman dat ze deze belevenis van Karel van Ginkel in Eemnes vernomen heeft via zijn zoon Wim. Ze schrijft:

'Karel heeft, ook na de oorlog, nooit met iemand over zijn verzetswerk gesproken. Uitzondering was zijn zoon Wim. Tijdens het werken op het land en in de stal vertelde Karel wel eens iets aan zijn zoon. Zo is Wim in de laatste twintig jaren van zijn vaders leven toch nog veel over diens oorlogstijd aan de weet gekomen.'

BRONNEN:

P.H. Heere en A.Th. Vernooij. De Eerebegraafplaats te Bloemendaal. Hoofdstuk 3. Gevalsbeschrijvingen en biografische notities. Pag. 935-943.

Peter Bruin. Het verhaal van Vlasman en Buis. Themanummer in Kwartaalblad Historische Kring Eemnes. 37e jaargang, nr. 2, 2015.
Informatie door Karel van Ginkel verteld aan zijn zoon Wim.

Hier volgen de gegevens van het boek, waaruit voorgaand fragment afkomstig is:

José Hurdeman
Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog
Verhalen uit de Gelderse Vallei, Veluwe en Krimpenerwaard
Uitgave: Historische Kring Leusden, 2019
ISBN/EAN 978-90-829698-0-1
Prijis: € 19,95

NABESCHOUWING:

Zoals hiervoor is vermeld heeft Peter Bruin in 2015 in een themanummer van ons kwartaalblad geschreven over deze dropping en alles wat er daarna gebeurde. Hij heeft er uitvoerig onderzoek naar gedaan. Toen we bij de Historische Kring Eemnes geattendeerd werden op het boek van José Hurdeman, waren we dus heel nieuwsgierig. Dit zou een invalshoek kunnen zijn, die nog niet was meegenomen bij het onderzoek van Peter Bruin.

Nadat we het fragment gelezen hadden, bleven we echter met meer vragen zitten dan voor die tijd.

Allereerst vragen we ons af wat Karel van Ginkel op het moment van de dropping in Eemnes deed. Hoe kon hij in Eemnes komen terwijl op meerdere punten iedereen werd tegengehouden, die Eemnes wilde binnengaan? Was Van Ginkel in die nacht van 10 op 11 april wel werkelijk in Eemnes of is dat op een ander moment geweest?

Ook bij het gegeven van de dode Duitser, die aan de achterkant van de vrachtwagen hing, hebben we vraagtekens. Hoe was die Duitser daar dan gekomen? En wat was er daarvoor met hem gebeurd? Hoe laat speelde dit zich allemaal af?



Zou het ook zo kunnen zijn, dat de dode Duitser, die ter hoogte van Jan Roodhart (Wakkerendijk 88) in de sloot werd gevonden op een ander moment om het leven is gebracht en niet in de nacht van de dropping? De aanwezigheid van Karel van Ginkel in Eemnes wordt gekoppeld aan de dood van de Duitser. Maar het voorval zou zich ook op een ander moment afgespeeld kunnen hebben.

We hadden gehoopt dat we in dit boek meer informatie zouden vinden. Nu moeten we constateren dat het een startpunt is voor verder diepgaand onderzoek.

Henk van Hees

OPROEP:

We willen toch proberen om nader uit te zoeken wat er met Karel van Ginkel in Eemnes gebeurd is. Daarom vragen we het volgende aan onze lezers:

- Wie weet meer over de dode Duitser, die in 1945 is gevonden in een sloot tegenover de boerderij van Jan Roodhart op Wakkerendijk 88?
- Wie weet meer over Karel van Ginkel en wat hij in Eemnes heeft meegemaakt?

Kun je ons helpen, al is het maar met een klein detail, neem dan contact op met;

Henk van Hees,

✉ info@kleinwee.demon.nl,

☎ 035 - 5389849

Kwartierstaat van Gerrit Hilhorst, alias Gart Riest.

MICHEL MAJOROOR

Ook dit jaar presenteert de Eemnesser Genealogische Werkgroep weer een kwartierstaat. Dit is een overzicht van alle voorouders van een bepaald persoon. Om het niet al te onoverzichtelijk te maken gaan we hiervoor niet zo ver terug in de tijd. Vanuit de gekozen persoon kijken we vier generaties terug, zodat er een overzicht ontstaat van 30 voorouders.

Deze keer is het de beurt aan Gerrit Hilhorst. Hij was in Eemnes bekend als "Gart Riest".

1. GERRIT HILHORST

is geboren op 21-2-1875 op de kraamafdeling van het Binnengasthuis in Amsterdam als oudste zoon van Gijsbert (Gies) Hilhorst en Alida (Aaltje) Stalenhoef. Ten tijde van Garts geboorte in 1875 was zijn moeder nog ongehuwd. Gart is bij het huwelijk van zijn ouders erkend als hun zoon. Gart was landbouwer van beroep en is vernoemd naar zijn opa van moeders kant, Gerrit alias Gart Stalenhoef. Het is mij niet bekend waar de bijnaam "Riest" vandaan komt. Wel is bekend dat zijn broer Johannes (Jan) (1879-1965) ook "Riest" werd genoemd. Gart woonde ten tijde van zijn huwelijk in 1910 met de uit Nieuwkoop afkomstige Martina Veenman in Eemnes. Later woonden Gart en Martina (1871-1946) met



Gerrit Hilhorst alias Gart Riest (1875-1968). Foto C. Bakker.

KWARTIERSTAAT VAN GART RIEST

<p>16. Cornelis Hilhorst, zoon van Tennis Lammertse Hilhorst (van Soest) en Petronella Isaaks (Petertje) van Wijk Ged. Eemnes 08-09-1748, Begr. Eemnes-Buiten 08-08-1795 Trouwt Eemnes 13-01-1777</p>	<p>17. Peternel Gijsbers Hoefsloot, dochter van Gijsbert Hannis Hoefsloot en Anna Hendriks Groenendaal Ged. Eemnes 02-06-1752, Overl. Eemnes 03-07-1819</p>	<p>18. Jan Pieter Dijkman, zoon van Pieter Michielse Dijkman en Helena Cornelisse van den Bremert Ged. Soest 18-02-1741, Overl. Soest 13-03-1800 Trouwt Soest 24-08-1767</p>	<p>19. Jannetje Hendrikse Schouten, dochter van Hendrik Gijsbertse Schouten en Petertje Hannisse Kok Ged. Soest 17-05-1749, Overl. Soest 09-04-1807</p>	<p>20. Gerrit (Gerardus) Otten, zoon van Joannis Otten en Catharina Bents Ged. Nieuwekerk (Duitsland) 27-4-1748, Begr. Eemnes 14-10-1809 Trouwt Eemnes 02-06-1777</p>	<p>21. Barbara Rutgers van de Valck Geb. Oostrom (Limburg) ca. 1743, Overl. Eemnes 31-08-1818</p>	<p>22. Jan Janse Bieshaar, zoon van Jan Janse Bieshaar en Gijsbertje Gerrits de Boer Ged. Eemnes 15-04-1756, Overl. Eemnes 05-02-1827 Trouwt Eemnes 12-02-1787</p>	<p>23. Theodora Gerrits (Dirkje) Odijk, dochter van Gerrit Gerritse Odijk en Gijsbertje Dirkse van Link Geb. Wijk bij Duurstede ca. 1763, Ged. Bunnik 12-8-1765, Overl. Eemnes 30-01-1843</p>	<p>24. Wouter Jacobs Stalenhoef, zoon van Jacob Isaaks Stalenhoef en Anna Wouters Hilhorst Ged. Soest 08-07-1752, Begr. Eemnes-Buiten 16-12-1807 Trouwt Eemnes 05-02-1781</p>	<p>25. Jacobje Albers (Jackie) Hoefsloot, dochter van Albert Hannes Hendriks Hoefsloot en Maria Hendriks (Mietje) Beukeboom Ged. Eemnes 05-04-1757, Begr. Eemnes-Buiten 24-12-1801</p>	<p>26. Gerrit Janszen Rigter, zoon van Joannes Gerritsz Rigter en Claasje Claas Ged. Blaricum 24-03-1737 Trouwt Blaricum 26-05-1774</p>	<p>27. Marrtje Chaas Heerschop, dochter van Nicolaus Pietersz (Klaas) Heerschop en Grietje Cornelis Breghters Geb. Blaricum ca. 1748, Begr. Blaricum 10-4-1804</p>	<p>28. Jacob Gerritse Boer, zoon van Gerrit Jacobs Boer en Aaltje Cornelis Snoek Ged. Eemnes 20-01-1726, Overl. Eemnes 30-01-1798 Trouwt Eemnes 07-04-1750</p>	<p>29. Annetje Cornelisz van den Bremert, dochter van Cornelis Willemse van de Bremert en Tonisje Meijns Hilhorst Ged. Soest 24-11-1723, Overl. Eemnes 05-11-1787</p>	<p>30. Hendrik Hendriksz Beukeboom, zoon van Hendrik Dirksz van der Heijden en Clementia Hendriksz (Meijnsje) Beukeboom Ged. Eemnes 01-07-1746, Overl. Eemnes 02-04-1822 Trouwt Baarn 01-05-1781</p>	<p>31. Aaltje van Wijk, dochter van Tennis Janse van Ravenstein en Wijmtje Isaaks van Wijk Ged. Eemnes 07-02-1754, Overl. Eemnes 30-05-1834</p>
<p>8. Gijsbert Hilhorst Ged. Eemnes 10-12-1778 Overl. Eemnes 29-09-1863 Trouwt Eemnes</p>	<p>9. Barbara Janse (Bartje) Dijkman Ged. Soest 12-03-1778 Overl. Eemnes 22-11-1866 20-09-1810</p>	<p>10. Jan Otten Ged. Eemnes 04-05-1783 Overl. Eemnes 08-06-1848 Trouwt Eemnes</p>	<p>11. Gijsbertje Bieshaar Ged. Eemnes 20-02-1789 Overl. Eemnes 26-02-1854 22-01-1815</p>	<p>12. Isaac Wouters Stalenhoef Ged. Eemnes 22-12-1785 Overl. Eemnes 20-07-1852 Trouwt Blaricum</p>	<p>13. Maria Gerrits (Marrtje) Rigter Ged. Blaricum 30-10-1785 Overl. Eemnes 11-05-1848 06-11-1808</p>	<p>14. Gerrit Jacobsen de Boer Ged. Eemnes 03-10-1758 Overl. Eemnes 23-12-1839 Trouwt Eemnes</p>	<p>15. Barbara Beukenboom Ged. Baarn 24-10-1790 Overl. Bussum 25-09-1876 20-06-1819</p>								
<p>4. Joannes Gijsbertse (Jan) Hilhorst Geb. Eemnes 09-09-1814 Overl. Eemnes 15-11-1901 Trouwt Eemnes</p>		<p>5. Barbara (Bartje) Otten Geb. Eemnes 04-03-1823 Overl. Eemnes 10-01-1894 13-11-1844</p>		<p>6. Gerrit Stalenhoef Geb. Eemnes 26-12-1818 Overl. Eemnes 01-03-1893 Trouwt Eemnes</p>		<p>7. Annetje Gerritse de Boer Geb. Eemnes 13-04-1820 Overl. Eemnes 19-07-1899 08-05-1843</p>									
<p>2. Gijsbert (Gies) Hilhorst Geb. Eemnes 21-10-1851, Overl. Eemnes 18-04-1935 Trouwt Eemnes</p>				<p>3. Alida (Aaltje) Stalenhoef Geb. Amersfoort 09-07-1854, Overl. Eemnes 25-04-1940 05-11-1878</p>											
<p>1. Gerrit Hilhorst, Geb. Amsterdam 21-02-1875, Trouwt Eemnes 19-04-1910 Geb. Nieuwkoop 07-01-1871, alias Gart Riest Overl. 11-02-1968 Martina Veenman Overl. Hilversum 12-05-1946</p>															





Het gezin waarin Gert Hilhorst opgroeide: v.l.n.r. Gijs Hilhorst (1883-1971), Antje Hilhorst (1888-1974), vader Gies Hilhorst (1851-1935), Cornelis Hilhorst (1891-1961), moeder Aaltje Stalenhoef (1854-1940) met op haar schoot Bertus Hilhorst (1894-1976), Izak Hilhorst (1886-1977). Achter vader: Gerrit (Gart) Hilhorst (1875-1968); achter moeder: Jan Hilhorst (1879-1965). Op de achtergrond bij het paard staat: Gert Stalenhoef (1852-1910), een broer van moeder Antje Stalenhoef. Deze foto is gemaakt in 1894 bij de boerderij Meentweg 83 Eemnes. De fotograaf was de Eemnesser kapelaan Mulder, die deze foto maakte toen hij Eemnes als standplaats verruilde voor Bredevoort.

hun dochter Martina in Hilversum op de Liebergerweg 142. Daar is Martina Veenman op 12-5-1946 overleden. Gart woonde sinds 1952 weer in Eemnes en is overleden op 11-2-1968, bijna 93 jaar oud.

(2) **Gijsbert (Gies) Hilhorst (1851-1935)**, trouwt Eemnes 5-11-1878

(3) **Alida (Aaltje) Stalenhoef (1854-1940)**

De vader van Gart, Gijsbert alias Gies Hilhorst, was landbouwer van beroep. Hij is geboren in 1851 op Meentweg 3. Na zijn huwelijk in 1878 met Aaltje Stalenhoef woonde hij op Meentweg 83. Samen kregen zij 10 kinderen, 8 zonen en 2 dochters. Van deze kinderen zijn er 9 volwassen geworden en bleven velen in Eemnes wonen.

Aaltje Stalenhoef is in 1854 geboren in Amersfoort, waar zij tot 1867 met haar



Aaltje Stalenhoef (1854-1940) en haar man Gies Hilhorst (1851-1935), de ouders van Gart Riest.

ouders, broers en zusters woonde. Vanaf 1867 woont zij op Wakkerendijk 42 en vanaf haar huwelijk in 1878 met Gies Hilhorst op Meentweg 83.

(4) **Joannes Gijsbertse (Jan) Hilhorst (1814-1901)**, trouwt Eemnes 13-11-1844

(5) **Barbara (Bartje) Otten (1823-1894)**

Jan Hilhorst is geboren op Meentweg 3 en werd "Jan Boer" genoemd. Een toe-



Jan Hilhorst (1814-1901)



Barbara Otten (1823-1894)



passelijke naam, want hij was landbouwer. Daarnaast was hij ook lid van het rooms-katholieke Parochiaal Kerkbestuur. Jan en Bartje woonden op Meentweg 3, de boerderij die hij van zijn vader Gijsbert had overgenomen. Zij zijn de voorouders geworden van talloze Eemnessers. Zij kregen 10 volwassen geworden kinderen, die allen in Eemnes zijn blijven wonen.

Bartje Otten is geboren in 1823. Zij was een dochter van de Eemnesser timmerman Jan Otten.

(6) **Gerrit (Gart) Stalenhoef (1818-1893)**, trouwt Eemnes 8-5-1843

(7) **Annetje Gerritse de Boer (1820-1899)**

Gart Stalenhoef is geboren op Wakkerendijk 42. Dit echtpaar woonde eerst in Eemnes, verhuisde in 1845 naar Amersfoort, alwaar zij tot in 1867 bleven wonen. Het gezin Stalenhoef-de Boer (ouders met 4 dochters en 2 zonen) keerde terug naar Eemnes in november 1867. Ze trokken toen in op de boerderij Wakkerendijk 42, waar inmiddels Garts zuster Klaasje Stalenhoef en haar man Jacob Makker woonden. In 1890 gingen Gart en Annetje op hun oude dag bij hun zoon Izak inwonen op Meentweg 85.



Bidprentje van Antje de Boer (1820-1899), nr. 7 in de kwartierstaat.



Bidprentje van Gijsbert Hilhorst (1778-1863), nr. 8 in de kwartierstaat.

(8) **Gijsbert Cornelisz Hilhorst (1778-1863)**, trouwt Eemnes 2-9-1810

(9) **Barbara Janse (Bartje) Dijkman (1778-1866)**

Gijsbert Hilhorst werd geboren in Eemnes op de Meentweg 3 in de boerderij die zijn ouders huurden van Wiebe van de Kuinder. Gijsbert was landman en trouwde met de uit Soest afkomstige Bartje Dijkman. In 1818 kocht hij de boerderij Meentweg 3 van de familie Van de Kuinder. Volgens oude verhalen moet er enkele jaren eerder nogal wat opschudding zijn ontstaan op deze boerderij. Namelijk, in 1813 bevonden zich in Eemnes een paar duizend Kozakken (Russische soldaten) die meehielpen om de Franse troepen van Napoleon uit ons land te verdrijven. Op een gegeven moment vielen de Kozakken de boerderij van Gijsbert Hilhorst binnen en werden alle koeien van stal gehaald en meegenomen naar waar nu de Braadkamp is. Daar bevond zich het kamp van de Kozakken, alwaar de koeien van Gijsbert aan het spit zijn geregen en waarschijnlijk hebben de Kozakken daarna heerlijk gesmuld!

Gijsbert en Bartje kregen 3 volwassen geworden kinderen: 2 zonen en een ongehuwde dochter.



Bidprentje van Barbara Dijkman (1778-1866), nr. 9 in de kwartierstaat.



Bidprentje van Gijsbertje Bieshaar (1789-1854), nr. 11 in de kwartierstaat.



- (10) **Jan Otten (1783-1848), trouwt Eemnes 22-1-1815**
- (11) **Gijsbertje Bieshaar (1789-1854)**
Jan Otten was timmerman van beroep en hij woonde bij zijn bedrijf op Wakkerendijk 24. Uit zijn huwelijk met de boerendochter Gijsbertje Bieshaar zijn drie dochters en twee jong gestorven zonen geboren.
- (12) **Isaac Wouters Stalenhoef (1785-1852), trouwt Blaricum 6-11-1808**
- (13) **Maria Gerritse (Marritje) Rigter (1785-1848)**
Isaac Stalenhoef is geboren op de boerderij Wakkerendijk 42, welke hij van zijn vader Wouter overnam. Hij was burgemeester van Eemnes van 1819 tot 1823. Zijn boerderij en landerijen grensden aan het buitenverblijf "Stadwijk". Dit werd rond 1840 afgebroken en waarschijnlijk heeft Isaac toen de landerijen van "Stadwijk" gekocht. Vlak voor zijn dood in 1852 werd de nieuwe boerderij "Stadwijk" (het huidige Wakkerendijk 52) in 1851 voltooid. Zijn zoon Jan ging daar wonen en de ouderlijke boerderij Wakkerendijk 42 werd overgenomen door dochter Klaasje Stalenhoef en haar man Jacob Makker. In 1808 trouwde Isaac met de uit Blaricum afkomstige Marritje Rigter. Zij was een telg uit de grote Blaricumse familie Rigter. Isaac en Marritje kregen 16 kinderen: 11 zonen en 5 dochters.
- (14) **Gerrit Jacobsen de Boer (1758-1839), trouwt Eemnes 20-6-1819**
- (15) **Barbara Beukenboom (1790-1876)**
Gerrit de Boer was landbouwer en op latere leeftijd rentenier. Hij is als boer begonnen op de boerderij van zijn ouders op Wakkerendijk 190. Nadat hij in 1818 weduwnaar was geworden van Hanna Gerrits Odijk hertrouwde hij in 1819 met Barbara Beukenboom. Zij was maar liefst 32 jaar jonger dan Gerrit. Een erg groot leeftijdsverschil, maar dat kwam in die tijd wel vaker voor. Na hun huwelijk gingen ze wonen op de boerderij Wakkerendijk 66, waar Gerrit ging rentenieren. Barbara was gedoopt in Baarn. Na de dood van haar man bleef ze tot circa 1860 op Wakkerendijk 66 wonen. Daarna verhuisde ze met haar broer en zus naar Meentweg 85. Rond 1870 moet ze verhuisd zijn naar Bussum. Daar is ze op hoge leeftijd overleden. Gerrit en Barbara kregen 4 kinderen, waarvan Annetje het oudste kind was.
- (16) **Cornelis Hilhorst (1748-1795),**
zoon van Teunis Lammertse Hilhorst en Petronella Isaeks (Petertje) van Wijk, trouwt Eemnes 13-1-1777
- (17) **Peternel Gijsbers Hoefsloot (1752-1819),**
dochter van Gijsbert Hannis Hoefsloot en Anna Hendriks Groenendaal
Cornelis was volgens de belastingopgaven een boertje. Op 27 juli 1789 kocht

hij het pand Wakkerendijk 11. Daar is hij zijn verdere leven blijven wonen. Hij en zijn vrouw kregen vijf zonen en drie dochters.

- (18) **Jan Pieters Dijkman (1741-1800),**
zoon van Pieter Michielse Dijkman en Helena Cornelisse van den Bremert, trouwt Soest 24-8-1767
- (19) **Jannetje Hendrikse Schouten (1749-1807),**
dochter van Hendrik Gijsbertse Schouten en Petertje Hannisse Kok
Jan Dijkman was landbouwer in Soest. Uit zijn huwelijk met Jannetje Schouten zijn 12 kinderen geboren.
- (20) **Gerrit Otten (1748-1809),**
zoon van Joannis Otten en Catharina Bents, trouwt Eemnes 2-6-1777
- (21) **Barbara Rutgers van de Valck (1743-1818)**
Gerrit Otten is in 1748 gedoopt in Nieuwerk, dat tegenwoordig in Duitsland



Bidprentje van Gerrit Jacobse de Boer (1758-1839), nr. 14 in de kwartierstaat.



Bidprentje van Barbara Beukeboom (1790-1876), nr. 15 in de kwartierstaat.



ligt, iets ten noordoosten van Venlo. In de tijd van Gerrit was dit Spaans Gelderland. Hij trouwde in 1777 in Eemnes met Barbara van de Valck. Zij zou rond 1743 geboren zijn in het Limburgse plaatsje Oostrom, vlakbij Venray. In 1771 trouwde ze in Eemnes met Gijsbert Barten de Beer. Zij kregen twee dochters en één zoon. Uit haar huwelijk met Gerrit Otten zijn ook twee dochters en één zoon geboren.

(22) Jan Janse Bieshaar (1756-1827),

zoon van Jan Janse Bieshaar en Gijsbertje Gerrits de Boer,
trouwt Eemnes 12-2-1787

(23) Theodora Gerrits (Dirkje) Odijk (1763-1843),

dochter van Gerrit Gerritse Odijk en Gijsbertje Dirkse van Link

Jan was landbouwer op de boerderij Wakkerendijk 70. Dit bedrijf was in 1763 al gekocht door zijn vader Jan Bieshaar. Hij en zijn vrouw Dirkje Odijk kregen vijf zonen en vijf dochters.

(24) Wouter Jacobse Stalenhoef (1752-1807),

zoon van Jacob Isaakse Stalenhoef en Anna Wouterse (Antje) Hilhorst,
trouwt Eemnes 5-2-1781

(25) Jacobje Albertse (Jackie) Hoefsloot (1757-1815),

dochter van Aalbert Hannisse Hendriks Hoefsloot en Maria Hendriks (Mietje) Beukeboom

Wouter Stalenhoef, afkomstig uit Soest, trouwde in 1781 met Jacobje Hoefsloot uit Eemnes. Hij kocht in 1783 de boerderij Wakkerendijk 42 van de heer Hendrikus de Wijkerslooth. De schoonvader van Wouter, Aalbert Hannisse Hoefsloot, had die boerderij jarenlang gehuurd van de familie De Wijkerslooth. Wouter was boer en heeft zich naast het werk op de boerderij ook bezig gehouden met het bestuur van de gemeente Eemnes. Vanaf 1795 lieten ook de politieke veranderingen hun sporen na in Eemnes. De oude bestuurders, vaak heren van de buitenhuizen en vooraanstaande protestanten, werden vervangen door mensen die niet zo enthousiast waren over de stadhouders en hun aanhang. Dit waren vooral katholieke boeren, waar Wouter Stalenhoef er één van was. In 1798 werd hij samen met Dirk de Graaf, Gerrit Ruijter en Cornelis Bieshaar aangesteld als Gecommitteerde Geërfde, een soort gemeenteraadslid. Het viertal tekende hiervoor een verklaring van afkeer van het stadhouderschap, de aristocratie, de regeringloosheid en het federalisme. Wouter bleef tot zijn dood politiek actief. Zo is er een akte bekend, waarin staat dat hij naar Leiden ging om met een advocaat (Mr. Van Riebeeck) een akkoord te sluiten over de aanleg van een kade langs de Helling bij de Eem.

Wouter en Jacobje werden gezegend met 11 kinderen: 8 dochters en 3 zonen.

(26) Gerrit Janszen Rigter (1737-),

zoon van Joannes Gerritsz Rigter en Claasje Claas,
trouwt Blaricum 26-5-1774

(27) Marritje Claas Heerschop (1748-1835),

dochter van Nicolaus Pietersz (Klaas) Heerschop en Grietje Cornelis Breghters

Gerrit en Marritje woonden in Blaricum. Gerrit was telg van de bekende Blaricumse familie Rigter waarin veel kleermakers en later boeren voorkwamen. De grootvader van Gerrit was kleermaker en ook zijn zoon Jan. Het is niet bekend of Gerrit ook kleermaker was. Gerrit en Marritje kregen drie dochters en twee zonen.

(28) Jacob Gerritse Boer (1726-1798),

zoon van Gerrit Jacobs Boer en Aaltje Cornelis Snoek,
trouwt Eemnes 7-4-1750

(29) Annetje Cornelisz van den Bremert (1723-1787),

dochter van Cornelis Willemse van de Bremert en Antonia Meijns (Tonisje) Hilhorst

Jacob is burgemeester van Eemnes-Binnen geweest. Hij trouwde in 1747 met Willemijntje Segers Schouten. Zij kregen twee zonen. Daarna trouwde hij in 1750 met Annetje van den Bremert uit Soest. Zij kregen vier zonen en vier dochters. Jacob was landbouwer van beroep en hij woonde met zijn gezin op Wakkerendijk 190.

(30) Hendrik Hendriksz Beukeboom (1746-1822),

zoon van Hendrik Dirksz van der Heijden en Clementia Hendriksz (Meijnsje) Beukeboom, trouwt Baarn 1-5-1781

(31) Aaltje van Wijk (1754-1834),

dochter van Teunis Janse van Ravenstein en Wijmtje Isaaks van Wijk

Hendrik was landbouwer van beroep. Na hun huwelijk woonden Hendrik en Aaltje met hun gezin van 1781 tot 1787 op de boerderij Meentweg 93. In 1787 volgde een verhuizing naar de boerderij "Grimmestein" aan de Eem onder Baarn. In 1807 kocht Hendrik de grote boerderij Meentweg 85, waar hij toen ging wonen met zijn gezin. Hendrik en zijn vrouw Aaltje van Wijk kregen drie dochters en zes zonen.

BIJZONDERE CONCLUSIE:

In deze kwartierstaat is er twee maal sprake van achternaam-overerving via de moeder. Dit gebeurde bij Hendrik Beukeboom (30) en Aaltje van Wijk (31). Bij



Cornelis Hilhorst (16) kwam dit ook voor, maar dat wordt hier niet behandeld omdat het zijn overgrootmoeder Nelletje Huijbertsz Hilhorst was die de naam doorgaf aan Cornelis' opa Lambert Gerritsz Hilhorst. Dat de achternaam via de moeder wordt doorgegeven kwam in de 18^e en 19^e eeuw niet zo heel erg veel voor, dus dat dit dan in deze kwartierstaat zelfs 3 keer voorkomt is wel heel bijzonder.

VERZOEK:

Wie nog foto's heeft van Gart Hilhorst (Riest) of nog verhalen over hem weet te vertellen, kan contact opnemen met:

Henk van Hees: e-mail: info@kleinwee.demon.nl; tel. 035 – 5389849
of
Michel Majoor: e-mail: michelmajoor@ziggo.nl

Kleermakers in Eemnes door de eeuwen heen [5]

HENK VAN HEES

Er zijn in het verleden altijd kleermakers actief geweest in Eemnes. In een speciale artikelenreeks willen de leden van de Genealogische Werkgroep Eemnes deze kleermakers en hun werk onder de aandacht brengen. De oudste gegevens, waarvan is uitgegaan, dateren van circa 1675. Er wordt een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van de Eemnesser kleermakers tussen 1700 en heden. Vooral wat betreft de oude tijden is het ons niet gelukt om alle gegevens compleet te krijgen. We gaan uit van de huizen, waarin de kleermakerijen waren gevestigd. We beginnen in Eemnes Binnen en trekken vandaar door de rest van Eemnes. Er worden afbeeldingen gebruikt, die te maken hebben met de behandelde kleermakerijen en algemene afbeeldingen uit de kleermakerijen door de eeuwen heen

In deze vijfde aflevering komen drie woningen aan bod, waarin kleermakerijen gevestigd waren. Allereerst het pand Wakkerendijk 150 waarin rond 1860 kleermaker Jan Roeten woonde. Vervolgens het huis Klassenburg op Wakkerendijk 142 t/m 148, waar voor korte tijd ook kleermakers woonden o.a. Hendrik van Hees. Tot slot het pand Wakkerendijk 114, waarin naast Pieter van 't Klooster ook twee generaties van de familie Van Hees hebben gewoond. Hendrik van Hees had hier zijn kleermakerij van 1913 tot 1947. Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan de maatboekjes van kleermaker Hendrik van Hees.

Rectificatie

Kleding Maria Kuijer

In het vorige kwartaalblad stond een artikel over de kleding van Maria Kuijer. Helaas is daar een storende fout in geslopen. Ik vermeldde daarin, dat het oorijzer met de naalden geschonken was door haar **achternicht** Joke Mooij. Dat klopt niet. Joke Mooij was haar **kleindochter**, de dochter van Maria's zoon Kees. Ik bied de familie Mooij hierbij mijn excuses aan.

Livia van Eijle



Kleermakerij op Wakkerendijk 150

BERTIE VAN WIJK-BLOM

Het pand Wakkerendijk 150 was eigenlijk niet een echt kleermakerspand. Het werd van 1808 tot 1983 bewoond door de familie Kuijer. Eerst was er een wagenmakerij en later een boerenbedrijf.

Jan Kuijer (1806-1886) oefende hier lange tijd het beroep van wagenmaker uit. In die tijd heeft hij mogelijk een deel van zijn huis verhuurd of stond er een huisje naast, dat hij verhuurde. In ieder geval huurde kleermaker Jan Roeten ruimte bij Jan Kuijer waarin Roeten enige tijd woonde en mogelijk zijn kleermakerswerk deed.

Jan Roeten werd op 1 september 1822 in Eemnes geboren als zoon van Hendrik Roeten en Gerritje Kool. Hij groeide op in een rooms-katholiek gezin; zijn vader was dagloner en zijn moeder spinster. Misschien stimuleerde zij haar zoon Jan om kleermaker te worden. Rond 1834 stond Jan Roeten ingeschreven als kleermakersknecht bij kleermaker Tijmen van der Zwaan op Wakkerendijk 164. Hij was toen nog maar 12 jaar. In 1841 werd hij opgeroepen om gekeurd te worden voor de Nationale Militie. Hij werd toen ingeschreven als kleermaker en werd voor een jaar vrijgesteld wegens lichaamsgebreken.

Het is niet bekend wanneer Jan Roeten ruimte ging huren op Wakkerendijk 150. Hij huurde er in ieder geval al in 1860. In 1861 trouwde hij met Grietje Koenen uit Hoogland. In mei 1863 verhuisde het gezin naar Wakkerendijk 200, een pand, dat toen in vijf delen werd verhuurd.

In 1866 verhuisde Jan met zijn gezin naar Blaricum. Op Eemnesserweg 23 zette hij zijn bedrijf voort. In 1871 stierf Grietje Koenen in het kraambed bij de geboorte van haar 8^e kind. Het jaar daarop hertrouwde Jan met de Blaricumse Marritje Lanphen. Toen Jan Roeten op 6 mei 1900 in Blaricum overleed, woonde hij op Dorpsstraat 9. Er leefden toen nog twee zoons van hem; beiden zijn geen kleermaker geworden. Uit het levensverhaal van Jan Roeten blijkt dat hij veel verhuisde. Dat wijst er op dat hij waarschijnlijk knecht was en geen bedrijf aan huis had. Hij zal het niet breed gehad hebben.



Kleermakerij op Wakkerendijk 142–148

HENK VAN HEES

Op dit adres stond vroeger een huis met de naam Klassenburg. Die naam is afkomstig van een familienaam. Aan het begin van de 18^e eeuw woonde hier de familie Klas. De laatste bewoner van deze familie was Cornelis Jacobse Klas, die is begraven op 27 juli 1746.

Het is niet bekend wanneer het huis gebouwd is. Het was een groot pand, dat dicht bij de straat stond en het was onderverdeeld in vier woningen. Rond 1740 was er al sprake van vier woningen. De familie Helmolt, die de buitenplaats "Eemlust" bewoonde, kocht het in 1779 van de Diacenen van de Hervormde Kerk van Eemnes Buiten. De familie Crommelin van "Eemlust" verkocht het in 1831 aan de familie Koelewijn uit Eemnes.

Op 30-11-1942 is het pand door brand verwoest. Deze brand ontstond in de meest zuidelijk gelegen woning (Wakkerendijk 148), die toen bewoond werd door de familie Kompier. Zoontje Max was op de zolder bezig om papier te verbranden in een oude kachel. Dat liep uit de hand.

Voor zover we weten hebben er op Klassenburg voor korte tijd twee kleermakers gewoond en gewerkt. Dat waren:

KLEERMAKER HANNIS BRUS (JANNES BRUSSEN)

Hannis werd geboren te Heurne en gereformeerd gedoopt te Dinxperlo op 30 november 1749 als zoon van Berend Brussen en Geesken ter Beest. Rond 1780 moet hij als kleermaker naar Eemnes gekomen zijn. In de periode 1782 tot 1784 heeft hij hoogstwaarschijnlijk op het huis Klassenburg gewoond. Het is niet bekend in welke van de vier woningen. Op 4 oktober 1783 ging hij in Eemnes in ondertrouw met Diewertje Zwaan (1759-1796), geboren in Velsen en bij haar huwelijk woonachtig in Amsterdam. Zij was niet verwant met de Eemnesser familie Van der Zwaan. In 1784 verhuisden Hannis en zijn vrouw naar Bunschoten waar hij toen een kleermakerij begon.

KLEERMAKER HENDRIK VAN HEES OP WAKKERENDIJK 144

Mijn grootvader Hendrik van Hees is in maart 1909 op Klassenburg begonnen met zijn eigen kleermakerij. Hij was toen bijna 28 jaar. Hij was de zoon van kleermaker Jan van Hees en Jannetje Plekkepoel. Voor 1909 had hij als knecht gewerkt bij kleermaker Wouter Evers op Hoogland. Hendrik had twee beroepen: naast kleermaker





Kleermaker Hendrik van Hees (1881-1947), gefotografeerd in zijn jonge jaren. Hij was van 1909 tot 1913 kleermaker op Wakkerendijk 144 (Klassenburg).

was hij ook kapper. Hij bewoonde het huis dat later het adres Wakkerendijk 144 kreeg. Dat huurde hij toen van de Eemnesser aannemer Teunis Koelewijn en nadat die in 1911 was overleden van zijn zoon Arian Koelewijn. Er moest toen voor de woning ongeveer 50 cent huur per week worden betaald.

Wakkerendijk 144 was de tweede woning in het blok vanaf de Eemnesser kant. Er was op de benedenverdieping één grote kamer met daarachter een keukentje. De WC was achter in de tuin. In die grote kamer stond het bed; men zat en at er, er werd geknipt en geschoren en mijn grootvader Hendrik deed er zijn kleermakerswerk. Nadat hij op 12 november

1909 trouwde met Jans Sukel uit Soest, woonden ze samen in dit huis. 's Avonds was het er altijd een gezellige boel als een stel boerenknechten daar bij elkaar kwamen. Er werd veel gekaart.

Kort nadat hij in maart 1909 gestart was, kreeg Hendrik zijn eerste opdracht als kleermaker in Eemnes. Wous van Klooster (1859-1923), die woonde op de naastgelegen boerderij Wakkerendijk 140 vroeg of hij 20 paar jute zakken aan elkaar wilde naaien. Er moesten lusjes onder zodat ze gebruikt konden worden als koeiendek. Dit was het enige kleermakerswerk in die eerste week. Maar goed dat hij ook nog verdiende als kapper. Voor het scheren liet hij toen 3 cent betalen en voor het knippen 5 cent. Die eerste week werkte hij van dinsdag tot en met zaterdag en had hij als kapper in totaal 65 cent verdiend.

In dit huis hebben mijn grootouders hun drie oudste kinderen gekregen. In 1913 kochten ze het pand Wakkerendijk 114 en daar was meer ruimte!

Oproep:

De Historische Kring Eemnes is helaas niet in het bezit van foto's van het huis Klassenburg (Wakkerendijk 142-148). Mocht iemand een foto van dit oude huis hebben of van een deel van dit huis dan vragen wij om contact met ons op te nemen zodat we een scan van de foto kunnen maken.

Contact: Henk van Hees, tel. 035 – 5389849 of e-mail: info@kleinwee.demon.nl

Kleermakerij op Wakkerendijk 114

HENK VAN HEES.

Dit oude huis heeft het uiterlijk van een boerenwoning maar is dat nooit geweest. Het is bewoond geweest door een grote variatie aan mensen: o.a. rentenierende boeren en boerinnen, een dokter, een gemeenteveldwachter en ook enkele kleermakers. Hierna worden de kleermakers besproken in de volgorde van tijd:

KLEERMAKER PIETER VAN 'T KLOOSTER (HIER WERKZAAM VAN 1844 TOT 1851)

Pieter trouwde in 1844 met Geertje Ebbenhorst en begon toen hier voor zichzelf met een kleermakerij. Omdat hij gehandicapt was aan één been, kon hij geen boer worden. Hij liep met een kruk. Daarom worden zijn nakomelingen tot op de dag van vandaag nog aangeduid met de bijnaam De Kruk. Pieter heeft in 1851 het pand "Branderf" gekocht op Wakkerendijk 228. Zie voor een verdere beschrijving van de kleermakerij van Pieter in ons kwartaalblad 2019-2.

KLEERMAKER HENDRIK VAN HEES (HIER WERKZAAM VAN 1913 TOT 1947)

Hendrik van Hees (1881-1947) is zijn kleermakerij in 1909 begonnen op Wakkerendijk 144 in het huis Klassenburg. Toen de zaken wat beter gingen, kocht hij in 1913 het pand Wakkerendijk 114 (toen B 36). Dit was een oud pand, dat strak tegen de weg stond. Het was bijna 9 m. breed en 11,5 m. diep. Omdat het zo laag achter de dijk lag, noemde men het pand "Het Lage Huus". Voorin, aan de straatkant waren twee slaapkamers. Daarachter was de woonkamer en daar weer achter lag het achterhuis. Aan de zuidkant van dit achterhuis lag de kleermakerij: een ruimte van 2,5 bij 4 meter, die veel licht kreeg. De rest van het achterhuis was een open ruimte, die gebruikt werd als keuken maar ook als plaats waar de klanten werden geknipt en geschoren. Hendrik van Hees was naast kleermaker namelijk ook kapper.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Hendrik van Hees gemobiliseerd; hij was lange tijd van huis. Het bedrijf lag ondertussen stil. Daarna is hij met volle energie aan de slag gegaan en de kleermakerij en de kapperszaak draaiden steeds beter. Dat vroeg om uitbreiding. In 1924 kreeg Hendrik vergunning om het achterhuis aan de zuidzijde ongeveer twee meter uit te bouwen. De verbouwing werd uitgevoerd door Hendrik Eggenkamp. Naast de schouw werd een tussenmuur gebouwd, waardoor een aparte keuken ontstond. De zuidkant van het achterhuis werd in tweeën gedeeld: in de oostelijke helft (kant van de dijk) kwamen de kapperszaak en scheersa-





Advertentie van kapper Hendrik van Hees, geplaatst in het programmaboekje voor het concours van Muziekvereniging "De Eendracht" in 1928. Het adres was toen nog niet Wakkerendijk 114 maar Rijksweg B36.



Foto van circa 1938 met rechts de uitbouw van Wakkerendijk 114, gerealiseerd in 1924.

zijn vrouw Jans hadden negen zonen, waarvan er vijf volwassen zijn geworden. Gijs werd slager en de zonen Jan, Henk en Wim gingen assisteren in de kapperszaak, toen ze daar de leeftijd voor kregen. Vader Hendrik kon zich toen meer bezighouden met de kleermakerij, wat hij het liefst deed. Knechten waren niet meer nodig. Vanaf 1936 ging zoon Antoon volledig samenwerken met zijn vader in de kleermakerij. Dat liep goed tot 1942, toen Hendrik een hartaanval kreeg. Daarna is hij minder gaan werken. Zoon Antoon trouwde in 1946 en begon toen zijn eigen kleermakerij op Laarderweg 63 (later nummer 89). Hendrik is overleden in 1947.

KLEERMAKER HENK VAN HEES (HIER WERKZAAM VAN 1947 TOT 1969)

Na de dood van vader Hendrik van Hees nam zoon Henk (1916-1971) het pand en het bedrijf van zijn vader over. Henk was wel bekend met het kleermakerswerk maar hij ging zich toch vooral bezighouden met het kapperswerk en de verkoop van rookartikelen. Op maandagmiddag was de winkel gesloten en dan ging hij naar zijn broer Antoon op Laarderweg 63 (89) om daar te werken in de kleermakerij. Dat is hij blijven doen totdat hij in 1969 met zijn gezin verhuisde naar Wakkerendijk 11, waar hij de zaak van zijn broer Jan overnam

De maatboekjes van kleermaker Hendrik van Hees

HENK VAN HEES

Ik ben in het bezit van elf maatboekjes van mijn grootvader Hendrik van Hees, die kleermaker was in Eemnes van 1909 tot 1947. Het is voor mij een kostbaar bezit. De boekjes gaan over de periode van 1930 tot 1947. In de boekjes noteerde mijn grootvader wat hij ging maken voor zijn klanten en wat de maten waren, die hij vooraf genomen had. Soms schreef hij er ook nog aardige bijzonderheden bij. Al met al geven ze een interessant beeld van het reilen en zeilen in de kleermakerij van die tijd. Daarnaast zie ik het als een stukje bijzondere historie van Eemnes.

Om de lezers van ons blad daar een indruk van te geven, heb ik het eerste en het laatste (11^e) boekje geïnventariseerd. Dit leverde de volgende resultaten op.

AANTAL OPDRACHTEN:



Het pand Wakkerendijk 114 met links het bord van kapper Van Hees: "Scheren en haarsnijden". Foto circa 1938.



Het eerste boekje gaat over de periode van half oktober 1930 tot en met half oktober 1932. In die twee jaar kreeg hij 333 opdrachten en dat betekende dat hij per jaar 168 keer de maat moest nemen. Daarnaast was hij voor ongeveer de helft van de dag ook nog kapper.

Het elfde boekje gaat over de periode van 29 juni 1944 tot 28 januari 1947. Dat was ruim twee en een half jaar en in die periode kreeg hij 316 opdrachten. Dat betekende dat hij per jaar 132 keer de maat moest nemen.

Verschillende kledingstukken:

In de maatboekjes kun je zien dat Hendrik van Hees allerlei soorten kleding maakte. Vaak staat er ook nog bij van welke stof hij de kleding maakte.

1930-1932		1944-1947	
Kledingstuk	Aantal	Kledingstuk	Aantal
broek	141	broek	126
pak	63	pak	51
vest	34	vest	9
blauwe kiel	32	blauwe kiel	28
polito	23	polito	3
jas	18	jas	12
pakje	6	pakje	10
grijze kiel	4	grijze kiel	4
onderbroek	4	onderbroek	1
regenjas	4	regenjas	3
rijbroek	3	rijbroek	3
mantel	3	mantel	4
jasje	2	jasje	1
zwarte kiel	9	colbertje	17
witte kiel	2	plusfour	16
corset	2	broekje	9
melkbuis	1	winterjas	6
buis	1	korte broek	5
bakkersbroek	1	windjack	4
fantasiebroek	1	cape	2
misdienaarstogen	meerdere	vermaken	27

Er zijn wat opvallende zaken:

- allereerst het kledingstuk polito. Ik ben er tot nu toe niet achter gekomen wat een polito is. Het raakte wel steeds meer in onbruik. Mocht één van de lezers dit

woord kennen neem dan alsjeblieft contact met me op Zie voor mijn gegevens aan het eind van dit artikel.

- er kwamen in de periode na de oorlog nieuwe kledingstukken zoals de plusfour, het windjack en de korte broek. De kiel neemt al af in populariteit.
- in de periode 1944-1947 kreeg mijn grootvader steeds meer assistentie van mijn vader Antoon van Hees. Die gebruikte andere benamingen. Een broek werd een pantalon en een pak een costuum. Dit is deels meegenomen in het schema.
- in de periode 1930-1932 ben ik geen opgaven tegengekomen van het vermaken van kleding. In de periode 1944-1947 wel. Gaat het daar om een andere manier van noteren of werd er in en net na de oorlog veel meer vermaakt?

DE KLANTEN:



Bladzijde uit het maatboekje van kleermaker Hendrik van Hees over de periode oktober 1930 tot oktober 1932.



Elektrische naaimachine van Hendrik van Hees in de kleermakerij op Wakkerendijk 114. Foto circa 1938.

Hendrik van Hees gaf duidelijk aan wie zijn klanten waren, Vaak door erbij te schrijven wie de vader van de klant was b.v. Gerrit Roodhart Tzn of Aalt v.d. Pol Dzn. Soms gebruikte hij andere aanduidingen zoals Jan Hilhorst Gzn van Buitendijk of Gijs Groen de Oude. Soms gaf hij ook extra informatie zoals Hannes Haverkamp, knecht bij Jan Roodhart. Het voert te ver om alle namen te noemen hoewel het een bont gezelschap is. Ongeveer 90 procent van de klanten kwam uit Eemnes. de rest uit de omliggende gemeenten. Er wordt vaak gezegd dat vroeger de protestanten naar een protestantse middenstander gingen en de katholieken naar een katholieke. Ik ben nagegaan hoe dat zat bij mijn grootvader, die katholiek was. Ik heb aan de hand van de twee maatboekjes 142 familienamen geregistreerd. Daarbij gaat het om 75 katholieke families (52,8%), 38 protestantse families (26,8%) en 29 families waarvan het geloof niet bekend is (20,4%). In bijgaand schema heb ik weergegeven hoeveel opdrachten mijn grootvader per familie heeft gekregen.

BIJZONDERE NOTERINGEN:



NAAM	30-32	44-47			
Arends	--	2x	Grube	--	1x
Arpink	1x	--	Haarman	2x	--
Baatje	2x	3x	Hagen	--	1x
Bast	--	1x	Hamersveld van	3x	--
Beek van	10x	--	Harskamp	3x	--
Berg(h) v.d.	3x	4x	Haverkamp	3x	--
Bethlehem v.	2x	--	Heek	--	1x
Bieshaar	5x	--	Hees van	20x	4x
Birkhoff	--	1x	Hilhorst	28x	12x
Blom	6x	2x	Hoofd	8x	4x
Boer de	--	2x	Hoogeboom	--	1x
Boelens kapelaan	--	1x	Hoogland	--	6x
Borst	--	1x	Horst	7x	11x
Bos	1x	--	Houten van	--	1x
Bree de	1x	--	Huiden	--	9x
Brouwer	1x	3x	Huisman	--	1x
Bruijn de	--	2x	Ijken van	6x	1x
Bruinekool	--	1x	Jansen	2x	3x
Cozijnsen	1x	--	Jong 't	2x	2x
Daatselaar van	--	1x	Jongerden	--	3x
Dalen van	1x	3x	Klooster van ('t)	37x	10x
Degenkamp	3x	--	Kok	2x	3x
Dijk van	6x	3x	Koppen	1x	--
Donkelaar van	1x	--	Kroon	1x	--
Drijber	1x	--	Kuijer	5x	4x
Eek	--	2x	Kuinder v.d.	--	1x
Eggenkamp	6x	7x	Kuiper	1x	--
Elders	4x	5x	Leestenmaker	1x	--
Essen van	1x	--	Leeuwen van	--	4x
Faase	--	2x	Leeuwenkamp	1x	--
Fecken	3x	1x	Logt	--	1x
Frantsen	1x	1x	Looman	--	2x
Fross	--	3x	Luif	2x	1x
Gelder van	1x	2x	Makker	9x	3x
Gieskens	1x	3x	Manten	1x	--
Gisbergen van	--	1x	Messing	--	2x
Gooijer de	2x	--	Middelaar van	--	2x
Grob	--	1x	Moorst van	--	1x
Groen	1x	--	Morren	--	1x
Groenestein	1x	--	Müter pastoor	2x	--
Groot de	--	5x	Nagel	6x	6x
			Noort van	1x	--
			Ogtrop van	--	1x

NAAM	30-32	44-47			
Oostrum van	4x	8x	Soest van	1x	--
Osnabrugge van	--	3x	Spijker	--	3x
Overeem	--	1x	Staal	6x	--
Pen	1x	--	Stalenhoef	--	4x
Perier	--	2x	Steenkamer	2x	--
Plekkepoel	1x	--	Stoutenburg	11x	1x
Pol van de	8x	5x	Strijd	--	1x
Portengen	1x	--	Sukel	2x	1x
Post	8x	6x	Swart	--	1x
Prinsen	3x	2x	Tammer	--	1x
Reinders	2x	--	Tweel van der	7x	4x
Rigter	8x	15x	Valkengoed van	--	1x
Roodhart	8x	8x	Velden van der	2x	--
Roothart	1x	1x	Verdegaal	--	1x
Rosweij	2x	--	Vermeulen	--	1x
Rozenberg	1x	10x	Wardt van der	--	2x
Rozendaal	--	1x	Wegen van	2x	10x
Ruiter de	--	3x	Weller	1x	--
Rummenie	1x	--	Westerbeek	--	2x
Saalbach pater	--	1x	Wiggerts	4x	7x
Scherpenzeel	2x	--	Wijk van	4x	1x
Schie van	--	1x	Wittebrood	1x	7x
Schouten	--	2x	Woudenberg van	1x	--
Seldenrijk	--	5x	Wouters	1x	--
Smeeing	2x	1x	Wurff v.d.	2x	6x
Smink	1x	--	Zoete de	2x	--
Snel	--	3x	Zonneveld	--	1x
			Zuilen van	--	2x
			Zwaan van der	5x	2x



Klerenhangar van kleermaker Hendrik van Hees van Wakkerendijk 114.



Ik wil afsluiten met een bloemlezing van bijzondere noteringen in de maatboekjes:

BOEKJE VAN 1930 T/M 1932:

Izak Hilhorst: politico duffel – Cees Stalenhoef: streepbevertiense broek – Hannes Hilhorst, Ket: broek met klep en meszak – H.A. van Hees: pak (Hendrik maakte een pak voor zichzelf) – Misdienaarstogen – Gijs van Hees: witte kiel – Vrouw van Dirk v.d. Pol: corset – Arie van Bethlehem: melkbuis – Gerrit van 't Klooster Pzn.: broek van fluweel met gulp en bretels – Hannes Hilhorst: blauwe onderbroek – Gart Luif: broek met galgknopen, horlogezak, klep en meszak – Marie Stoutenburg: mantel – H. van 't Klooster, schilder: broek en vest – Marie Hoofd: mantel – Klaasje Pen: corset – Gerrit v.d. Tweel Pzn: pakje waarvan de broek met gulp en galgknopen (pakje d.w.z. pak voor een jongen van circa 12 jaar b.g.v. zijn Communiefeest) – Toon van Oostrum, Laren: broek met klep en geen weie pijpen!!—Vrouw Van Hees: zomermantel (zo omschreef Hendrik van Hees zijn eigen vrouw Jans Sukel)—Richard van Dalen: trouwpak (Richard trouwde op 11 oktober 1932 in Eemnes met Wilhelmine Elisabeth Romahn).

BOEKJE VAN 1944 T/M 1947:

sept. 1944: Gradda van Herman Post: mantel; jan. 1945: Dokter Fross: winterjas – maart 1945: de familie Hoogland: voor Gerard Hoogland een plusfour en voor Jan en Martin Hoogland een korte broek – april 1945: Jaap van Jan Stalenhoef, 12 jaar: pakje – april 1945: Henkje en Jopie Horst: allebei een broekje – april 1945: Wehrmacht: rijbroek – juni 1945: Elbert Makker: blauwe kiel en broek; de broek vlug klaar! – juni 1945 Rinus van Oostrum 6 jaar en Piet van Oostrum 10 jaar: korte broek – Han (Hannie) van Oostrum: broek – aug. 1945: Hein Jan van Ogtrop: jekker – oct. 1945: Eerwaarde Heer Kapelaan Boelens: jas, vest en broek – oct. 1945: Johan Perier: plusfour – nov. 1945: Tjebbe van Hees: broekje – dec. 1945: Pater Eggenkamp: regenjas – febr. 1946: Jan Elders, kruidenier: rijbroek – febr. 1946: Rijk van Leeuwen: pak – maart 1946: Wim Wiggerts Hanneszn: broek – Alie en Annie Stalenhoef: cape – Grote Aalt v.d. Pol: blauwe kiel.

Begin februari 1947 stopten de notities van Hendrik van Hees. Hij was toen al zwaar ziek. Zijn vrouw Jans Sukel was op 26 oktober 1946 totaal onverwachts overleden. Hendrik heeft dit verlies niet kunnen verwerken en stierf zelf op 24 april 1947 op de leeftijd van 65 jaar. Misschien kunnen we ook nog eens wat prijsgeven van de geheimen uit zijn andere maatboekjes. Ze geven in ieder geval een bijzondere inkijk in het kleermakersbedrijf.

Contact: Henk van Hees, tel: 035-5389849, e-mail: info@kleinwee.demon.nl

Wil Gommers overleden

Op 16 januari jl. is Wil Gommers op 93-jarige leeftijd in Amersfoort overleden. Wil is ruim 30 jaar lid van de Historische Kring Eemnes geweest. Vanaf het moment dat ze lid werd, tot ongeveer vijf jaar geleden, deed ze actief mee in de Eemnesser Genealogische Werkgroep. Omdat ze voorouders in Eemnes had, vond ze het leuk om mee te werken aan stamboomonderzoek in Eemnes. Zo heeft ze mede veel monnikenwerk verricht voor het boek "Eemnessers door de eeuwen heen". Ze was verbonden met de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en heeft in het onderwijs gewerkt. Toen ze stopte, kon ze meer tijd besteden aan haar passie genealogie. Ze was erg goed in het ontcijferen van teksten, die in het oude Nederlands geschreven waren. Daar heeft ze ons veel mee geholpen. We zullen nog geregeld met een dankbaar gevoel aan haar denken als we haar met de hand geschreven transcripties tegenkomen.



Vacature Historische Kring Eemnes

We hebben een fantastische groep vrijwilligers met kennis op veel terreinen.

Wil jij die ploeg komen versterken als:

Lid van de Werkgroep Tentoonstellingen?

Enige digitale vaardigheid bij het verwerken van foto's is zeker een pre.

Wil je er meer over weten? Neem dan contact op met de voorzitter van de Historische Kring Eemnes: Liesbeth Lemckert

035-5311913

info@historiekringeamnes.nl



De Eemnesser vlag en corona.

HENK VAN HEES

Vanaf het moment dat het coronavirus in ons land echt toesloeg en Nederland begon aan een intelligente lock-down besloot het Eemnesser Feestcomité om haar vijftig Eemnesser vlaggen op te hangen aan de lantaampalen in het centrum. Net zoals vorig jaar tijdens de Feestweek. Het ophangen van de vlaggen was een teken van solidariteit met alle mensen, die geconfronteerd worden met corona en de genomen maatregelen. De bestuursleden van het Feestcomité riepen de Eemnessers op om hun voorbeeld te volgen.

Veel mensen hadden nog geen Eemnesser vlag en de verkoop gaat alleen via de Historische Kring Eemnes. Omdat de Oudheidkamer inmiddels gesloten was voor publiek, kon daar ook niet verkocht worden. Daarom werd via Facebook en later via de pers bekend gemaakt dat men het geld kon overmaken naar de HKE en dat de vlag dan thuis zou worden bezorgd.

En zo is het gegaan. Vanaf 19 maart heeft Betsy Seure alle aanvragen geregistreerd, de vlaggen op naam klaar gelegd en per wijk aan bestuursleden van de HKE uitgedeeld, die ze thuis gingen bezorgen. Vanaf die 19e maart zijn inmiddels 1140 vlaggen bij de mensen thuis bezorgd. Een heel bijzondere ervaring! Ik heb een paar honderd vlaggen bij de mensen mogen afgeven. Dankbaar werk. De personen, bij wie ik aan de deur kwam, werden er blij van. Ze voelden het als een positief gebaar, dat ze konden stellen in



Coördinatrice Betsy Seure-van 't Klooster heeft de vlaggen klaargelegd voor verspreiding door de bestuursleden.

moeilijke tijden. Eemnes werd door het toedoen van velen ook een stukje vrolijker; het gaf een gevoel van saamhorigheid.

Niet iedereen zei de vlag even mooi te vinden. Maar, zo hoorde ik van enkelen, we doen toch mee omdat we solidair willen zijn. Het voordeel van deze vlaggen is dat ze dag en nacht mogen blijven hangen en ook op zondag. De actie kan doorgaan zolang het Feestcomité de vlaggen in het centrum laat hangen.

En voor wie nog een vlag wil bestellen: wanneer je € 13,50 overmaakt op rekeningnr.

NL31 RABO 0315911425 o.v.v. je naam en adres, zal de vlag zo spoedig mogelijk bij je thuis worden bezorgd.

De Eemnesser vlag wappert uit solidariteit met iedereen, die geconfronteerd wordt met corona en de genomen maatregelen!



Waar kwamen de vlaggen vandaan?

De vlaggen zijn geleverd door de firma Faber Vlaggen, een onderdeel van Faber Exposizes.

Onze dank gaat uit naar mevr. Jos Lelieveld, die ons zo snel zoveel Eemnesser vlaggen heeft geleverd!



ADVERTEERDERS:

Autocentrum Eemnes
BP Koot
Eemoptiek
Eric Hoofd schildersbedrijf
De Kaasschuur
Grandcafé Eemland
Groentespecialzaak
Lekker Gezond
Hoveniersbedrijf Ben Makker
KringloopCentrum Eemnes
Notariskantoor Eemnes
Van der Waaij,
Makelaars en Rentmeesters
Welkoop, Groen & Doen

SPONSORS:



Vrienden van de Oudheidkamer

Inleveren kopij

Kopij voor het volgende kwartaalboekje ontvangen wij graag voor
15 augustus 2020
e-mail naar: info@kleinwee.demon.nl

Bij het aanleveren van te veel kopij zullen de artikelen op volgorde van aanlevering geselecteerd worden voor publicatie. Artikelen die aansluiten bij de actualiteit krijgen voorrang.

Auteurs die in dit tijdschrift publiceren geven daarmee onvoorwaardelijk toestemming tot het in digitale vorm opnemen in openbare databases.



Zuidersingel 4
3755 AZ Eemnes
035 538 08 08

Openingstijden:
Ma: 11.00-17.00 uur
Di-Za: 10.00-17.00 uur

Gratis ophaaldienst 0800 574 64 54

KringloopCentrum Eemnes
WWW.KCEEMNES.NL

NOTARISKANTOOR EEMNES

MW. MR. W.A. VAN DER SLUIS – BONT, NOTARIS
MR. E.H. SCHADE, NOTARIS
ORIËNTEREND GESPREK (30 MINUTEN) GRATIS

LAARDERWEG 19 – 3755 AK EEMNES
TELEFOON (035) 533 67 04 – INFO@NOTARISKANTOOREEMNES.NL
WWW.NOTARISKANTOOREEMNES.NL

HOVENIERSBEDRIJF

BIM
BEN MAKKER

ROERDOMP 18
3755 GH EEMNES
T: 035-5311332
M: 06-51447934
E: BENMAKKER@PLANET.NL
W: BENMAKKER.NL

UW MAKKER IN DE TUIN
TUINONTWERP AANLEG
ONDERHOUD SIERBESTRATING

EEMLAND
grandcafé & evenementen
LAARDERWEG 24 EEMNES

Grandcafé Eemland biedt talloze mogelijkheden voor het organiseren van uw bijeenkomsten of evenementen. Onze zalen bieden ruimte voor groepen van 10 tot 300 gasten. Ons team staat klaar voor al uw wensen en een goede verzorging van uw gasten.

Tel. 035-5315864 - info@grandcafe-eemland.nl - www.grandcafe-eemland.nl