

Yad Vashem-onderscheiding

voor Eemnesser echtpaar Willem Mol en Willempje van Middendorp

HENK VAN HEES



Medaille, postuum uitgereikt aan Willem Mol en Willempje van Middendorp. Foto Marga van Kleinwee.

Op woensdag 10 oktober jl. vond een historische plechtigheid plaats op het gemeentehuis van Eemnes. De onderscheiding Yad Vashem werd postuum uitgereikt aan het Eemnesser echtpaar Willem Mol (1867-1962) en Willempje van Middendorp (1893-1965). Er was ook een onderscheiding voor Jaap Huismans (1922-1995) uit Den Haag, die samen met Fred Witsenhuijsen (geb. 1924) en Lies (Elisabeth) van Bregt (1927-2015) bij de Eemnesser familie Mol was ondergedoken van mei 1943 tot en met januari 1945. Fred Witsenhuijsen kwam uit een joodse familie en hij kon als één van de weinigen uit zijn familie de oorlog overleven dankzij

veilige onderduikadressen en de vervalste papieren, waar zijn vriend Jaap Huismans voor zorgde.

De Yad Vashem-onderscheiding is een Israëliëse onderscheiding voor niet-joodse mensen, die met gevaar voor eigen leven ervoor gezorgd hebben dat joodse mensen de oorlog konden overleven. De onderscheiding bestaat uit een grote medaille, met daarop de naam van de gedecoreerden en uit een certificaat. In Jeruzalem is het park van Yad Vashem. In dat park bevindt zich o.a. een herdenkingsmuur. Daarin zijn alle namen gebeiteld van de mensen, die een Yad Vashem-onderscheiding ontvingen.

Fred Witsenhuijsen is nu 94 jaar en woont sinds 1951 in Australië, waar hij een schitterende carrière opbouwde en samen met zijn vrouw zorgde voor twee kinderen, waaruit weer vijf kleinkinderen en inmiddels vier achterkleinkinderen voort-



Groepsfoto van de genodigden voor de Yad Vashem-ceremonie. De foto is gemaakt voor de woning van de familie Mol op Kerkstraat 18, waar Fred, Jaap en Lies waren ondergedoken van 1943 tot 1945. Foto Ruud Ham.



Roland van Benthem aan het woord, namens de gemeente Eemnes. Foto Studio Kastermans.



Max Witsenhuisen aan het woord. Foto Studio Kastermans.



Reuben Witsenhuisen leest de toespraak van zijn tante Juliet Witsenhuisen. Foto Studio Kastermans.



6. Henk van Hees aan het woord namens de Historische Kring Eemnes. Foto Studio Kastermans.



Fred Witsenhuisen, de onderduiker, aan het woord. Foto Studio Kastermans.



John van Geffen (Mol) aan het woord namens de familie Mol. Foto Studio Kastermans.

kwamen. Hij en zijn familie zijn zo dankbaar voor de hulp, die de familie Mol hem en Jaap en Lies heeft geboden, dat ze de onderscheiding hebben aangevraagd. Het contact tussen Fred en medeonderduiker Lies Jans-van Bregt is in 2011 weer hersteld door bemiddeling van Henk van Hees en Wiebe van Ijken van de Historische Kring Eemnes.

Willem Mol en Willempje van Middendorp woonden indertijd op het adres Kerkstraat 18 in Eemnes, tegenover de toren van de Nederlands Hervormde kerk. Ze hadden een gezin van 14 kinderen. Op het moment dat de onderduikers in 1943 kwamen, woonden er nog negen thuis. Op 11 september 1943 kwam daar nog een baby bij: Johnny Mol, het zoontje van dochter Riek Mol, dat de namen kreeg van de drie onderduikers. Jaap en Fred hadden in de zuidoosthoek van het huis onder de grond van een slaapkamertje, een schuilhol gemaakt. Dit werd gebruikt als de Duitsers het huis kwamen controleren. Het is een aantal keren gebruikt en niet ontdekt, mede omdat de wieg van Johnny erboven stond. Eind januari 1945 zijn de onderduikers vertrokken omdat het voor vader en moeder Mol steeds moeilijker werd om genoeg voedsel te krijgen voor zoveel mensen. Met hulp van verschillende mensen hebben zij de oorlog overleefd.

Op dit moment zijn er van de veertien kinderen van het echtpaar Mol nog twee in leven: Wilma (geb. 1924), woonachtig in Canada en Gerrit (geb. 1932) ook woonachtig in Canada. In verband met hun zwakke gezondheid konden ze niet bij de uitreiking in Eemnes aanwezig zijn. Wel waren er 24 kleinkinderen van het echtpaar Mol. Ze zijn voor deze uitreiking van over de hele wereld naar Eemnes gekomen: 10 uit het buitenland en 14 uit Nederland. Ze namen diverse familieleden mee.

Ook was er een speciale afvaardiging van de familie Witsenhuysen uit Australië. Allereerst Max Witsenhuysen, de zoon van Fred, met zijn vriendin Indigo Thomas. En op de tweede plaats Reuben Witsenhuysen, zoon van Max en dus kleinzoon van Fred, met zijn vriendin Ellie Vallelonga. Daarnaast was Myra Jans aanwezig, de dochter van Lies Jans-van Bregt.

Voorafgaand aan de ceremonie zijn de families Mol en Witsenhuysen met hun aanhang naar het huis van de familie Mol op Kerkstraat 18 gegaan. Daar werden groepsfoto's gemaakt als speciale herinnering aan het onderduikhuis.

De indrukwekkende ceremonie in het Eemnesser gemeentehuis werd opgeluisterd door muzikale verzoeknummers. op de vleugel gespeeld door Jasper Bon. David Simon van de Yad Vashem-organisatie had de leiding over het geheel.

Fred Witsenhuijsen, de onderduiker, hield een toespraak via een videofilm, die op



Max Witsenhuisen dankt in de persoon van John van Geffen de familie Mol, in het bijzonder Willem Mol en Willempje van Middendorp, omdat zijn vader Fred bij hen mocht onderduiken. Foto Studio Kastermans.



Corinne Mol (l.) en Emilie Linssen (r.) tonen de medailles en de certificaten. Foto Studio Kastermans.



Uitreiking van de Yad Vashem-medaille en het certificaat aan Corinne Mol, dochter van Gert Mol en kleindochter van Willem Mol en Willempje van Middendorp. Foto Studio Kastermans.

een groot scherm werd geprojecteerd. Op een onvergetelijke wijze vertelde deze 94-jarige man zijn verhaal over het onderduiken bij de familie Mol.

Verder kwamen aan het woord: burgemeester Roland van Benthem, namens de gemeente Eemnes; Reuben Witsenhuysen, die de toespraak van zijn tante Juliet voorlas; Max Witsenhuysen, de zoon van Fred; Henk van Hees, namens de Historische Kring Eemnes; John van Geffen (Mol), namens de familie Mol; Emilie Linssen, namens de familie van Jaap Huismans en mevrouw Nira Staretz, consul-generaal van de Israëlische ambassade in Nederland.

Mevrouw Nira Staretz reikte de medaille en het certificaat voor Willem Mol en Willempje van Middendorp uit aan Corinne Mol, de dochter van Gerrit Mol uit Canada. Emilie Linssen nam de medaille en het certificaat voor haar oom Jaap Huismans in ontvangst.

In de personen van Willem Mol en Willempje van Middendorp werden de Eemnessers geëerd, die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers in hun huis hebben



Achter het huis van de familie Mol. V.l.n.r. Max Witsenhuysen, Wil van Bree, Willem Mol, Ellie Vallelonga en Reuben Witsenhuysen. Foto Marga van Kleinwee.